

Skogsgård (2)

Detta torp var på 18 tunnland och 124 dagsverken skulle göras per år. Torpet låg längst bort från Hjuleberg vid gränsen mot Vessige. Torpet har funnits i samma släkt sedan tidigt 1700-tal.

1777 gifte sig Jöns Götarsson (1745–1824) med dottern till förre torparen (Lars f. 1711) Bengta Larsdotter f. 1747. De fick fem barn: Johannes f. 1779, Bengt (1783–1798), *Inger Christina f. 1786, hon blev mormor till Johannes Larsson*, Johanna f. 1789 och Jöns f. 1793.

1811 gifte Inger Christina sig med Sven Svensson Sandberg (1776–1846) från Berg i Sörby, Vessige och brukade Skogsgård, de fick sju barn, *varav Benedikta f. 1807 blev Johannes Larssons moder*. Inger Christina flyttade till torpet Vallen 1853.

1856 brukades Skogsgård tillsammans med ett granntorp, Hallstorp nr 7, Getingegården, av Johannes Johansson f. 1830 och hustrun *Anna Britta Svendsdotter, f. 1827, hon var syster till Johannes Larssons hustru Edvardina*. Till sin hjälp hade Johannes en bror till Anna Britta, Harald Adrian f. 1835. 1865 flyttade Johannes och Anna Britta till Skogsgård och Getingegården upphörde som torp.

1908 blev Harald Johansson (1877–1923) från Hagalyckan (3) torpare, *son till Johannes Larsson*. Harald gifte sig första gång med Ester Elice (Alice) Carlsdotter (1880–1917) från Karlstorp, torp under Abilds prästgård. Harald gifte sig andra gången med Nelly Augustdotter (1879–1947) från Långaberg i Skrea. Före 1908 arbetade Harald som kusk på Hjuleberg och bodde i det hus där kusken och vagnhästarna var inrymda, huset som sedan blev jägarens bostad. Harald och Ester fick sju barn: Harry (1903–1982) blev torpare efter sin far och 1940 fick han köpa Skogsgård. 1945 flyttade Harry till Tågarp i Skällinge och blev lantbrukare där.

Edvin (1905–1982), gift med Asta och tog sig namnet Jutstrand. Han bedrev lastbilsrörelse i Vessige. Carl Birger, f. 1908, blev endast fem dagar gammal. Helga f. 1909, gift med Per Karlsson och bosatt i Skrea 1928. Berta, f. 1911, dog tre månader gammal. Torsten (1914–1998), gift med Stina Johansson, f. 1919 från Lunden Vessige, de blev lantbrukare i Skogsgård. Svea (1916–1991), gift med Gustav Ahlqvist, Hagalyckan (3).

När yngsta barnet Svea var fyra dagar gammal blev modern sjuk och behövde komma till lasarettet. Det var annandag jul 1916. Harald sprang till Hjuleberg, träffade ”Hennes nåd” och frågade om han fick låna heltäckardroskan och det var inga problem. Sedan sprang han hem igen för att hämta hästarna, han frågade brorsonen Karl Bengtsson i Bäckagård (1) om han ville följa med till Falkenberg. Det var ju mörka natten. *Ester dog på lasarettet en månad efter, och Svea fick fyra dagar gammal, komma till sina farföräldrar, Edvardina och Johannes Larsson, i Hagalyckan (3)*. (Denna heltäckardroska såldes till Svedinos bilmuseum men brann upp i en lada innan den kom till museet.)

Harald gifte om sig med Nelly hösten 1917. Det innebar att Svea kom tillbaka till Skogsgård. Detta äktenskap varade i fem år då Harald dog och Nelly, den ”nya” modern, fick ta hand om fem barn och drev torpet till 1923 då Harry som 20-åring tog över. Nelly tog också till sig Gulli från Hagalyckan, när hon blev moderlös. Hon växte upp här, efter konfirmationen i Abilds kyrka tjänade hon bland annat på Sjönevads gästis. Hon gifte sig 1948 med Lennart Johansson från Amundsgård i Sörby, Vessige. Nelly flyttade till Abilds by 1945 och avled i Hagalyckan 1947.

1918 blev alla i Skogsgård drabbade av Spanska sjukan utom Nelly och Harry, av dessa sviter samt TBC dog Harald 1923. På sommaren låg han på en järnsäng i skogen för att lättare kunna andas. (Spanska sjukan härjade åren 1918–1919, 25 miljoner människor dog, 35 000 i Sverige.) De som bodde i Skogsgård fick inte träffa andra människor under denna tid. De fick inte gå i skolan. Detta följdes dock inte helt, Harry gjorde dagsverken hela tiden, prästen och godsägaren kom på besök till Skogsgård och ingen smitta blev överförd.

Under sommarhalvåret skulle Harald göra dagsverken varje dag, då anställde han en dräng, Johan Appalgren från torpet Lilla Lund (32) och sedan Johan Bengtsson som blev torpare på Kamper (34).

1923 tog äldste sonen Harry vid som torpare i Skogsgård. 1940 köpte Harry, och brodern Torsten, Skogsgård av Hjuleberg. De delade på sig och 1945 flyttade Harry till Skällinge och blev lantbrukare där.

Torsten och hans hustru Stina tog över Skogsgård. De fick fyra barn: Stig f. 1947, Carl-Erik f. 1950, Tomas f. 1952, och Kristina f. 1957.

Från 1978 ägs Skogsgård av Torstens äldste son Stig Torstensson och hans hustru Inger f. 1943 från Blixtorp i Årstad. De har dottern Helena f. 1976.