

Hallastugan

Intill Heden låg en stuga, Hallastugan. Där bodde före sekelskiftet 1900 Bengt Johan Nilsson (1848–1906) och hans hustru Anna Josefina (1847–1925); innan de blev torpare på Glimmingen (9). När Bengt dog flyttade Josefina tillbaka till Hallastugan med sin fosterdotter Hilma.

Troligen brann stugan ner i början av 1920-talet och Anna Josefina flyttade till en backstuga vid Sjötorp där sedan 1912, Inger Christina Johansson (1842–1929) bott. Inger Christina var mor till Johan Andersson på Råsen (12) och Anna Josefina var syster till Henning Pettersson på Hedens svärfar Anders Peter Johansson.

Artur Andersson, son till Johan Andersson, Råsen, har berättat att de varannan dag från Råsen respektive Heden gick med mat till dessa båda gummor. Den enda gång de tyckte livet var värt att leva var när de fick mat.

Backstugan låg vid en berghäll. Den bestod av ett rum med jordgolv och en öppen fyr, när det regnade blev golvet kletigt, man kan undra om detta var bättre än att komma till ”fattighuset”, men där kanske inte var plats?

Arturs gamle vän John Persson sitter nu år 2003 och berättar om hur han ofta var med Artur och besökte dessa gummor. Det ger en tankeställare om hur mycket som förändrats under en kort tidsperiod.

Inger Christina blev ensam och flyttade 1928 till sin dotter Lovisa Mellberg i Sjönevad. När sonen Johan hälsade på sin mor i Sjönevad fann han henne i dålig kondition och Johan tar henne med sig hem till Råsens (12) två kamrar och stuga, där fick hon leva resten av sitt liv.