

## Frogård (28) ”Skoltorpet”

Detta torp kom att bli centrum i Abild. Här inrymdes den första fasta skolan 1870. Skollärare Johannes Erlanson bodde här och var samtidigt torpare. Här var skolan förlagd till 1895 då ett nytt skolhus byggdes. Det nya skolhuset fungerade sedan så länge det var skola i Abild, och står nu kvar som bostadhus.

Torpare på Frogård 1896–1900 var Anders Emil Erlén f. 1874. Han startar 1895 affär på torpet, som låg på samma plats och som sedan blev affärens placering.

År 1900 finns följande utdrag från ett köpekontrakt, där Johannes Erlanson sålde till den andre affärsinnehavaren, Carl Ludvig Svensson:

”Ett manhus, en lolänga med tvenne lador samt en stallbyggnad med foderlada. Dessutom får köparen rätt att fritt använda hus inrett till kostall, svinhus och foderlada samt arrenderätten till 8 tunnland jord, kvarvarande tre år, som säljaren arrenderar av Hjuleberg. Köpeskillingen var 1 800 kronor.”

1900 Carl Ludvig Svensson (1841–1901) från Okome, han var gift med Johanna f. 1853, de hade tre barn: Hugo (1882–1957), Rut f. 1889 och Brita f. 1894.

1901 tog sonen Hugo Svensson vid. Han var handlare och torpare i flera år, han var ogift och hade en tjänarinna, Elsa Larsson f. 1909, som han senare gifte sig med. Hugo friköpte tomten på 20-talet, 3 300 kvadratmeter för en krona per kvadratmeter. Under åren 1901–1924 var det 19 anställda, drängar, pigor och bodbetjänter i Abildsaffären.

1931 flyttade Hugo och Elsa till Getinge och fick en dotter, Margot f. 1934.

År 1931 hette affärsinnehavaren Alvin Andersson (1901–1940). Han var född i USA och gift med Sigrid Bengtsson f. 1906 från Slättelynga i Asige. De fick två barn: Göte f. 1932 och Bernt f. 1935. Alvin hade också lastbilsrörelse och bedrev virkesförsäljning.

1935 köpte Alvin Allbergsaffären i Årstad och flyttade från Abild.

En period på 1930-talet fanns två affärer i Abild och Frogård. Hos Hugo Svensson arbetade Rolf Hellström, f. 1901, efter några år öppnade han egen affär i Abild, i huset intill skolan som sedan blev telefonstationen. Denna affär drevs åren 1933–1936.

En hörsägen om Rolf var, att när någon kom och ville ha blandade karameller för två öre, svarade han: ”Här har du två ettöres kolor, blanda får du göra själv!”

1937 flyttade telefonstationen från affären och hit. Den bemannades åren 1937–1957 av Sigrid Persson från Mossen (33). 1957 automatiserades stationen, då var det 37 abonnenter anslutna till telefonstationen i Abild.

1935 köpte Stig Björkengren (1909–1965) affären av Alvin Andersson och blev handlare i Abild. Stig var gift med Svea f. 1910. De fick fyra barn: Maj f. 1928, Ulla f. 1936, Hasse f. 1940 och Jan f. 1942. Stig Björkengren köpte affär i Heberg 1947 och flyttade dit men behöll Abildsaffären som filial. Filialföreståndare blir först Folke Bjurklint och sedan Olle Karlsson som slutade 1953 och köpte Mosiltsaffären.

Nu renoveras affären. Gunnar Johansson blev föreståndare 1952 och 1960 köpte Brita och Gunnar Johansson affären och drev den till 1975. Gunnar f. 1925 och Brita f. 1932. De hade barnen: Liselott f. 1954 och Ing-Marie f. 1958 samt fosterbarnen: Jimmy Carlbom f. 1962 och Lars Inge Korneliusson f. 1965.

Skolan i Abild som byggdes på Frogård, redovisas i särskild artikel, en del lärare som bott där skall tagas med här.

Den legendariske Johannes Erlanson f. 1847, var folkskollärare och kantor i Abild i 47 år, han var gift med Eva Brita f. 1854. De hade barnen: Jenny f. 1876, Carl f. 1879, Hilda f. 1881. Johannes Erlanson flyttade till Svedala i Skåne 1917.

1918–1921, Gottfrid Herder, f. 1889, folkskollärare och kantor. Han var gift med Julia f. 1901, från Holmia (21). De flyttade till Barkåkra 1921.

1921–1958, Filip Nordborg, f. 1899, folkskollärare och kantor. Han hade tjänsten tills det var slut med skolundervisningen i Abild. Han var gift med Anna f. 1899. De hade två barn: Ingemar f. 1930 och Gunnel f. 1933.

När skolundervisning var slut i Abild 1958, fortsatte Filip Nordborg som lärare i Heberg. Småskollärarynnor som verkat och bott i Frogård har varit:

1868–1878      Eva Hagström, dotter till förste läraren, Johan Hagström, som var ambulerande lärare.

1879–1885      Albertina Beata Bengtsson.

1887–1897      Albertina Rodin.

1897–1936      Alma Persson.

1937–1945      Helena Edlund.

1945–1951      Amanda Tengroth

1952–1958      Anna Nordborg, hustru till folkskollärare Filip Nordborg.

Affären och skolan i Abild är historia, men husen står kvar.

1959 köpte Bertil Svensson kommen från Johannes i Grinnared skolhuset. Han flyttade på 1980-talet till Backen 3:1, före detta caféet, och överlät skolhuset till sonen Bo Svenson och Monica Karlsson.

Affärshuset ägs och bebos av Brita och Gunnar Johansson.