

Örsås August Bengtsson (1)

Ägare 1888–1906 var Bengt August Bengtsson, f.1858 på gården. Han var gift 1888 med Johanna Johannisdotter, f.1865 på granngården Örsås (3). De fick 15 barn: Jenny, f.1888, Gustav Adolph, f.1889, Alfred, f.1891, Ingrid, f.1892, Sigrid, f.1894, d.1905, Anders, f. 1896, Johan Robert, f. 1897, Anna, f. 1899, Carl, f. 1900, Albert Tiondal, f. 1902, Nanny Elvira, f. 1903, d. 1904, Nanny Tolfvina, f. 1904. Familjen flyttade till Slättelynga i Asige 1906 och där föddes Sigrid f. 1906, Anders f. 1908 och Thorsten f. 1910.

I samband med övertagandet av gården 1888, gifte sig August Bengtsson med en flicka ifrån granngården, Johanna. Hon var dotter till Johannes Mattisson (1833–1917) och hans hustru Beata (1829–1904). De nygifta bodde i ryggåsstugan tillsammans med Augusts föräldrar samt systemn Johanna och svågern Gustav Jansson. Man kan lätt tänka sig att det var trångt om utrymmet och för att klara grannsämjan fick de säkerligen vara utrustade med stort tålmod och god anpassningsförmåga. I ryggåsstugan fanns kök, storstuga, härbre, två kammare och förstuga. I köket fanns öppen spis, där maten lagades samt murad ugn, där brödet bakades. Belysningen bestod av elden från den öppna spisen och fotogenlampor. Sovplatserna utgjordes av inbyggda sängar med fördrag.

Huvudnäringen utgjordes av produkter, framställda på gården. Djurbeståndet bestod av sex kor varifrån man fick mjölk, smör och ost, samt en sugga, grisar, får, höns och två hästar. På åkrarna odlades säd och potatis. Ved hämtades från skogen. De produkter som inte användes för eget bruk forslades till Falkenberg och såldes på torget. En sådan resa tog ungefär ett dygn.

Om vi tänker oss några kalla dagar i april månad 1888, kylan trängde in i huset och i svinstian blev det så kallt att det blev nödvändigt att ta in suggan i köket, när det var dags för henne att grisa. En utdragssoffa ställdes tvärsöver ett hörn, där suggan fick en skyddad plats. Vid samma tid var det dags för August Bengtssons hustru att föda sitt första barn. Då det inte fanns eldstad i alla rummen, fick alla platser omkring elden utnyttjas. Därför hände det sig, att hon födde sin flicka, Jenny i sängen framför suggan. Problemet blev nu, att suggan, som var ovan vid miljön i köket och kanske sjuk i samband med grisningen, nödvändigtvis ville vara med i sängen. Hon reste sig på bakbenen upp till sängen, skrek och röt. Vi kan lätt tänka oss förvirringen i köket, där ännu en barnaföderska höll till, nämligen Gustav Janssons hustru, som dagen innan fött en son, som blev döpt till August Birger.

Inneboende var drängen Emil Johan Johansson, f. 1881 i Slättåkra, flyttade till Halmstad 1900 och drängen Alfred Johansson, f. 1884 i Slättåkra. Han flyttade till Harplinge 1900.

Enligt uppgift revs husen 1908. Efter August Bengtsson har det varit många ägare till skogen i Örsås. Bland dem kan nämnas Julius Månsson, Alfred Johansson, från granngården. Under första världskriget ägdes skogen av en vedhandlare från Göteborg vid namn Werner. Werner var ägare till traktens första lastbil, som var utrustad med järnhjul och en motor som bullrade mycket. Vid möte med hästskjutsar var hästarnas rädsla och bilens bredd till stort besvär på den smala vägen. Werner avverkade ved i skogen som han transporterade med lastbil till Torups järnvägsstation för vidare transport med tåg till Göteborg.

Andra ägare har varit Johan Bengtsson, Särestad i Årstad, August Kristensson, Ön i Torup. Ägare 1926–1931 var sjömannen Seth Sjöström. Seth försvann spårlöst från gården och 1931 såldes den på exekutiv auktion. Ägare blev nu bröderna Harry Andersson, Bästhult i Drängsered och Alvin Andersson, Abild samt bröderna Rudolf Johansson, Assarp i Abild och Arthur Johansson, Kinnared.

Gården ägs idag av Göte Andersson, Getinge, barnbarn till August Bengtsson.