

Efshults by



- | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1, (6, 7) | Efshult 1:10, första gården | 5 | Efshult 1:7, femte gården |
| 2 | Efshult 1:13, andra gården | 6 | Lovisas suga |
| 3 | Efshult 1:11, tredje gården | 7 | Efshult 1:6 |
| 4, (5, 6) | Efshult 1:12, fjärde gården | | |

Efshult ligger högt med utsikt över landskapet. Högsta punkten är 162 meter över havet.

I början av 1900-talet kunde man se, när kyrkfolket gick från gårdarna i grannbyn för att åka till kyrkan i Abild. På den tiden fanns det ingen skog, i dag har skogen brett ut sig och det är omöjligt att se mer än flaggstången i grannbyn.

Sjöarna Stora Eftsjön och Lilla Eftsjön ligger på 100 meter över havet. Suseån har sin upprinnelse i Stora Eftsjön. I mitten på 1800-talet kallades fortfarande ån Eftran här i början på sitt övre lopp. Älptarna var tidigare namn på sjöarna. Namnet, Efshult kommer troligen från "Älptsähult" ursprunget från sjöarna. Älptar är fornnordiska namnet på svan.

Enligt traditionen var den första som bosatte sig i Efshult en kvinna vid namn Elsa Andersdotter. Hon bröt några tegar där de tre gårdarna ligger i dag. Första bostaden lär ha legat vid som den ännu i dag kallas "Elsas källa". Tidigare låg bebyggelsen 200 meter väster om nuvarande by. Denna by krigshärjades och brändes under ofredstider på 1500- och 1600-talen.

När nya byggnader uppfördes föredrog bönderna att bygga samman sina gårdar till en trekantig liknande borg som låg där den första gården ligger i dag. Dessa gårdar eldhärjades 1779. Efter det byggdes gårdarna på de platser de ligger i dag enligt berättelse av Ivar Johansson. Efshults äldsta kända bomärke är från 1700-talet och liknar en sax.

Under 1900-talets första hälft bodde här flest människor i byn. I början av 1980-talet var det bara en Efshultabo i byn. Trenden har vänt och i slutet av 1980-talet flyttade det åter folk till byn. År 2000 var åtta mantalsskrivna i Efshults by.

Efshult har under kända tider brukats av minst tre bönder. Vid laga skifte 1867 fanns det åtta olika ägare till gårdarna i byn. Under den tiden och fram till 2000-talet har det varit flest bönder under 1800-talets senare hälft. Skiftena var små och magra. Familjerna var ofta stora. Det berättades om fattigdom och flera flyttade till Amerika.

Under 1900-talet har yrket hemmansägare förändrats till månskensbonde. Det innebär att man inte kan bringa sin inkomst på enbart jordbruk utan det är mer en hobbyverksamhet. De tre fastighetsägarna som idag brukar jorden gör det ekologiskt som i början på 1900-talet. Det är ett sätt att vårda landskapet och byn.

Gårdarna har renoverats varsamt så den gamla idyllen fortfarande kan upplevas av besökaren i vårt moderna datasamhälle.