

Perstorp 1:6 Gamla Landstorp (21)

Torpare vid sekelskiftet var Bengt Carlsson Elmgren, f. 1828 i Vessige. Han kom hit 1871 från Asige och var gift, 1851, med Elna Persdotter, f. 1829 i Årstad. Elna dog 1910 och hennes man Bengt 1911. De hade en fosterson Ragnar Persson, f. 1887 i Vessige, som 1902 flyttade till Assarp.

Boende i Landstorp 1907–1918:

Arbetskarlen Algot Persson, f. 1882 i Vessige. Han kom 1907 från Asige och flyttade tillbaka dit 1911.

Drängen Davianus Andersson, f. 1884 i Södra Unnaryd. Han kom från Årstad 1908, flyttade till Eftra 1910.

Drängen Carl Oscar Svensson, f. 1880 i Gunnarp. Han kom från Asige 1908 och flyttade samma år till Falkenberg.

Pigan Annie Theresia Andersdotter, f. 1892 i Ullared, kom från Asige 1908 och flyttade samma år till Falkenberg.

Drängen Otto Sigfrid Danielsson f. 1889 i Holmia, Abild. Han kom från Årstad 1908 och flyttade till Kamper under Hjuleberg 1910, där han hade sina föräldrar.

Pigan Eleonora Bengtsson, f. 1883 i Vessige. Hon kom 1908 och födde sin son Carl Gustaf 1910 här. I en anteckning i församlingsboken kan man läsa: ”Drängen Davianus Andersson har begärt att antecknas som barnets fader.”. Mor och son flyttade 1910 till Asige.

Undantagshjon Beata Andersdotter, f. 1834 i Eftra. Hon hade blivit änka 1898 och kom hit 1908 från Slöinge. Hon dog här 1912.

Arbetaren Fritz Persson, f. 1885 i Vessige. Han kom 1910 från Årstad. Han var gift 1909 med Anna Maria Ljunggren f. 1886 i Ljungby. De hade barnen Evert Wallentin, f. 1910 i Årstad och Ruth Alfhild, f. 1912 här. Familjen flyttade till Årstad 1912.

Arbetaren Anders Johan Nilsson, f. 1850 i Stannared. Han var gift 1876 med Johanna Christina Olausson från Valinge socken. De kom från Asige 1908, flyttade till Vinberg 1918.

1918–1925 bodde här lägenhetsägare Johan Alfred Karlsson, f. 1880 i Hallagård, Abild. Han kom från Hallagård under Hjuleberg tillsammans med hustrun Selma Olivia Nilsson, f. 1880 i Möllan, Abild och barnen, de fyra äldsta födda i Hallagård, Nils Wilhelm, 1909, Anders Daniel, 1911, Karl Emil, 1913, Edla Annie, 1916 och de två yngsta födda här i Landstorp, Tage Sören, 1919 och Märta Linnea, 1922.

1925–1945 var Gustaf Adolf Nilsson, f. 1880 i Drängsered, hemmansägare. Han var gift 1911 med Anna Olivia Karlsson, f. 1887 i Eftra. De hade barnen Arvid, f. 1915 i Årstad, flyttade till Skaftö, Göteborg och Bohus län 1945, Ingegärd, f. 1923 i Årstad, flyttade till Falkenberg 1942, Elsa Linnéa, f. 1912 i Årstad, kom från Varberg 1942, flyttade till Skaftö 1943 och Annie f. 1917 i Årstad. Gustaf Adolf Nilsson dog 1942 och hans maka 1945.

1945–1953 övertog Bror Ragnar Nilsson, f. 1914 i Årstad Landstorp. Han kom 1945 med sin familj från Slöinge. Hustrun hette Ellen Ingegärd Karlsson och var f. 1911 i Årstad. De hade sonen Ingvar, f. 1943 i Falkenberg.

Från Torup kom 1952 Charlotta Emma Larsson, f. 1879 i Torup. Hon flyttade med familjen Nilsson 1953 till Stafsinge.

1953 köpte Oskar Henriksson stället åt sina två barn, Gun och Bo. Han var en känd slagruteman, som hjälpt många att hitta vatten inte bara i falkenbergstrakten utan även på andra sidan atlanten.

Gun var gift med Knut Jonasson. De bodde i Falkenberg och hade två barn, Jane och Göran. På Landstorp hade Gun och Knut Jonasson uppfödning av först kycklingar och sedan minkar tillsammans med Guns bror. Under sommarmånaderna kunde man komma hit och dricka kaffe på Café Bäckahästen.

Nuvarande ägare Stig och Siv Syrén köpte huset och en avstyckad tomt kring detta 1984. De kom från Falkenberg och en tid körde Stig buss åt Appelpgrens Busstrafik. Numera är de pensionärer.