

BRÄNNKYRKA HEMBYGDSFÖRENING

Medlemsbrev

Nr 2 2017-08-10

Vi hoppas att du har haft en skön sommar och kunnat njuta av ledigheter och annat trevligt!

En söndag i maj var vårens sista föreläsningdag på Lerkrogen. Söndagen gick i musikens tecken med inslag av både klassisk musik och folkmusik. Kan man tänka sig något trevligare än att inviga sommaren med musik i trädgården. Vädret kunde varit bättre men det är bara att konstatera att maj var en kall månad i år. Förhoppningsvis har sommaren varit både varm och skön nu när hösten står för dörren.

I höst kommer ni att mötas av ett program som bjuder på lite olika intresseområden. Vi startar med en vandring i Solbergaskogen som bjuder på intressanta historiska platser från bronsåldern. Här har människor levt länge och brukat jorden. Markerna i och runt Solbergaskogen visar tydliga spår av detta. Här finns fler gravfält från yngre järnåldern. Havsnivån var ca 5 m högre än den är i dag. Vi har även lyckats engagera intressanta föreläsare som kommer att berätta om allt från milstenar och Älvsjöskogen till konsthantverk.

Hembygdsrörelsens uppmärksamhet kring att folkskolan fyller 175 år i år fortsätter även i höst.

På riksförbundets stämma i Uddevalla 26-28 maj i år fastställdes en ny vision "en levande hembygd öppen för alla". I Brännkyrka hembygdsförening arbetar vi med det som fokus och hoppas att både gamla och nya medlemmar finner något intressant som förstärker hembygdkänslan även i staden.

Varmt välkommen till höstens verksamhet!

Anita Lundin
Ordförande

Tidningen Ledungen

Som du säkert redan vet ger Länsförbundet ut tidningen Ledungen fyra gånger per år. Innehållet fokuserar på kultur och miljö i Stockholms län. I styrelsen har vi diskuterat om tidningen skulle ingå i medlemskapet då den är mycket läsvärd och informativ. Eftersom det skulle innebära en höjning av medlemsavgiften med 50 kronor är vi osäkra hur ett sådant förslag skulle mottas. När man som enskild prenumererar på tidningen är den betydligt dyrare. Hör gärna av dig med synpunkter eller om du är intresserad av att prenumerera genom föreningen till det förmånliga priset. Tidningen finns även på Lerkrogen.

Tack för gåvorna!

Medlemmar skänker ibland gåvor, som på olika sätt kan kopplas till Brännkyrka/Vantör. Vi uppskattar i högsta grad detta, speciellt då gåvorna medverkar till att berätta om bygdens kulturarv för besökarna på Lerkrogen. Vi ser naturligtvis gärna att givaren även beskriver föremålet eller bilden så att den säkert kan kopplas till både år, plats och kanske också person.

Medlemsskriften 2017

2017 års skrift handlar om Älvsjöskogen. Den beskriver skogens utveckling från urtid till i dag på ett lättillgängligt och informativt sätt. Styrelsen vill rikta ett tack till deltagarna i den projektgrupp som arbetat med skriften. Skriften kommer att finnas på Lerkrogen omkring december / januari.

Medlemsskriften 2018

Vi är nu inne på att producera den femte skriften som går under arbetsnamnet "En tidsresa i gamla och nya Brännkyrka". Nästa steg är att utarbeta ett synopsis och bilda en projektgrupp. Du som tycker om att skriva och har något att berätta kom gärna med i projektgruppen. Det har visat sig vara både utvecklande och roligt. Blir du nyfiken så skicka ett meddelande till vår e-postadress så berättar vi mer.

Skärgårdskryssning med Birka Line

Den 10-11 september i år gör Länsförbundet en repris på förra årets uppskattade hembygdsresa med Birka Line. Resan passerar Kanholmsfjärden, Furusundsleden och förbi Vidinge, Rödlöga, Svartlöga och Möja. Guide är skärgårdsexperten Göran P Sjödin, kallad GPS, som berättar vad vi passerar, anekdoter om skärgården och egna minnen. Ta med vännerna och ange rabattkoden EVHEMBYGD vid bokningen på www.birka.se. Läs mer på förbundets hemsida!

Söndagsvärdar

Söndagsöppet bygger på att många ideella krafter vill avsätta några timmar i en trevlig och munter miljö där man träffar både medlemmar och andra besökare. Det är mycket roligt att vi på senaste årsmötet fick många nya idealister som vill hjälpa till en söndag. Vi uppskattar naturligtvis om än fler anmäler sig. I augusti ska vi gå igenom rutinerna för nya värdar i samband med en gemensam lunch. Välkommen du med! Skicka ett mail till föreningens e-postadress och anmäl ditt intresse.

Uthyrning av Lerkrogen

Vi hyr gärna ut Lerkrogen till medlemmar för mindre privata fester, dop, borgerlig vigsel m.m. Är du intresserad kontakta Kersti-Britt Carlhammer, tfn 070 978 04 94.

Röda stugan

Föreningen har under våren tillsammans med andra föreningar i området medverkat i en grupp för att försöka bevara den lilla röda stugan vid Älvsjöskogens naturreservat (Korkskruven), som staden var på väg att riva.

Utskick av årsskrifterna

Årsskriften ingår i medlemsavgiften. Sedan några år tillbaka har vi rutinen att medlemmen hämtar sin skrift på hembygdsgården. Det fungerar för de flesta, men bor man längre bort kan det ställa till problem. Som medlem kan man alltid begära att få skriften hemskickad till kostnaden av porto och förpackning. Då många medlemmar inte hämtat ut sina årsskrifter gjorde vi i maj månad en engångs-insats och skickade ut de tre senaste årens årsskrifter till de medlemmar som inte hämtat ut dem. Många har uppskattat detta initiativ.

Vi har nu kommit fram till att i samband med att vi aviserar medlemsavgiften varje år även frågar vilka medlemmar som vill ha årsskriften hemsänd, mot en avgift för porto och förpackning.

Nya böcker

Vi har införskaffat en ny bok till försäljning. Boken heter Villastäder – ett återbesök. Den tar oss med på en resa i stadsdelarna Gamla Enskede, Enskededalen, Enskede Gård, Enskedefältet, Stureby, Örby, Örby Slott och Älvsjö. Den beskriver - genom vykort, privatbilder och arkivbilder från ungefär 1905 till slutet av 1960 - den gamla miljön i Brännkyrka socken.

Vi har också skaffat en rad nya böcker till vårt bibliotek i Forskarrummet. För dig som vill veta mer om hembygden finns en mängd guldkorn i detta Forskarrum.

Uppdatering av medlemsregistret

Under senare delen av våren har styrelsen påbörjat ett omfattande arbete att uppdatera medlemsregistret. Vår ambition är att vi därefter även kan använda e-postadresserna mer aktivt i kommunikationen med er. Det ger oss även en möjlighet att på kort tid informera om aktiviteter som sker inom hembygdsrörelsen.

