

En gotlänning i Tri- polis.

Jakob Gråberg till Hemse.

Bland de utan tvifvel många svenskar, som drifna af äfventyrslysta under tidernas lopp funnit sin väg till länderna vid den afrikanska Medelhafskusten, och särskildt till Tripolis, det nu så uppmärksammade tvistefröet mellan Italien och Turkiet, fortlefver ännu minnet af åtminstone två, den ene en son till den från Carl von Linnés ungdomshistoria bekante provinsialläkaren i Vexjö Johan Rothman och den andre en Gotlandsson, Jakob Gråberg till Hemse.

Den sistnämnde var född i Hemse socken den 7 maj 1776. Som yngling medföljde han ett svenskt fartyg till Genua, och där ingick han år 1793 som volontär i engelsk örlogstjänst, men lämnade denna till följd af en duell redan efter ett par år och bosatte sig i Genua. Anställd på handelskontor, gjorde han sig bemärkt för sin språkkunskap och blef tolk vid handelsdomstolen samt 1805 kopist vid svenska beskickningen, hvarpå han 1811 utnämndes till svensk vicekonsul i Genua, 1815 till konsul i Tanger och 1822 till konsul i Tripolis. Här stannade han till 1828, då han afskedades på grund däraf, att han ansågs ha beviljat bejen en större fredsskatt än som var nödigt. Han flyttade sedan till Florens och bodde där till sin död 1847, utvecklande en liflig verksamhet som geografisk, statistisk och språkvetenskaplig skriftställare. Jakob Gråberg utnämndes af påfven till comes palatinus och af storhertigen af Toskana till kammarherre och öfverbibliotekarie. Han blef 1815 medlem af svenska vetenskapsakademien och var ledamot af ett stort antal utländska lärda samfund.