

Från våra vänner på landsbygden.

Södra Gotland den 31.

Underliga äro Herrens vägar. För någon tid sedan levererades en ny, synnerligen prydd likvagn till Burs' församling. Bland dem, som arbetat för likvagnens anskaffande, var äfven nyligen aflidne handlanden J. F. Fagerberg. Då vagnen kom, var han också med vid dess mottagande och yttrade, enligt hvad en af de andra närvarande meddelat: "Ja, vagnen är nog bra, men egentligen behöfva vi väl ingen likvagn; här dör ju ingen." Några dagar därefter afled emellertid Fagerberg själf helt plötsligt och blef den förste, som fick i den nya likvagnen anträda färden till kyrkogården.

Hablinobo den 22.

Väderleken är lika ombytlig som — Petter Jönsson. Den ena dagen bister, kall och arg, den andra tämligen gladlynt med solsken. Ännu äro vägarna sådana, att släde går, och i går eftermiddag hade en del ungdom tillställt ett *slädparti*, bestående af ett tiotal fullastade slädar, som med klingande bjällror och frustande hästar gjorde en rund kring. Alfva kapellskogar öfver Hafdhem till utgångspunkten, Hexarfve gård, där ungdomen tog in för att några timmar roa sig med dans och lekar, sång och musik. Ungdomen kan också behöfva samlas till litet förströelse, där den annars går i sina hvardagsbestyr och sin enslighet. Därför kunde väl en husbonde då och då såsom nu i helg- och vintertid upplåta ett af sina stora rum, där ungdomen under hans öfverinseende kunde få roa sig några timmar, såsom fordom var sed.

Socknens hela brandförsäkringsvärde, som 1886 var 686,097 kronor med kreaturen, utgör för 1908: 961,187 kronor *oberäknadt* kreaturen, hvilka äro särskildt försäkrade.