

Från våra vänner på landsbygden.

Hemse den 11.

Välkonst- och avskedsmöte för predikanterna.

Under vid pass tre års tid har Hemse kristliga distriktsförening, en sammanslutning av friforsamlingar tillhörande Gotländska missionsförbundet, varit hänvisad att använda sig av tillfällig predikohjälp i sin verksamhet till följd av, att den ordinarie predikantbefattningen under denna tid icke kunnat bli besatt. Visserligen ha många och energiska försök under tiden gjorts att få den vakanta platsen besatt, dock utan att dessa försök kröntes med framgång förr än just nu, då det lyckats distriktet att erövra en, efter vad det vill synas, mycket dugande förmåga på det religiösa området, nämligen förre missionären på Java, hr Fr. Gahnberg, som ock under flera år tjänstgjort som officer inom friläningsarmén. Det var därför under stor tillfredsställelse distriktet i fråga i söndags var i tillfälle att hälsa sin nye predikant välkommen till sitt nya arbetsfält samt installera honom i sitt nya ämbete. Samtidigt ville distriktet även visa sin erkännelse och säga farväl åt hr C. O. Wahlberg, som nu under ett års tid tjänstgjort som tillfällig predikant inom distriktet.

Det var alltså under något blandade känslor distriktets medlemmar denna gång voro församlade. Och om även, som ju naturligt var, glädjen var den förhärskande känslan, så märktes dock samtidigt ett inslag av stilla vemod vid tanken på den förestående skilsmässan.

Hr Josef Jakobsson hälsade de församlade välkomna och läste Davids 84 ps.

Härefter talade F. Söderdahl en stund med ledning av 1 Kor. 3: 6 och följ. varvid han framhöll Guds församling under bilden av en åkerjord, som är anförtrödd åt Herrens sändebud att beså och vattna under det att växten bör väntas från Herren allena.

Härpå vidtog själva installationshögtidligheten, varvid F. Söderdahl tjänstgjorde som officiant. Den högtidliga akten gjorde ett mycket tilltalande intryck på de församlade. Sedan därpå under händer påläggning Guds välsignelse blivit nedkallad över den nye församlingsherden höll denne en allvarlig och till självprövning manande predikan över orden i dagens högmässotext: "I ären jordens salt! I ären världens ljus!" varpå hr Elfström avslöt med bön.

Efter en kort middagsrast, under vilken kaffe med dopp bjöds på samtliga deltagarne, och bön och sång utförts, lämnades ordet åt hr C. O. Wahlberg, som läste Apg. 20: 17 och följ. varvid han gjorde åtskilliga erinringar från sin verksamhet inom distriktet. Han hade sökt på bästa sätt utnyttja de resurser, som stått honom till buds och fann många jämförelser mellan sin verksamhet under denna tid och den lästa textens innehåll.

Sedan kören ytterligare utfört några sångnummer lämnades ordet fritt, varvid flera av de församlade uttalade sitt varmt kända tack till hr W—g för den tid han ägnat sina krafter åt verksamheten och den goda insats han därvid gjort inom distriktet samt den trohet emot Guds ord han alltid vinnlagt sig om i sin evangeliska förkunnelse, vilket ock helt visat icke skulle bli utan sina välsignelserika frukter. Sålunda yttrade sig bl. a. hr J. Jakobsson, W. Jonsson, J. Norrby m. fl. Hr J. Ahlsten ville särskilt göra sig till tolk för ungdomen och som dennes representant framföra ett hjärtligt tack till hr W. för det goda inflytande han genom sin förkunnelse utövat bland dem till glädje och uppmuntran för dem under deras strävan framåt på den goda vägen. Samtidigt gav samtliga talare uttryck för den glädje de kände över, att de nu äntligen fått en ordinarie församlingslärare och tillönskade honom Guds välsignelse och rik framgång i hans arbete.

Till sist höll hr G. en kort men speciell predikan över orden i Joh. 1: "Av hans fullhet hava vi alla fått" varpå mötet avslöts av F. Söderdahl med ett anförande över Joh. 4: 37-38 varvid han påminde om, att vi böra komma ihåg då skörden efter det utsädda ordet kommer att visa sig, att en annan förut varit den som sått den skörd som då börjar spira och bära frukt.

C. O. W—g.