

VISBY.

Avsked med pension har av generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet beviljats tygförvaltaren av första klass C. J. Wennersten f. o. m. den 21 februari 1922.

Böndagarna år 1923. Vetenskapsakademien förelår hos k. m. t. i samband med överlämnande av kalendarium för år 1923, till böndagar för samma år följande söndagar: första böndagen söndagen den 11 mars eller fjärde söndagen i fastan, andra böndagen söndagen den 13 maj eller sjätte söndagen efter påsk, tredje böndagen söndagen den 15 juli eller sjunde söndagen efter trefaldighetsöndagen, fjärde böndagen söndagen den 14 oktober eller tjugonde söndagen efter trefaldighetsöndagen.

Tingspredikan har i dag hållits af Allekvia av kyrkoherde J. F. Johansson i Fole, som därvid talade öfver 2 Krön. 19 kap. 16 v. med ämne Människodom och Guds dom.

Influensan bland Gotlands trupper har nu fått stor omfattning och uppträder även vid artillerikåren. I lördags inträffade där 20 fall, och i dag har antalet rapporterade fall ökat till 53, däribland 2 officerare. Vid infanteriregementet är de sjukas antal i dag 78, varav 13 nyrapporterade i dag. Bland de sjuka äro två underofficerare och en officer.

Huru konkurserna ökas i antal framgår av en statistik, som uppgjorts af Statistiska centralbyrån. Antalet konkurser i riket utgjorde 1917 1,576 och har sedan dess stadigt ökat, så att det i fjor uppgick till 5,186.

Antalet konkurser på Gotlands lundsbygd var 1917 ingen, 1918 1, 1919 2, 1920 3 och 1921 18.

Vigsel förrättades i går i Lärbro kyrka, då redaktör Valton Johansson i Visby sammanvigdes med fröken Anne Marie Källström, dotter till framlidne doktor Carl Källström, Stockholm, och hans efterlämnade maka, född Sjögren.

Vigselakten förrättades af kyrkoherde P. H. Nehleen.

Förloftung har tillkännagivits mellan godsägaren Bengt Huss, Bolske i Eke, och fröken Astid Jacobsson, dotter till kyrkoherden Oscar Jacobsson i Gröttingbo och hans maka, född Gunnesson.

En mina drev i går i land 200 meter öster om Näs fyr.

Dödsfall. I sitt hem i Sundsvall avled i lördags afton skeppshandlaren Wilhelm Degerman. Den avlidne, som en längre tid varit sjuklig, var född 1862 på Ronehamn och son till sjökaptenen Karl Fredrik Degerman och hans maka, född Fahlström.

D. kom i unga år i handel och övertog för omkring 30 år sedan firman Bredenberg's skeppshandel i Sundsvall. Han sörjes närmast af maka och två barn samt syson, af vilka bröderna äro bosatta på Gotland, Carl grosshandlare i Visby och Frans vice konsul i Slite.