

Från våra vänner på landsbygden.

H e m s e den 13.

Extra kommunalstämma hölls här i går för att besluta om anordningar för kungabesöket den 28 juli. Ett förslag att för ändamålet använda influtna nöjesskatte-medel förkastades, då medlen ifråga disponeras av municipalsamhället o. kommunalstämman sålunda saknar befogenhet att besluta därom. En kommitté av fem personer tillsattes att ombestyra anordningarna och framlägga de förslag, som kunna var erforderliga för stämman i kostnadshänseende.

Frågan om distriktssköterskevården på länets landsbygd hade på nytt hänskjutits för stämmornas yttrande.

Landstinget beslöt 1922 med anledning av riksdags- och vederbörande departements föreläggande om inrättande av 13 nya distriktssköterskebefattningar på Gotland.

Då detta beslut mött ett kompakt motstånd från kommunernas sida, som skulle anskaffa bostad m. m., så hade ett nytt uppslag framkommit att endast 5 sköterskeplatser skulle tillsättas, vilket också stämman för sin del ansåg tillräckligt.

Utredningsmännen togo vinsten — fordringsägarna fingo ingenting. I en konkurs i en närbelägen socken som avslutades för något mer än ett år sedan blev ett belopp av 67,000 kr. upptaget som osäkra fordringar. Detta belopp som avyttrats redovisades sedan av godemännen med 10 kronor. Då av alla dessa "osäkra fordringar" ingen är osäker utan hela beloppet inflyter, så bör det ej förvåna någon, att fordringsägarna som ej fingo ett öre i utdelning, taga saken i närmare skärskådande, så att "efterkrav" torde nog bli följden.