

Från våra vänner på landsbygden.

L v e den 16.

Bemärkt 80-åring. Hr C. Carlsson Bosarve, Lye, fyller i morgon, torsdagen den 17 sept. 80 år. Född vid Nygårds i Ekelhem ägnade sig hr C. i yngre år åt militäryrket. Han var först med som underbefäl i Gotlands nationalbevärning, genomgick underofficersskolan å Karlsborg samt blev sedan underofficer vid Gotlands infanteriregemente, varifrån han tog avsked för att ägna sig åt skötseln av Bosarve gård i Lye, vilken gård han på grund av giftermål övertog efter sina svärföräldrar. Här börjar den bemärkte och idoge odalmannens största livsgärning, Lau myrs utdikning. Ägare till ett större område vattensjuk mark insåg snart den driflige och orädde underofficeren att något måste göras för att torrlägga såväl myren, omkring 1,200 tunnland, som den vattensjuka fastmarken däromkring på ej mindre än 800 tunnland. Företaget var vågsamt, enär så gott som ingen vågade gå med i ett så stort dikningsföretag, ja, flera personer i såväl Lye som andra till myren gräsande socknar reste omkring och uppmanade folk att inte gå med utan hellre lämna sina jordlotter till dikningsföretaget. Sedan hr C. fått några få, däribland pastoratets kyrkoherde, på sin sida tvekade han ej längre utan begärde omedelbar utdikning av myren. Nu följde det svåraste — att skaffa pengar till företaget, då nära nog alla hellre lämnade sina myrplotter än gingo med i ett på den tiden så stort, och som en del trodde lönlöst företag. Hr C. var inte förlagen: i det han forskotterade själv av egna medel samt då dessa tröto, pantsatte sin gård för att skaffa pengar. Emellertid kommo flera med, sedan de började se att företaget gick. Nu söktes och erhöles statslån. Mycket arbete nedlades på att få arbetet att gå. "Mycken oro, många sömlösa nätter har jag haft för myrens skull", sade hr Carlsson till mig för två månader sedan, då tal härom. "Men då jag nu ser flera hundra häckar hö förutom en massa säd och rotfrukter köras från myren, då förefaller det som om jag fått full veder-gällning för mitt arbete." Inom socknen har C. beklätt flera förtroendeuppdrag. Sålunda var han en längre tid ledamot av skol- och kyrkoråden samt så långt tillbaka som man kan minnas godeman vid skiftesförrättningar och som sådan anlita vid omkring.

Säkert skola på 80-årsdagen alla som hr C. varit i beröring med, önska honom lycka på högtidsdagen. För min ringa del önskar jag den orädde och trofaste mannen all lycka på sin 80-årsdag.