

# August Melins jordafärd.

En högtidlig och gripande akt  
i Hemse.

Direktör August Melins jordfästning ägde rum i Hemse kyrka i onsdags. Sedan anförvanter och inbjudna gäster samlats i sorgehuset, avgick processionen till kyrkan, till vars vackert smyckade kor kistan under tonerna av Chopins sorgmarsch frambars. Sorgeakten inledes med ps. 461: 1, varefter Hemse sångkör under ledning av folkskollärare Kupper sjöng "Rysk vesper-sång". Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Hejneman. Med utgångspunkt från 1 Kor. 4:24 erinrade officianten med några varma, ur hjärtat komna ord om den dödes livsgärning, om "mannen av gammal tro och heder", vilken helgat sitt liv åt arbetet och fyllt sitt värv under en lång och verksam arbetsdag, vilken arbetat på ett tyst och försynt sätt, men icke dragit sig för att träda i bräsch, då det gällt det allmännas väl, vilken ofta sträckte fram en hjälpende hand, då hjälp verkligen behövdes.

Efter jordfästningen sjöng sångkören "Stilla skuggor" och de församlade psalmen 187:8, varefter kistan under orgelns toner fördes ur templet till graven. Här nedlade kyrkoherde Hejneman en krans från skolrådet och uttalade dess tack till den döde, som i många år varit dess vice ordförande och drivande kraft.

Allmogemän även från angränsande socknar hade till hedrande av den hänsovnes minne talrikt slutit upp kring graven. Lantbrukaren Johannes Larsson, Hemmungs i Hablingbo, framförde i vackra och varma ordalag deras vördnad och tack till den gamle vännen, "vars hår var av silver och hjärta av guld". Till det högtidliga och gripande i akten bidrog sångkören med ytterligare ett sångnummer "Solnedgång".

Den avlidne hade undanbett sig blommor, varför förutom skolrådets ovannämnda krans och en vacker krans från styrelsen för Hemse folkhögskola o. lantmannaskola med inskriptionen "Tack för gott samarbete!" endast de allra närmaste släktingarnas och vännernas blomstergård smyckade hans grav.

Efter jordfästningen gavs middag i sorgehuset för ett 50-tal personer, bland vilka märktes landshövding Roos, vilken under middagen gav uttryck för de känslor av aktning och sympati, med vilka den avlidne omfattats av alla, med vilka han kommit i beröring.

Gästerna från Visby henureste med extratåg kl. 10 e. m.