

I Gotlänningen av den 19 april läste undertecknad en artikel om "Folkhögskolans betydelse för lantungdom" och vill härmed understryka insändarens mening om den stora betydelse just folkhögskolan har för lantungdomen. Vill ännu gå något längre och säga att vad lantungdomen behöver är en kurs på folkhögskolan, åtföljd av en kurs på lantmannaskolan. Där får ungdomen sig inpräntat de allmänna grunder, som sedan för framtiden ställa dem i tillfälle att följa med utvecklingen inom lantbruket och lantbrukslitteraturen. Man får där lära sig den teoretiska sidan av lantbruket, som sedan får omsättas i praktiken. Hur praktisk en man ändå är, kommer han många gånger till korta bara för att de teoretiska kunskaperna ej räcka till.

Undertecknad som 1907—09 genomgick Hemse folkhög- och lantmannaskola har med endast denna skolunderbyggnad erhållit en väl avlönad plats som lantbruks-tjänsteman. Sedan den tiden har skolan vidare ryckt upp sig, och genom nu pågående om- och tillbyggnad står den rustad för högt stående krav på undervisningsanstalt. Det vore roligt, att då densamma i höst slår upp sina portar för en ny kurs antalet elever bleve så stort, som skolan kunde rymma. Detta antal vore ej för mycket, då skolan är ensam i sitt slag på Gotland bland så många lantungdomar och i en framstående lantbruksbygd.

Vill nu därför uppmana alla intresserade lantbrukssöner och -döttrar, försök att i ungdomen skaffa Eder all den kunskap Ni kan erhålla på Eder ort, och en god och billig sådan erhålles genom en kurs på folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse. Utan boklig kunskap står man sig dåligt i kampen för tillvaron, vare sig som självägande bonde eller arrendator.

Tacksam f. d. elev.