

Logen 1019 Kärleken av I. O. G. T. hade söndagen den 27 mars anordnat en offentlig fest. Efter hälsningstal av hr Axel Wahlby höll kyrkoherde G. A. Kronqvist från Burs ett utomordentligt väl framfört, medryckande och stämningsfullt föredrag, utgående från Pauli första brev till Tessalonikerna 5 kap. Det högintressanta föredraget var delvis djupt gripande och uppskattades också till fullo av publiken. Programmet upptog i fortsättningen bland annat sång av Rone Sångsällskap under hr Svante Björkanders ledning som utförde en del präktiga sånger på ett vällyckat sätt till stämningens höjande. Vidare förekom musik och kaffeservering. Hr Karl Pettersson höll därefter ett kort avslutningstal varpå festen avslöts med psalmen 434. Festen som var besökt av omkring 150 personer präglades av en god stämning varför såväl arrangörerna som publiken hade all anledning att vara belåtna med sin afton. Efter festen höll logen enskilt möte varvid 12 nya medlemmar vunno inträde.

Det kan i detta sammanhang nämnas att logen bildades vid Davide i Rone den 13 februari 1887 av 10 personer. Enda medlemmen som finns kvar i logen sedan dess bildande fyllde i söndags 85 år, nämligen Anna Wahlby. Väl har det varit en betydande omsättning av medlemmar även i denna loge och den har haft både mörka och ljusa tider men under alla förhållanden lever den ännu. Som logens alla protokoll från instiftandet till innevarande dag äro i behåll har man kunnat inhämta att under dessa 40 år omkring 495 medlemmar varit intagna i logen. År 1901 fick logen flytta under eget tak, det nuvarande ordenshuset som tillhörde dåvarande Rone Mejeriaktiebolag. Högsta medlemsantalet ägde logen år 1904, då den bestod utav 88 medlemmar. Logen har i familjen Wahlby haft en god ledande kraft. Varmt intresserade godtemplare ha de gjort många vackra och värdefulla insatser och uppoffringar i logearbetet. Därför en honnör!