



Richard Löfvenberg.

Som i kvälls i Hertha nämades, vid ett nämligen dag vid 12-tiden i sitt hem i Hemsö rektor vid Gotlands läsa folkhögskola och lantmannaskola Richard Löfvenberg till följd av hjärtinfarkt. Rektor Löfvenbergs hälsotillstånd har visserligen varit mycket vacklande de senaste åren, men ingen torde dock ha antagit att slutet skulle komma så nära. Ännu halvannan timme före sin död var den verksamme mannen uppe på skolans expedition för att ordna en del saker. Meddelandet om det hastiga dödsfallet slog därför ned som en blytt från en klar himmel på minst bland skolans lärare och elever.

Richard Löfvenberg var född den 2 aug. 1870 i Stockholm, där fadern var mjölkare. Familjen flyttade senare över till Fårösund, där fadern ökade jordbruket, och sonen avlade sin studentexamen vid läroverket i Visby 1889. Han studerade därefter juridik i Uppsala, där han påföljande år avlade jur. prelim. examen, men övergav snart den juridiska banan och genomgick åren 1893-95 Uppsala lantbruksinstitut. Han ägnade sig därefter någon tid åt praktiskt jordbruk samt innehade bl. a. en tid Gullkärr gård i Hångvar. År 1903 antogs han anställd till andra lärare vid länets lantmannaskola i Hemsö. Vid dr. Th. A. Sjöströms avgång 1910 som föreståndare vid skolorna, blev han dennes efterträdare.

Sedan Löfvenberg blivit folkhögskolans och lantmannaskolans rektor, blev övervärdnaden om dessa läroanstalter för honom ett livsmål, på vilket hans krafter koncentrerades. Han var ett med sina skolor, han levde och kämpade för dem, delvis under svåra tider, och han hade glädjen att se, huruvida framgångarna följde arbete och ansträngningar i spåren. Eftersom hans utbildning var agronomisk, var han en god och värdig humanist, och även med de begränsade resurser, som stod honom till buds, förstod han att hålla folkhögskolan i jämnhöjd med tidens krav, och fack vare den omtänksamheten och förtroendet till hans rättsliga och rekryterade personlighet kunde skolan i Hemsö beata även i de senaste årens hårda konkurrens. Hundratal unga gotländska män och kvinnor ha tack vare rektor Löfvenbergs goda kunskaper och uppriktliga intresse för jordbrukets förkovran blivit bättre skickade att fylla sina uppdrag på de poster där de blivit ställda.

Genom sin personliga lagning och sin utbildning kom rektor Löfvenberg mest sitt intresse åt för lantmannaskolan, men även om sin icke varit fullt, skulle Gotlands jordbrukare haft fullgod anledning att ägna honom sin hyllning. Hans stora intresse för alla jordbrukare frågor drev honom nämligen att på olika sätt ägna jordbruket sina krafter, och hans klohet och betänksamhet perade med framgång och gott omdöme präglade hans villor samt andra hänsedda hans arbets. Där må erinras om att han i nära 25 år var ordförande i Hemsö gilla, att han under åren varit medlem av hushållnings-sällskapet, förvaltningsutskott samt att han var en flitig föreläsare vid lantmannasveckorna.

I den mån arbetet för och i skolan hämnade tid bytte ägnade Le - älskade i sin krets dagar - sitt intresse åt Hemsö skivhall, i vars förvaltning han nämligen spelat en större roll än någon annan före honom. Offentligt såväl som enskilt var han representanten för Hemsö, där han och hans hustru i sitt tvärvärdiga utvecklade en sällsamt pastörsfamilj. Från ordförandeskapet i kommun- och municipalsamfundet i Hemsö gick L. först vid senaste årsstämmans efter, att i 21 år ha skött dessa förtroendeposter till utmärkt behållning. Att hans kommunala arbete var högt skattat i samhället, därav vittnade den vackra hyllning, som ägnades honom för endast några veckor sedan.

I nära förband med rektoratet stod hans ordförandeskap i Gotlands folkbildningsförbund, liksom det också var naturligt under sin tid som ordförande i Hemsö församlingsförening. Även tilläts honom i riksdagen Löfvenberg en speciel arbetsutskott och honorariet räknade honom som en av sina främsta män på Gotland.

Från ungdomen ivrig och intresserad idrottsman, blev han som skolman en varm beskyddare av gymnastik och idrott - den statliga gymnastikklubben vid hans skola vittnar storslutt därom - och de gamla gotländska lekarna omhulade han varmt och främjingsrikt. Hans personliga hobby blev efter hand segling. Om somrarna vistades han länge till på segelkuttern och företog tillsammans med Gustaf Myrsten och Karl Hagwall färder, som kunde utsträcka runt Gotland och till Gotska Sanden.

Richard Löfvenberg föll på sin post. Hans plötsliga bortgång har väckt sorg och förslamning, i första rummet hos hans närmaste anhöriga men jämväl hos hans många vänner och bland generationer av elever över allt i de gotländska bygderna, ty alla uppskattade hans många framstående personliga egenskaper och hans solida karaktär.

Som närmast sörjande stå vid liken maka, född Stengård, och tio barn, av vilka Johan, äldste sonen, är med. Åtd. i Uppsala och Bror kontorist i Visby.