

## Hemse.

**Stortorgdagen i Hemse**, som hölls i går, gynnades från början ingalunda av vädrets makter. På förmiddagen regnade det, och utsikterna voro långt ifrån lovande, men hur det nu var klarade vädret upp, och snart var det liv och rörelse i samhället. Redan vid middagstiden var det gott om folk på gatorna, och då tillströmningen fortsatte, kunde man snart konstatera, att årets stortorgdag ingalunda stod sina närmaste föregångare efter i fråga om att ha dragit folk till Hemse. Snarare kan man nog våga påstå, att det var mer folk i år än de närmaste föregående åren.

Djurtillförseln till Hemse var ringa — kreatursaffärerna förlades i stället till den närbelägna Hultströmska gården i Alva — men alltså var det ganska god fart på affärlivet, och köpmännen kunde nog ganska samstämmigt konstatera, att stämningen var bättre och köplusten större i år än förra året, vilket ju är mycket glädjande.

Hotellet och kaféerna — ett nytt sådant hade lagom till torgdagen öppnats av hr Uno Jakobsson — voro naturligtvis frekventerade till bristningsgränsen, och på marknadsplatsen, där det myllrade av folk inte minst kring Långgrene alla tivolinöjen, gick det livligt till. Det var i år emellertid mycket påtagligt bättre beställt med nykterheten än förra året, då som bekant en del berusade individer stälde till med en riktig kabalik, och några oordningar förekommo i år icke alls.

Stortorgdagen 1934 får sålunda ett gott eftermäle, och det kan ju behövas efter allt det tråkiga, som sades om 1933 års stortorgdag.