

Lantmannaskolan får stanna i Hemse.

fullständig skolsmäsja mellan skolorna för dyr för länet.

Som Gotlänningen tidigare meddelat, har på senaste tiden frågan om en skolsmäsja mellan folkskolan och lantmannaskolan i Hemse diskuterats, och häromdagen voro medlemmarna av hushållnings-sällskapet förvaltningsutskottet samt sällskapets konsulenter på resande fot för att närmare undersöka denna fråga. Färden ställdes därvid först till Stenstu i Björke, men sockerbolaget erbjöd sig att till hushållnings-sällskapet övertämma främmande hemmansägaren Hjalmar Johanssons gård därstädes omfattande 50 tunnland fastmarksaaker samt en del myr- och skogsmark, om sällskapet därtill ville förlägga lantmannaskolan. En sådan förflyttning har ansetts lämplig bl. a. även av den anledningen, att en av staten inrättad försöksgård sannolikt kommer att förläggas till denna trakt och då troligen på någon av sockerbolagets gårdar, Vårstuga eller Stenstu (se vidare i

avtal om sistnämnda gårds försäljning till bolaget har upprättats).

Då vi vända oss till landshövding Rodhe för att få höra något om resultatet av undersökningarna, erinrar landshövdingen om att flera lantmannaskolor på fastlandet redan ha förbrukat i anslutning till skolan och ett flertal o. m. diskuterats, om icke en sådan anordning borde vara obligatorisk. Allmänt anses den i varje fall önskvärd på grund av sin stora betydelse för undervisningen. För egen del finner landshövdingen sig också lämpligt att ha jordbruk i samband med skolan. Men såväl han som förvaltningsutskottet i övrigt anse, att det skulle vara fördelaktigt, om man även för framtiden kunde bibehålla de båda skolorna i Hemse inom samma ram. I fråga om den inre organisationen kunde de ju bli självständiga, även om de finge liksom nu gemensamt hushåll, gemensamt gymnastiksal o. s. v. En sådan anordning vore betydligt billigare än att helt skilja skolorna åt.

I vilket fall som helst erfordras nog en utbyggnad i Hemse, framhåller landshövdingen vidare. Skolettet vid Ropparne är alldeles för litet, antalet eleverna har ibland varit sig tillräckligt, och skulle nu, såsom föreslagits, flickor lämnas tillträde till folkskolas vinterkurs, måste givetvis sin nytt stela

men tyngas. Detta med beoerande av frågan om lantmannaskolans anordning till eget jordbruk.

Av sistnämnda spörsmål beträffande Stenstu vissa förklarar sig tillräckligt väl till, och jordbruk utmärkt. Byggnaderna äro däremot inte mycket värda, och en förflyttning av lantmannaskolan till Stenstu skulle därför föra med sig betydliga byggnadskostnader. Detta är givetvis en av anledningarna till att förvaltningsutskottet håller fast i Hemse, där man har god plats för utbyggnad och redan nu även en del jord, varjämte en underkastad möjlighet finnes att inköpa ytterligare mark i trakten. Förvaltningsutskottet har alltså funnit sig nödsakat att tacksamt utbjuda sockerbolagets påwa natur gävis under uttalande av sin och samets uppskattning av den visade frikostigheten. I skrvelsen till sockerbolaget framhålls, att en förflyttning skulle draga med sig stora byggnadskostnader (man torde kunna räkna med ca 200,000 kr, inkl. kostnaden för en del arbeten i Hemse), vilka till stor del måste betäckas av ortsmedel, varjämte det är osänt, om när och hur mycket ortsmedel man kan få till ändamålet. Sällskapet självt disponerar öfver nödiga medel och förvaltningsutskottet anser det symnerigen önskvärdt, om landstinget vill anvisa medel till en förflyttning av lantman-

skolan från Hemse, såvitt rör sig, det ju finnes möjlighet att förvärva ytterligare mark för ett skoljordbruk i Hemse.

Genom förvaltningsutskottets beslut torde lantmannaskolan tillfälligt vara fastslut vid Hemse, med möjlighet till en viss inre organisation och sammanhang mellan skolorna i Hemse, ja, och frågan om utvidgning av lokaler m. m. är som sagt skedd. Det blir nu skolornas öfver som får drifva dessa öfver och ta nödiga initiativ.