

S:t Olofs sjukhus invigt.

Ståtligt tal av generaldirektör
Höjer.

Invigningen av S:t Olofs sjukhus har i dag på middagen ägt rum. Vid 12-tiden var sjukhusets festsal fullsatt av de till högtiden inbjudna. Förutom de i gårdagens nummer nämnda kan tilläggas, att även representanter för personalen vid sjukhuset inbjudits. Även några patienter deltog.

Invigningshögtidligheten inleddes med att en mindre orkester under ledning av dir. Friedrich Mehler utförde två satser ur Concerto grosso av Händel. I egenskap av direktionsens ordförande höll landshövding Rodhe ett hälsningstal, vari han bl. a. lämnade meddelande om den av professorskan Roosval skänkta skulpturen till sjukhuset. Den är utförd av skulptrisen Alice Nordin och kallas Herden och hunden. Den kommer att uppsättas nästa vår. Efter landshövdingens tal lämnade sjukhusets överläkare, dr V. Vikgren, en redogörelse för sjukhusets tillkomst och gjorde en jämförelse mellan det gamla och det nya S:t Olof.

Generaldirektör Höjer förrättade därefter invigningen med ett ståligt tal, vari han gav en exposé över gamla och nya principer på sinnessjukvårdens område samt en statistisk översikt över utvecklingen beträffande sinnessjukhusen. Talaren karakteriserade S:t Olofs sjukhus som en kvalificerad anstalt för den slutna vården, ett centrum från vilket råd och hjälp skola utgå över ön, en forskningsinstitution för avslöjande av dunkla sjukdomars gåtor, en kraftcentral för strävandena till en god allmän psykisk hygien. Tal. tillönskade därefter alla arbetsglädje och krafter till det goda verket i »detta kärlekens moderna tempel» samt förklarade sjukhuset invigt för sitt höga ändamål.

Fru Anna Lagergren-Norström sjöng därefter en aria av Händel, ackompanjerad av orkestern, varpå biskop Ysander höll en betraktelse över lidandet och kärleken och slöt med en önskan, att det nya sjukhuset måtte bli ett välsignelsens och förnyelsens solhem. »Kärlekens Gud välsigna här kärlekens gärning.»

Högtidligheten avslöts med att fru Walborg Beer, ackompanjerad av orkestern, sjöng »Vi älska vår ö» med ord av Josef Lundahl och musik av Friedrich Mehler.

Därefter började rundvandringen under ledning av sjukhusets båda läkare.