

## Jordfästningar.

En gripande jordfästning ägde rum i När i söndags, då stoftet av f. folkskoll. Otto Nordström vigdes till den sista vilan. En stor del av socknens invånare hade infunnit sig i kyrkan för att följa den gamle läraren på hans sista färd, och i bygden flaggade man allmänt på halv stång. Som hedersvakt hade skolbarnen med blommor i händerna formerat häck vid kyrkan. Jordfästningen, som blev en stämningsfull och värdig akt, förrättades av pastor G. Enwall, som innan de tre skovlarna mull föllo, höll ett gripande minnestal över den hädangångne. Begravningsmässan utfördes, och från läktaren sjöngo skolbarnen och sängkören. Mellan led av skolbarn skred så sorgetåget ut till graven där pastor Enwall läste en psalm. En mängd kransar nedlades vid graven, och tal höllos.

Bland kransarna märktes följande: från Näs kyrkoråd och skolråd (vita band: Ett sista tack för hedersamt och gagnarikt arbete i kyrkans och skolans tjänst inom Näs församling), från Näs kommun (blå och gula band: Tack för långvarig, trogen tjänst), från Näs sparbank (blå och gula band: Tack för gott kamratskap), från forna elever (vita band: Med tacksamhet och vördnad), från När och Lau mejeriförening (blå och gula band: Tack för plikttroget arbete), från sångföreningen (blå och gula band: En sista hälsning till den forne sångledaren). Från kyrkoherden, forna kamrater, släktingar och vänner nedlades dessutom en mångfald kransar.

Till slut gingo skolbarnen fram och kastade ned sina blommor i graven, varpå sångkören sjöng »Stilla skuggor».