

SÖNDAGEN EN STRÅLANDE

MÄRKESDAG FÖR SVERIGES SJÖFART.



AMIRAL JACOB HÄGG,
vars älsklingskanke nu äntligen förverk-
ligats i det nya Sjöhistoriska museet.

Två kvinnor drunknade i varandras armar.

UMEÅ den 30. En drunkningsolycka, som krävde två människoliv, inträffade i lördags i Tväråträsk i Sorsele. På söndagsmorgonen fann man två kvinnor, fruarna Tilda Karlsson och Emmy Lind, döda i en bäck med armarna kring varandra. Fru Lind blev för någon tid sedan utskrivet från Umedalens sjukhus, och man antar, att hon i sinnesförvirring sökt att dränka sig, medan fru Karlsson sökt att hindra henne, varvid kvinnorna fallit i vattnet. Fru Karlsson var 56 år gammal medan fru Lind var åttiofem år yngre.

Ung fru dödad vid motorcykel-
olycka.

VÄSTERÅS den 30. En kollision mellan en bil och en motorcykel inträffade på söndagskvällen vid Asbygård mellan Kolsva och Köping, varvid motorcykelns passagerare fru Sigröd Tamp dödades. Hon var 30 år gammal.



Över: Exteriör av sjöhistoriska museet. Under: Kofferlisten Eugenies batteridäck.

Sjöfartsmuseet invigt.

Marinavdelningens första utställning ägnad
amiral Jacob Hägg.

När konungen på lördagen anlände till Sjöhistoriska museet i Stockholm i sällskap med amiral Ehrensvärd för att förrätta invigningen, voro över 1,500 inbjudna samlade. Där märkte man, förutom kronprinsparet samt prinsarna Gustaf Adolf, Carl och Eugen, icke mindre än nio amiraler, nämligen de Champs, Akermark, Lindström, Tatam, Riben, Schneider, Ericsson och Wester samt nyutnämnde amiral Simonsson. Vidare såg man riksmarskalk Vernersten och många andra representanter för hovstaterna, statsrådet Sköld och andra representanter för handelsdepartementet och kommerskollegium, arméchefen general Sylvan och flera högre arméofficerare, general Örnberg och överste Nordenskiöld från flygvapnet, greve Folke Bernadotte, Frankrikes och Finlands militärattachéer, många medlemmar av släkten Wallenberg och flera av stiftarna, direktör Em. Högberg i Sveabolaget och flera andra representanter för handelssjöfarten.

Vid ingången till museiområdet, där svenska, danska, norska och fin-

ska flaggor voro hissade, mötte riksantikvarie Curman konungen, och det på planen framför museibyggnaden uppställda hederskompaniet gick i givakt.

Sedan konungen hälsat detta och Kungssången utförts gick han och ov-

(Forts. å sid. 2.)