

Ala kyrka nedbrunnen...

(Forts. fr. sid. 1.)

lertid tagit ut arkivet. Bokhyllan försökte man få ut, men den satt alltför fast för att man skulle hinna få loss den. Den fick dock ingen skada av elden. Däremot blevo de mindre värdefulla bandliogar som man måste lämna kvar till en del skadade av vatten.

Brandmanskåpet fick som tidigare omtalats inrikta sig på att rädda skolan, som låg på 50 m. avstånd från kyrkan. Trots att vinden låg från skolan var denna hotad på grund av den oerhörda hettan. Genom vattenbegjutning hindrade man dock att elden fick fäste. Likaså lyckades man genom vattenbegjutning rädda en likvagnsbed, som låg vid kyrkans östra gavel. Från kyrkan flögo stora fligor, men som platsen omedelbart söder om kyrkan utgöres av ett änge var det ingen fara att det skulle tän- da där. Däremot tände det i skogen som ligger på nära 400 m. avstånd och det brann vid två tillfällen på e. m. och senare på kvällen i gårdesgårdarna där. Samtliga gånger lyckades man emellertid släcka elden innan den fått större fart.

Det brann ännu i förmiddags i tornet.

För att påskynda släckningsarbetet utförde brandmanskåpet ett skickligt men mycket farligt arbete för att få ned bjälklaget från kyrkans långskepp, och elden i detta släcktes sedan med hjälp av handsprutorna. Vid 8-tiden kunde brandkåren från Ljugarn resa hem efter ett mycket välförrett arbete. Eftersläckningen sköttes av sockenbor, som f. ö. under hela tiden hjälpt till med släcknings- och räddningsarbetet. Ännu i förmiddags brann det i tornet, där bjälkar sitta inkilade i kransen, men någon fara för att elden skall blossa upp på nytt är det inte, då det inte finns så mycket brännbart kvar. Man har emellertid gått vakt hela natten och dagen och även i natt kommer det att gå vakt.

Brandförsäkringar för 56,000 kr.

Kyrkan var försäkrad för 50,000 kr. i Norra häradets brandstods-förening, inventarierna för 5,000 kr. och klo- cken för 1,000 kr., men dessa summor täcka naturligtvis på intet sätt vär- det av det brunna.

Hur elden uppkommit har man inte fått någon fullständig klarhet i, men det vill synas som om oförsik- tighet vid rökning skulle vara orsa- ken. Den har börjat i nordöstra de- len av tornet. Någon blåslampa eller linolja användes inte på arbetsplat- sen. Och det är inte stor möjlighet att en flaska med vatten vid denna tid på dagen, då solen står så lågt, skulle kunna tjänstgöra som bränn- glas.

Psalmböcker

Konfirmationsminnen

W. Sandbergs affärer.

Vägg- o. takpapp

trätjära, cement, spik

m. m. till lägsta dagspriser.

OTTO FAGERBERG

Burs.

Tel. 9.

Polisförhör kommer att hållas i morgon.

Medeltidsmålningarna kommo fram av hettan!

Det är en förödelsens styggelse som brandplatsen i dag företer, då av kyrkan endast murarna återstå. Den norra väggen är den som stått sig bäst, beroende på att vinden var nordvästlig. Kalkrapningen har försvunnit, men i stället har det kommit fram medeltida målningar på väggen, som tidigare varit dolda. Södra väggen är däremot skadad. Den hade vid en tidigare restaure- ring försvagats genom att man tagit upp två nya fönster och murat igen ett mindre sådant och den har nu gi- vit sig litet. Vidare har valvet i tor- net spruckit och även uppe i själva tornet har en spricka kommit till sy- nes.

Även kyrkogården som ligger på södra sidan har blivit illa åtgången. De gravar som ligga närmast kyrkan ha blivit svedda. En del ha blivit nedtrampade och en del ha skadats av de förkolnade bjälkarna som ram- lat ner.

Strax intill kyrkan stå två lönnar, som blevo svårt svedda och knappast stå att rädda.

Kyrkans äldsta delar från 1000-talet.

Kyrkan bestod av ett enskeppigt långhus med torn och kor. Över tor- net och koret funnos valv, men över långhuset fanns det endast ett trätak, vilket förklarar att kyrkan blev så till grunden förstörd och att även in- redningen där förstördes. Kyrkan var en av de äldsta på landsbygden. Det äldsta datum man har från den är 1072 och från denna tid härröra delar av långhuset. Under 1100-talet tillbyggdes kyrkan och det finns ett andra byggnadsdatum för kyrkan från denna tid, år 1149. Sin nuva- rande utformning fick emellertid kyrkan först i slutet av 1200-talet. Men den har sedan dess undergått en del restaureringar. Bl. a. ha någ- ra fönster upptagits på södra lång- väggen och i koret. Trätornet som hade stora likheter med det i Visby domkyrka, var av betydligt senare datum, och på vindflöjeln finns datu- met 1780.

Man hade nu planer på en omfat- tande restaurering. Denna inleddes med arbetet i tornet, som påbörjades för ca tre veckor sedan och leddes av byggmästare R. Lydahl, Etelhem. Man hade fått upp den nedre trä- kransen på tornet och höll på att ersätta den övriga träkonstruktionen, då branden helt plötsligt satte stopp för allt vidare arbete. Enligt vad folkskollärare A. D. Gardell i Ala, ordförande i kyrkostämman, upply- ser var det meningen att man skulle sätta in värmeledning och f. ö. resta- rera hela kyrkan. Hur man nu skall göra, kan han inte uttala sig om. Kyrkorådet skall i morgon ha ett sammanträde med styrelsen i Norra häradets brandstods-förening och med byggmästare Lydahl. Mycket beror ju på hur mycket man får i brand- skadeersättning.

Senaste kyrkbranden år 1908.

Den senaste kyrkbranden på Got- länd var år 1908, då Othems kyrka brann. Då inskränkte elden sig emel- lertid till tornet och yttertaket, och då i denna kyrka även långhuset täcktes av ett valv spred sig elden ald- rig ner i kyrkan.