

Gotländska Missionsförbundets årsmöte i Hemse.

60-årsjubileet värdigt firat. — Rekordtillslutning av deltagare.

Lördagens konferensförhandlingar inleddes efter inledningspredikan i Hemse Missionskyrka kl. 2 e. m., varvid förbundets ordförande Josef Jakobson, Stånga, med några hjärtliga ord hälsade de föresamlade välkomna samt förklarade konferensen öppnad. Till ordförande för konferensen utsågs lantbr. Josef Jakobson, Stånga, v. ordf. past. Gunnar Alstig, Hemse, sekreterare resesambud Er. Lundblad, Klintehamn.

Från en till Norge utflyttad gäst som anlände en skriftlig hälsning som av ordföranden föredrogs. Konferensen beslöt att skicka avsändares de närvarandes tack och hälsning.

59 befullmäktigade ombud lämnade ett stort antal intresserade deltagare övervara förhandlingarna.

Med anledning av att förbundet i år firar 60-årsjubileet hade årsaktskriften erhållit ett vidgat format och förelagts i löstidigt skick. Den hade utförts i nära likhet med förbundets minneskrifter vid 40- och 50-årsjubileet och utgör den tredje delen av förbundets verksamhetshistoria. Ordföranden uttalade till redigeringskommittén konferensens tack för utfört arbete. Jubileumsskriften har utgått från Gottingingens tryckeri.

Ansvarsrådet beviljades styrelsen för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Konferensens v. ordf., som under behandlingen av räkenskaperens ledda förhandlingarna, uttalade mötet tack till styrelsen, som med trohet och osjälviskt sinne lett förbundets verksamhet på ett sätt, som fört verksamheten framåt.

Val.

Två nio funktionärsval företogs. Till ledamot i Gotlands allmänna nykterhetsförbund efter pastor E. N. Skogvik, Burgsvik, som under kommande höst avflyttar till Vånga, Östergötland, valdes lantbr. Alb. Johansson, Högvalds, Lunde, och omvaldes lantbr. R. Lagergren, Garda. Till suppleanter nyvaldes lantbr. O. Westman, Fidenäs, efter lantbr. Albert Johansson, Lunde, och omvaldes past. Sim. Thennér, Klintehamn. Till ledamöter i Gotlands soldatmissions-sällskap utsågs följande lantbr. J. A. Olsson, Ammor, för en tid av tre år efter past. Martin Jacobson, som avflyttat till Rättvik, och till övriga ledamöter maskinist Harry Ericsson, Visborgslätt och lantbr. O. Westman, Fidenäs. Till suppleant för ett år utsågs past. Erik Björkstig, Visby.

Omfattande program för verksamheten.

Ordf. meddelade att Gotlands och Södermanlands distrikt av Svenska Missionsförbundet håller sitt gemensamma distriktsmöte på Gotland under oktober månad i år. Likaledes meddelades att studeranden Edmund Brånäs, Missionskolan å Lidköping, antagit kallelse att som ungdomsmisionär tjäna inom ungdoms- och juniorverksamheten samt förbundets bibelskola med ordinarie tillträdande under september månad. B. kommer att besöka Gotland redan under juli månad och leda G. M. U. s. distriktsverksamhet. Därjämte lämnades meddelande om att resesambud E. Lundblad kommer att ägna något av sin verksamhet åt Högvalds missionsdistrikt, som f. n. saknar ordinarie predikant men att han därjämte kommer att ägna sig åt söndagskolorns arbete så långt tiden medger. I ö. skall uppmarksarbetet ligga på platser där ringa verksamhet nedlagts eller där ingen missionsverksamhet i stort bedrivs av något samfund. Förbundet skall i likhet med föregående år anordna en bibelskola under ungdomssekreterarens ledning med distriktpredikantens medverkan inom det distrikt där skolan hålles. Skulle skolan däremot komma att förläggas till något distrikt som då är vakant uppdrögs åt styrelsen att närmare ordna med frågan om stödhyllare i undervisningen.

Styrelsens förslag om att anordna ett församlingsstämman för kommande höst och att kalla distrikt, Joh. Nilson, Eskilstuna, och missionskollektören David Hedegård som föreläsare bifölls. Söndagskollkommitténs förslag att anordna en söndagskollkommitté under nästkommande vinster, senast under början av mars månad och att som ledare kalla söndagskollkommittéens B. G. Villander, Långsberg, bifölls. Söndagskollkommitténs förslag att även inständande höst och vintern anordna distriktsöndagskollkommitté i likhet med dem som



JOSEF JAKOBSON, förbundets ordförande.

förra året höllas inom ett flertal församlingar, bifölls likaledes.

Till ledamot i juniorkommittén till årets slut efter past. Wilh. Karlson, Dalhem, som den 1 september avflyttar till Gripenberg, utsågs ungdomssekreteraren Edmund Brånäs, B. utsågs även att fungera under ledamots-tiden som kommitténs ordförande, vilket uppdrag Karlson de senaste åren innehaft.

Aven framkastades frågan om kallelset av sångaren J. A. Hultman att göra en sångturné genom förbundets församlingar på tid som H. själv har att bestämma. Konferensen beslöt underhandla med Hultman om frågan.

Nästa möte — halvårs-mötet — beslöts hållas i Helgeandskyrkan samt att kalla distriktet Joh. Nilson som talare. Åt styrelsen uppdrögs att närmare ordna om tid för mötet, följande vis den 7-8 januari 1939.

Konferensen avslöts med bön samt sång nr 254 i Missionsförbundets sångbok.

Lördagens offentliga möte.

På grund av konferensförhandlingarnas snabba förlopp blev det en stunds uppehåll före aftnens inledningsstund för själva 60-årsjubileet. Den stunden användes av ombud och andra att se sig omkring i det i stark utveckling stadda samhället, medan både Gotländska missionsförbundets styrelse och ungdomskommittén sammanträdde för behandling av flera föreliggande frågor. I sammanträdet deltog även distriktsföreståndare Joh. Nilson, som jämte missionsföreståndare Axel Andersson medelst flyg på e. m. anlät till Gotland från Wänerberga i Skåne, där de under midsommardagen höll föredrag vid det stora traditionella sommar-mötet.

På kvällen, vid tiden för inledningshögtiden, föll ett efterlängtat regn. Men trots detta hade högtidens första offentliga möte samlat fullt hos Pastor E. N. Skogvik, Burgsvik, som, med anledning av förestående avflyttning från Gotland inständande höst icke har tillfälle att delta i något mera av förbundets större möten i år, höll i anslutning till några Jesuord i Luk. 11: 14-17 ett inledande anförande, i vilket tal särskilt allvarligt betonade betydelsen av att vara sträng mot sig själv och barnhärtig mot andra.

Förbundets ordf. Josef Jakobson, Stånga, uttalade missionsförbundets välkomnande till jubileumshögtidens talare, som under eftermiddagen anlät till Hemse, och gav i väl valda ord en kort men intressant erinran om missionsarbetets utveckling från en ringa början.

Sedan sången nr 532 sjungits höll missionsförest. Axel Andersson ett på klarhet och tankedjup, skärpa och aktualitet rikt föredrag med utgång från 1 Joh. 3: 14 f.

Kärläskan är den största livgivande källan i världen. Det är den som gör att det som lever är fullt och att det kan fortsätta att leva, ända talaren. Bå häst kan ingen leva. Det är ett dödligt svord. Det är lika ett svord med handling på mitten, så att när man står det i sin nästa slöter man det i sig själv. Häst är en fruktansvärd makt att släcka människan. Den som hatar har inte evigt liv förblivande i sig. Den vredes eld som ländes för att bränna andra med, bränner först den själve, som bär häst i sitt hjärta. Gud gör vad som behövs för sakt och lite i en människas liv, men det som hatar verkar för sig själv Guds kärleks ideal och blir till ett odödligt. I det hjärta där häst bor är dödens hemvist.

Kärlhet är liv. Kärlhet som blivit en förlätningsmakt är liv för oss. Vi ha det som vi vill, av kärhet. Den kärlek som Gud utövar i människans hjärtan står och taler med Gud själv. Livet är i kärleken, och lever Gud skall vara med oss.

Efter det med spännt intresse åter-gådda föredraget sjöngs sången nr 281. Seminarie läraren Joseph Samba från Kongo höll därpå ett intressant föredrag om Guds verk i Kongo, tolkad av kongomissionär Henning Lindgren. Särskilt uttryckte S. den smärtsamma känsla som fyllde hans hjärta över den både lekamliga och andliga fattigdom som folket i hans land succade under. Detta förhållande framträdde tydligt för honom vid en jämförelse mellan vad han var van att se och uppleva i sitt hemland och vad han funnit i Sverige. Ett lyckligare förhållande hade intret i det sociala, ekonomiska och religiösa livet, sedan missionen kommit till hans folk och land med förkunnelsen om den sanna Guden.

Ett flertal vackert utförda sånger av Hemse sång- och musikförening jämte flera enskilda sångare från andra platser utgjorde ett värdigt inslag i den på djup andakt rika mötesstunden.

Söndagens jubileumshögtid.

Under söndagen blev publiktillslutningen avsevärt större och ledningen för jubileumshögtiden hade även sört för att plats skulle kunna beredas för ett avsevärt större antal mötesdeltagare än vad som under årsmötens tidigare varit av behovet påkallat. Tre nio högtalare hade anbragts för att förstärka talet och göra det möjligt att lyssna även för dem som av brist på utrymme inomhus nödgats placera sig på bänkar utanför missionskyrkan.

Söndagens moten började kl. 11 f. m. Sedan sången »Hela världen fröjdes Herrans sjungits höll distriktsf. Joh. Nilson dagens första föredrag med text från en av Psaltarens tacksägelsepsalmer.

När vi samlas inför Guds orskär — och det är inte så sällan — då komma de känslor och önskningar till uttryck som ligger som ett djupt behov hos oss i våra själar, sade talaren. Då framträdde bristerna, det öppnades och öfvervänder. Det övriga tycks vara av missvärde — även i vår andliga liv.

Missionsförbundets 60-årsjubileum, som vi i dag firar, talar om att Gud har ett folk här på ön, att Gud ande verkat bland detta folk. Det är ett under över alla under och bör framhållas i tacksägelse till Gud. Under-tyd av materialism och själviskhet ha de kristna, som Gud kallat efter sitt namn, hållits vid liv. Då hemtröskens galbra utlöden har varit, ha nya friska krafter kommit till. I sällskapets tid ha några blivit kvar, som tjäna vår Herre och vänta på att för handlen. Det har framträtt andliga begär för andliga människor, där de till tråk och värd och fattigvarn missvärde — även i vår andliga liv.

Framtiden är ljus, ty uppgifterna samla sig. Arbetet överträffar måttet av våra krafter. Verket är inte fullbordat. Vi tacka Gud för lidens arbete. Det berömdes dem att beryma detta stora och bariga arbete, i vilket vi fått vara med och vilket våra barn få fullborda.

Vi få tacka Gud för att dödsrikets portar inte fått övervinna den kristna hjorden, för att vi få stå som lyckliga arvetagare till ett heligt arv, som inte skall fräsa av löst och sjunka i värde. Till det erinrade tal om förbundets organisatoriska utbyggnad för att tillgodose alla andliga behov i den kristna verksamheten.

Missionsförest. Ax. Andersson höll därpå en värdfull predikan över dagens text i Luk. 14: 12 f. och seminarie läraren Joseph Samba höll med Luk. 4: 19 ett intressant föredrag med missionär Henning Lindgren som tolk.

Kongomissionär Röjerås höll ett kortare anförande, i vilket meddelades om de öppna dörrar för missionen som f. n. finnas i Kongo. Den andliga hungern är stor i Kongo och gör sig gällande även bland stammar som inte hört evangelium.

Förmedlingsmötet avslöts med bön och sång. Under mötet medverkade människören med flera sånger under lantbr. Lånus Helligrens, Brogårds, ledning.

S. S. U. H:s förbunds-möte i Örebro, som pågätt sedan den 22 juli, avslutades på söndagen. Till ny ordförande i förbundet efter pastor Yngve Zetterlund, som undangett sig återval utsågs till kand. Hampus Lyttkens, Uppsala. Till ledamöter i centralstyrelsen för två år omvaldes folkskolläre Stig Stenbo, Uppsala, och bl. mag. Clara Bütz, Stockholm, och nyvaldes bl. kand. Erik Boden, Uppsala, bl. stud. Gunvor Andersson, Stockholm, och studeranden Sven Sandin, Uppsala.

Ni

som ringer till oss —

Begär...

- 205 — redaktionen.
- 755 — redaktören.
- 108 — annonskontoret.
- 1608 — kassan och tryckerikontoret.