

## Lau.

Sitt kvartalsmöte höll i söndags Gott. missionsförbundets östra distrikt härstädes, och medlemmarna hade trots dåligt väglag infunnit sig ganska allmänt. Mötet inleddes av evangelist Inga Olofsson, som läste Apg. 10: 33 och ledde i bön, och distriktets ordf. R. Lagergren hälsade deltagarna välkomna. Han valdes också att leda dagens förhandlingar, till vice ordf. utsågs Herm. Larsson, Garda, och sekr. Ivar Pettersson, När. En vilande fråga om att kalla en av Svenska missionsförbundets evangelister avgjordes på så sätt att mötet beslöt att icke kalla någon sådan. Någon yngre evangelist för vintern hade icke stått att erhålla. Däremot fanns det utsikt att erhålla en elev från Missionsakolan på Lidingö under julferien, och den skulle då också kunna erhållas som ordinarie predikant fr. o. m. nästkommande höst. En begäran från Hogrän om erhållande av distriktets evangelist för seriemöten någon del av nov. månad bifölls. Hon skulle också någon tid få ägna sig åt husbesöksverksamhet inom distriktet. Beträffande verksamheten i Etelhem meddelades att alliansverksamhet med metodisterna var den för tillfället mest lämpliga. Distriktets årsmöte bestämdes att hållas i Garda den 19 jan., och vidare beslöts att Ungdomsförbundet Enighets höstmöte skall hållas i Alskog den 3 nov.

Efter en rast under vilken församlingen på platsen bjöd på kaffe, vidtog en uppbyggelsestund. Ordf. erinrade först om den gamle missionsvännen byggmästare Joh. Norbäcks i Etelhem fränsälle och lyste frid över hans minne. Så predikade pastor Er. Lundblad över 1 Kor. 10: 16—17 om nattvardens stora värde i församlingen, varefter följde nattvardsfirande och bönemöte. Evangelist Inga Olofsson medverkade även med sång.