

Föreningsdag i Stånga.

Att anordna en gemensam föreningsdag för hållandet av landsbygdens ekonomiska förenings årsammanträden har blivit allmänt populärt och är en god praktisk åtgärd. På Malmgård i Stånga hade medlemmar från 8 föreningar mött upp till generalmöten den 4 april. Tillslutningen var god, intresset stort och stämningen gemytt. En hemvändande deltagares omdöme lydde: »Det var riktigt trevligt».

Aggföreningen inledde sammanträdenas rad under ledning av dess ordf. lantbr. Sam. Lagerkvist, Stenstuge. Årsredogörelse och revisionsberättelse föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Från föreningens medlemmar hade under det gångna året till Gotlands äggcentral levererats 24,118 kg. ägg till ett värde av 33,800 kr. och med ett medelpris av kr. 1.36 pr kg.

Den avgående styrelsen bestående av lantbr. Sam. Lagerkvist, Stenstuge, Josef Jakobson, Bosarve, och köpman Gösta Stenberg, Gumbalde, omvaldes. Ävenså revisorerna lantbr. O. Häglund, Hägvide, och Arv. Pettersson, Stenstuge, med A. Nilsson, Bosarve, som suppleant. Ett förslag från styrelsen om anordnandet av en särskild agitationsdag för föreningens verksamhet godkändes. Till ombud vid äggcentralens sammanträden utsågs Sam. Lagerkvist.

Galtföreningen vidtog härfter med lantbr. Emil Ekström, Starrläuse, som ordförande. Räkenskaperna föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Galtutbyte härskett under året och 87 sugor ha tillförts avelsgalt.

Till styrelse omvaldes lantbr. Emil Ekström, Starrläuse, Emil Lindgren, Odvalls, och Helm. Bodin, Botvalde. Revisorerna Egon Vallin, Liffride, och Edv. Jakobson, Starrläuse, omvaldes.

Galthållningskostnaden bestämdes till 350 kr. och betäckningsavgiften till 5 kr. och galten stationeras fortfarande hos Ekström, Starrläuse.

Tjurföreningen fortsatte med lantbr. Josef Jakobson vid klubban. Kassen har under året omaluttit en summa av 1936 kr. och 71 öre. Ansvarsfrihet beviljades och styrelsens förslag till kassabehållningens användande godkändes. Föreningen förfogar över ett gott tjurmaterial av vilka en i sin antavla har 39 mjölkkr med över 200 kg. smf. och 4 % fett. Tjurhållningskostnaden bestämdes till 300 kr. pr tjur och betäckningsavgiften till 5 kr. samt kassarsarvode 50 kr. Sätenäs-Hero skall stationeras hos Ekström, Starrläuse, och Getinge-Hero hos Jakobson, Bosarve. Som intresset för föreningens verksamhet är i stigande tillsättes en kommitté för att utvärdera möjligheterna för anskaffandet av ytterligare en tjur.

Styrelsen, bestående av lantbr. Josef Jakobson, Bosarve, Kr. Kristiansson, Malde, och Egon Vallin, Liffride, omvaldes för elfte gången. Till suppleanter omvaldes lantbr. Emil Ekström, Starrläuse, och Ivar Hagman, Österlings. Till revisorer omvaldes lantbr. K. Kristoffersson, Malde, och folkskoll. R. Dahlgren med Arv. Jacobsson, Gumbalde, som suppleant.

Betodlareföreningens sammanträde leddes av lantbr. Kr. Kristiansson, Malde, som omvaldes till uppördsman och sockenombud med lantbr. Sven Melin, Malde, som suppleant.

Uppördsmannen meddelade att medlemsantalet ökat under året och anslutningen närmar sig 100 proc.

Kontrollföreningens ordf. lantbr. Josef Jakobson ledde dess sammanträde. Årets resultat har varit gott. Kontrollassistent är Nils Söderberg som nu skall fullgöra sin värnplikt och kommer då att efterträdas av H. Karlqvist. Till styrelse omvaldes lantbr. Josef Jakobson, A. Bergvall, Botvalde, och H. Olsson, Mannegårda.

Jordbrukskassan med lantbr. Emil Ekström som ordf. vidtog. Till sekr. utsågs lantbr. Egon Vallin, Liffride. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogs, balansräkning fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Kassen har 99 medlemmar med 264 andelar. Den förmedlade inlåningen utgöres av 37,746 kr. och 34 öre. Den totala omslutningen utgjorde vid årsskiftet 73,218 kr. och 64 öre. Aravinsten kr. 181:02 be- slöts överföra till reservfonden som därefter uppgår till kr. 1,644:64. De avgående ledamöterna i styrelsen lantbr. Emil Ekström och Vilh. Cedergren, Flors, omvaldes för två år. Till suppleant omvaldes G. Hederstedt, Mannegårda. Revisor för 2 år blev lantbr. Egon Vallin med V. Olofsson, Rotarve, som suppleant. Till ombud vid Centralkassans sammanträden valdes Emil Ekström, Starrläuse, med Ragnar Larsson, Ljugenäs, som suppleant.

Efter en kaffepaus höll kamrer Åke Wahlgren, Visby, ett skrikigt och intressant föredrag om jordbrukskassornas utveckling på Gotland under de sex år, som de varit i verksamhet. Utvecklingen har gått mycket snabbt och omslutningen har i genomsnitt växt med ca 700,000 kr. om året, varför totalomslutningen för de 23 kassorna på ön för närvarande ligger ett gott stycke över 4 mill. kr. Även inlåningen har ut-

vecklat sig gynnsamt, vilket sammanhängor med att allmänheten alltmer börjar få klart för sig den solida säkerhet som kassorna kunna ställa för förvaltade insättarmedel. Kassornas egna kapital uppgå med centralkassans reserver till 150,000 kr. Dessutom har centralkassan en direkt statsgaranti för insättningarna av 300,000 kr. i Sv. statens obligationer. Ävenså redogjordes för de betydelsefulla räntesänkningar, som på grund av rörelsens gynnsamma läge kunnat göras. Hr Wahlgren lämnade även en redogörelse för jordbrukskassornas organisation utomlands, då närmast i Tyskland och Holland. Särskilt i det senare landet är jordbrukskassan av synnerlig betydelse och för jordbruksbefolkningen mycket värdefull.

RLF:s sammanträde öppnades av Emil Lindgren, Odvalls, varefter Josef Jakobson valdes att leda förhandlingarna med Sam. Lagerkvist som sekr. Årsredogörelsen upplästes och godkändes. Räkenskaperna föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Den avgående styrelsen hade undanbett sig återval. Till styrelse valdes enhälligt lantbr. Egon Vallin, Liffride, Sven Melin, Malde, Sven Jakobson, Ungbåtels, Gunnar Hederstedt, Mannegårda, och V. Olofsson, Rotarve. Till suppleanter valdes lantbr. H. Olsson, Mannegårda, och Edv. Jakobson, Starrläuse. Till revisorer omvaldes lantbr. Kr. Kristiansson, Malde, och Emil Pettersson, Stenstuge, med Alb. Runnander, Herrvide, som suppleant. Till ombud vid ortsförbundets sammanträden utsågs ordf., kassören och sekr.

Årsavgifterna skola uppbäras i likhet med föregående år genom mjölklikviden. Styrelsen erhöi i uppdrag att undersöka möjligheterna för en utflyktsresa på Gotland i sommar och deltagande i Bondens dag i Stockholm i juni.

Förbundsordf. hr Ivar Hoppe, Klintehamn, höll ett upplysande och intressant föredrag om vad RLF utträttat. RLF har på flera områden rådigt ingripit till jordbrukets fromma och kunnat frammana bättre förhållanden och högre pris på lantbruksprodukter och slävat illojal och osund konkurrens. För att RLF skall kunna fylla sin uppgift erfordras allfort en ökad medlemsanslutning och enig sammanhållning.

Stånga lantmannaförening kom sist i raden som avslutning på dagens sammanträden. Det leddes av ordf. lantbr. Emil Pettersson, Stenstuge. Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och godkändes ävenså revisorernas och ansvarsfrihet beviljades.

Föreningen utgöres av 31 medlemmar med tecknade 383 hektar jord. Varuomslutningen har varit 226,331 kg. till ett belopp av 31,221 kr. och 65 öre. De avgående styrelseledamöterna Emil Pettersson och Emil Lindgren omvaldes. Suppleanten Egon Vallin, Liffride, omvaldes. Till revisorer valdes lantbr. Harald Didriksson, Österlings, och handl. Sven H. Svensson. Till föreningsombud utsågs kassören lantbr. Kr. Kristoffersson, Malde.

Talare och de olika styrelserna avtackades och ett kraftigt besvarat leve höjdes för landsbygdens ekonomiska föreningar.



Sex länder tävla i modern femkamp.

Sveriges militära idrottsförbund har för avsikt att i slutet av augusti anordna internationella tävlingar i modern femkamp. Hos regeringen anhåller förbundet att deltagarna skola få inkvarteras vid flygkrigs-skolan på Ljungbyhed 24-30 augusti. Samtidigt begär man att för terrängritten få låna 30 stamhästar ur Skånska kavalleriregementet.

Man har för avsikt att inbjuda lag om ledare och högst fem tävlande från Belgien, Finland, Storbritannien, Tyskland och Ungern.

Mördare fast efter 20 år. Efter att i 20 år förgäves ha sökt komma gärningsmannen på spåren har polisen nu häktat en person, vilken starkt misstänks för att ha begått ett mord i vildmarken i Sodankylä socken i finska lapplandsmarken 1918. Den misstänkte är en arbetare Benjamin Granroth från Sodankylä.

Under en fiskesfärd på en liten insjö hade en man, Nante Kurt, blivit mördad, och man visste icke vem gärningsmannen var. Förra veckan häktades Granroth, och han uppges nu ha gjort sådana medgivanden, att man kan utgå från att han är mordaren.