

Roma blir av Gardas-Ålskog med två öppnatill storms mot avloppsdikensin kyrkoherde

En gång för många år sedan hade en flicka från Roma tappat luktförmågan och sökte gamle doktor Karl Bolin för att få tillbaka den. Doktors frågade flickan, var hon kom ifrån. Roma, blev svaret. Ja, då kan du vara glad, sa doktors, för där ute luktar det inte så gott! Det var på den tiden, då sockerfabriken var ung och då stora landsögen ännu omgavs av stora breda avloppsdiken, som gärna fick skulden för förekommande nerseber epidemier m. m. Nu är diken igenlagda, och nästa år blir man troligen också av med de två stora avloppskanaler som går genom Roma.

Den ena av dessa kanaler är egentligen en gammal ågång, ett naturligt avlopp för stora delar av Björke och Roma, medan den andra grävt av sockerfabriken. Båda leder till den stora kanalen från Roma och Store myrar, och vattnet fortsätter sedan genom Dalhem, Lina myr och Gothemsån ut i Östersjön.

Det har länge varit på tal, att dessa båda kanaler borde läggas igen, då det ju inte kan vara så behagligt att ha stora öppna avloppsdiker mitt i ett samhälle, och nu ser det ut, som om frågan skulle kunna lösas inom en snar framtid. Härefter hölls på hälsövernämndens i Roma initiativ ett sammanträde, varit lantbruksingenjör Sven O. Berg deltog, och därvid tillsattes en kommitté för närmare utredning av frågan. Man räknar med att arbetet skall komma att kosta omkring 19.000 kr. Härav skulle sockerfabriken betala cirka 9.000 kr., medan de närmast berörda tomtägarna på Vallgården skulle betala 100 kr. var. Då det också finns en del obebyggda tomter, torde man få räkna med att även kommunen får engagera sig i företaget på ett eller annat sätt. Utsikten till att snart få kanalerna igenlagda och ersatta med rör har väckt allmän tillfredsställelse i trakten, och man hoppas, att arbetet skall komma i gång så snart som möjligt nästa år.

Ett 20-tal kommunalnämnd och intresserade från Ålskog, Årdre, Garda och Lau var i måndagskväll samlade till sammanträde i Mejerisalen i Ålskog för att dröfta det läge som uppstått sedan kyrkoherde Johanssons i Garda strävsanden att få Burs- och Laugarns storkommuner sammanslagna resulterat i att en deputation uppökat kammarkollegium med begäran om sammanslagning av Laugarns och Burs- och Laugarns storkommuner på sydöstra Gotland.

Mötet började med att de närvarande informerades om hur frågan utvecklats till sitt nuvarande läge. Det framhölls, hur redan på ett tidigt stadium framkom ett av kyrkoherde Johanssons framfört förslag omfattande Årdre och Lau, socknar samt Garda pastorat, vilket sedan blev länsstyrelsens förslag.

Detta förslag mottogs med livligt bifall från de berörda kommunerna, men försök att få Lau och Lye till Burs- och Laugarns storkommuner, där i övrigt full enighet rådde om bildande av två kommuner.

Men nu samlade kyrkoherde Johanssons om och en energisk agitation igångsattes i syfte att underminera detta förslag. Arbetsättet för agitationen präglades av en omfattande löftespolitik med hundratals kronor i besparingar.

Så kom första maj med stort möte på Malmgård. Dit åkte givetvis inte Årdre, som ju ej vill sammanslagning med Burs- och Garda tycktes emellertid tyda drömtalkylerna, om de så drömts i en prästgård, framhölls det.

I den följande diskussionen framkom hurasom Burs skulle bli hugnat med en konservfabrik och Stångöholm bli hälsocentrum. Man fann det underligt att folk kan tro att det går att flytta läkaren och veterinären från Ljugarn till en plat utanför det egna distriktet, varifrån de skulle få fyra mil till distriktet andra kant. Vidare framkom att Lau i en särskild skrivelse till länsstyrelsen anhöllt om att ej få tillhöra Burs- och varit enhälligt för te kommuner. Efter agitationen ä emellertid Lau nu för en sammanslagning.

Mötet beslöt att en skrivelse skulle tillställas kammarkollegium med yrkande att kammarkollegiet i lämna utan avseende de av deputationen gjorda yrkanden, vilka genomdrivits efter en kraftig agitation med feta löften om fördelar av olika slag och bakom vilka i de socknar som framfört den visst ingen enhällig opinion står, då därmed beslut födröjes och viktiga frågor får vänta på sin lösning.

Skrivelsen, i vilken riktas en kraftig kritik av kyrkoherde Johanssons spekulationer i det blå, medan länsstyrelsens förslag ges ett klart och utförligt motiverat stöd undertecknades på mötets vägnar av kommunalfullmäktiges ordförande Garda och Årdre, kommunalnämndens ordförande i Ålskog samt kommunalfullmäktigeledamöter fr. La