

Nils Thimgren gotlandsmästare efter tre omspel

Tävlingen och gotlandsmästerskapet slutade med en såg omspelsmatch mellan Nils Thimgren, Hörnsö, och K. E. Gannholm, Aiva, och efter tolv timmars spel stod Thimgren som segrare och mästare 1949.

De båda hade nog räknat med att Gannholm skulle försvara sitt mästerskap men Thimgren ruckade på denna kalkyl och blev mästare för andra gången.

Omspelsmatchen gick i går på Gamlia Bergmästargården, där många schackintresserade mötte upp under dagens lopp. Men i schack går det som bekant inte fort och åskådarskaran hade glummat betydligt då Thimgren sent i går kväll satte in den avgörande stöt som gav honom ett välförtjänt mästerskap.

Det började med ett holländskt parti. Thimgren förde de svarta pjäserna med framgång och ett litet fel av Gannholm i öppningen gav Thimgren tillfälle till ett angrepp som ledde till vinst. Thimgren ledde alltså med 1-0.

Parti nr två blev fransk spelöppning. Båda spelarna gick ifrån de vägar som teorin visar, vilket efter dambytte ledde till något bättre spel för Thimgren. Denne lyckades emellertid ej hålla den lilla ställningsfördelen, och sedan han gjort ett dåligt drag fick Gannholm genombrått för sina händer och vann, vilket utjämnade ställningen till 1-1.

I det tredje partiet hade Gannholm åter vit. Han förde sin patentsättning men fick aldrig tillfälle att genomföra den, ty Thimgren spelade åter holländskt, d. v. s. IT-15 i första draget och fick liksom i första partiet bättre spel. Det hjälpte inte att Gannholm vid ett tillfälle använde 33 min. i betänketid. Efter en serie avbyten stod Thimgren med en pjäs mera och Gannholm hade endast att skriva under protokoll som ett bevis för att Thimgren vunnit mästerskapet, vilket var hans andra mästaritel. Den första vann Thimgren 1946.

K. E. Gannholm har vunnit mästerskapet sex gånger sedan Gotlands schackförbund 1938 började arrangera dessa mästerskapstävlingar.

K. G. Ronström besejrade
Thure Jacobsson.

Samtidigt med omspelet i mästerskapet skedde omspel mellan K. G. Ronström, Aiva, och Thure Jacobsson, Västby SK, om kvalificering till mästarklassen. Dessa två var tillsammans att tävla i klass I i fjol. Partiet stod remis. Men när spelet blev desto mer osannare, Ronström vann med 2 1/2-3 1/2. Fyra partier måste alltså spelas innan en av spelarna uppnådde två vinstpoäng som var nödvändigt för kvalificering.

Jacobsson vann det första partiet. Ronström utjämnade i andra och tredje partiet stod remis — men det var detta parti som egentligen borde ha avgjort spelet. Jacobsson kunde efter dambytte ha erövrat vinst gratis, men han chockerade alla åskådare med att göra ett drag som ledde till pjäsbytt i stället. Partiet blev inte så lite drömligt, ty Ronström fick med pjäs mera inte mer än remis sedan Jacobsson fått matspel med sin dam.

Avgörandet kom i fjärde partiet då Ronström vann efter mindre bra spel av Jacobsson i öppningen.

K. G. Ronström var med och spelade om mästerskapet redan 1938 och är alltså gammal i gamlet. 1941 vann han en klass I-grupp men blev lite uppflyttad då han förlorade närspelen mot den andra gruppsegraren som hette Nils Thimgren.

Thure Jacobsson som nu måste tänkas till mästarklassen då han antäktades av schackklubben i det tredje matchpartiet, är ännu äldre i gamlet än Ronström. Hans svivel hade han också varit värd ett svagesmål till mästarklassen. .

Ståhlberg vann i Göteborg.

Den av Göteborgs schackförbund arrangerade turneringen med stormästaren Gösta Ståhlberg som deltagare avslutades på söndagen. Turneringen utdrog sig stort publikintresse och partierna var över lag livliga. En extramatch hade också inlagts mellan landslagsspelaren Eric Jonsson och Ståhlberg, vilken ändade i ett remislut.

Friståta: 1) Gösta Ståhlberg 5 1/2 poäng, 2) Henrik Carlsson 4 1/2. Tredje och fjärde pris delades Karl Fuhman och Ernst Åkman på 3 1/2 poäng var.