

## Torp under Dämhult

"Dämelta huus" omnämnes första gång 1696 då Mari på D. givit 4 öre till kyrkan. 1707 omnämnes Par med h. Karin vilken dog nämnda år, 74 år gammal. År 1730 inskrives en gardeskarl, Arfvid Hylling som blivit far till ett o. ä. barn. Den 46 årige mannens obetänksamhet fick också andra följder. Kyrkoboken säger:

"Söndagarna 20, 21 och 22 efter Trinitatis undergick gifte karlen Arfvid Hylling; på Dämhults huus uppenbar Kyrckioplickt för begånget hoor med qvinfolket Gunild Olofsdotter ifrån Wanered". Söndagen efter blev det Gunilds tur att stå på plickteballen under mässan och den 15 nov. blev hon skriftad och absolverad. Någon lösaktighet uppmuntrades inte på den tiden.

Ar 1741 inskrives Sockneskräddare Mårten Helgesson med h. Kerstin Svensd. och en d. Ingierd. Fam. Fr. Galtabo hus. D. dog 1786 av bröstfeber. En S. Suen (Sven) f. 1741 blev åbo i Lid. Hinrik, f. 1745 blev vaktmästare i Lund. Per f. 1751 blev efterträdare å torpet år 1787 och tvenne söner torde ha utflyttat. till obekant ort. Hust. dog 1775 och m. 1785.

Nämnde Per Martensson, f. 51 med maka och en d. kom ar 87 från Galtabo torp och övertog torpet. Fam. flyttade till Kihla nybygge, sedermera kallat Sjöaslätten, före 1801.

Till torpet inflyttade Bengt Persson, f. 1766 i Enslöfs socken med h. Elin Jönsd., f. 1765 i Slöinge med en son f. 1800 i Färgaryd. Makarna fick tvenne barn varefter fam. flyttade till Torups förs. år 1821.

Från nämnda förs. kom samma år Hans Thorsson f. 1788 och s. till Thor Gunnarsson i Stensered. H. Eva Brita var d. till ab. Sven Arfvidsson i Galtabo och f. 1790. Makarna hade en d. och en s. Omkring år 1822 flyttade fam. till Axed och från 1840 till en backstuga i nämnda by.

År 1827 infl. Arvid Berndtsson, s. till Berndt Arvidsson i Hällhult och f. 1804. H. Bengta, f. 1796, var d. till Anders Svensson, Höghult. Torpet kallas nu Skräddarehuset. Makarna fick en d. och en s. varefter fam. utfl. till torpet Ryen u. Galtabo omkr. 1840.

Änkan efter frälseägaren i gården, Lars Knutsson, Christina Bengtsd. f. 1798 och d. till åb. Bengt Svensson i Kihla inskrevs 1846. Påföljande år gifte hon sig med Enkom. Sven Ambiornsson från Eskhult som fl. till torpet. Sven dog 1871 och h. 1881 men hade skrivits på undantag i gården fr. 1866.

I Backstuga, som nu torde finnas å torpet, inskrevs ovannämnde Lars Knutssons d. Bengta, f. 1819. Hon hade en d. Maja Lena som 86 blev gift med hem.äg. Börje Arvidsson i ö. Galtabo. Bengta dog 1891.

Efter detta antecknas att torplägenheten äges av B. J. Eriksson från Sjöbol vilken förvandlade torpet till 1/16 mtl. kallad Björkstugan.

I yttra Dämhult inskrives en torpare år 1770 då Johannes Åkerman i byn skrives i Backstuga som sedan får namnet Rövvelyekan. Johannes var född 1735 och sannolikt son till tygvaktaren (tillsyningsman å militärt förråd) Jonas Åkerman i byn. H. Borta Svensd., f. 1733 var d. till åb. Sven Knutsson i Stensered. Hon dog år 1771 av rödsot. Påföljande år gifte Johannes om sig med pig. Anna Svensd. f. 1752 obekant var. Hon dog av hetsig feber år 1774 och följande år gifte J. sig med pig. Ingeborg Gudmundsd. från Glöshult f. omkr. 1734, obek. ort. Makarna

fick tvenne söner, båda kallade Jonas. Den förste dog strax efter födelsen och den andre övertog torpet. Ingeborg dog 1800 och Johannes 1809.

Jonas Åkerman, f. 1778 gifte sig 1806 med pig. Pernilla, f. 77, d. till Johannes Olsson i Elmed, sedermera torpare å Tvärriken u. samma by. Jonas dog 1826 av Rötfeber varefter enkan innehade torpet till sin död 1867.

I Backstuga inskrives år 1852 Gunnar Persson, omgift år 47 med Anna Helena Bengtsd. f. 1817, d. till åb. Bengt Persson i Galtabo. G hade varit frälsehemmanbrukare i byn efter att före 1831 ha varit torpare å Hylte torp. Makarna fick tvenne söner, Bengt Petter, som blev hem.äg. i y. Eskhult och Nils Gustaf som blev h.eg. i y. Tränshult. Gunnar dog år 1860 av tarmvred. H. dog 1868.

I husf. l. för 1861-65 inskrives i Backstuga, troligen samma som förest., Anna Ch. Svensd. f. 1812. d. till åb. Sven Martensson i byn. Hon dog 1876.

Sist kommer vi till ett torp kallat Intaget, Emanuel Andersson med. h. Anna Beata Andersd. och en d. Selma Elida vilka kom rr. ett nyupptaget torp. Åbaeken i y. Tränshult år 1879. Tvenne d. föddes, varav en dog i barnåren. Fam. fl. till Halmstad, mannen 1891, h. 1892 och d. 1894.

Källa Artur Johansson; Drängsereds torp och stugor, Hembygdsboken 1972