

Drängsereds Prästgårds torp.

1696 framträder Drängsereds huus då Sven Gunnars(son) på huset ger fem öre till kyrkan. Senare omnämnes Anders Månsson död samma år, 70 år gl., 1704 ett barn döpt, 07 Catrina död, 67 år, 12 nämnes Nils som fadder, 13 Gunnar Sväns död, 80 år gl. 17 stod Carin Gunnarsd. fdd. År 20 nämnes Per Persson som fdd. och 22 dog Bengta Larsd. 78 år gl. 1722 vigdes soldaten Måns Ingelsson med Pig. Ingeborg Johansdtr. i fr. Dr. huus. och 29 stod hust. Ingeborg Johansdtr. fdd. Detta tyder på en stadigvarande vistelse på huset. 1735 kallas huset för Dr. tårp. Här vigdes Johan Thorsson Feuering på De tårp med Gl. pigan Ingierd Tårstensd, ibidem (samma ställe) och samma år döptes ett barn Thor. Efter detta förekommer inga anteckningar på 16 år.

Man kan förmoda att huset fungerat som fattigstuga eftersom där nämnes så många gamla människor. Att det fattas anteckningar för senare år beror troligen på att fattighjonen räknades knappast till församlingen och att man därför inte skrev in platsen där dödsfallet skedde.

År 1751 inskrevs Sven Ambiörnsson med h. Martha Johansd. En d., Nilla, blev gift med Sven Jönsson, torpare å Elmeds Skog och d. Ingeborg med Anders Håkansson, Stugan, Hällhult. Sven Ambiörnsson, f. omkr. 1700, hade varit åbo i ö. Eskhult, blivit änkl. och gift om sig med pig. Martha f. omkr. 18. Denna hade en d. Helena vilken tillsammans med modern förekommer i sockenstämmoprotokollen på grund av ett rykte om ett kärleksförhållande mellan prästens son, Daniel Oterdahl, och Helena. Mot prästens mycket bestämda vilja framhärdatade de unga i sin vilja att tillhöra varandra. Deras vilja ledde emellertid till ingenting. Båda blev gifta men ej med varandra.

Sven dog hos dottern Ingeborg på Hällhults Ryd 67 och Martha i fattigstugan 79.

Efter detta förekommer inga säkra anteckningar om torpet eller stugan på en längre tid. Möjligen kan torpet eller huset fått namnet Ribba- eller Rebbastugan, som tydligen legat i socknen, men utan att något byanamn nämnes. Från denna stuga finns några anteckningar åren 89—95.

Åren 1832—39 förrättades laga skifte och då kom stugan på klockaregården Skogsgårds ägor. (Se d.o.)

Källa Artur Johansson: Drängsereds torp och stugor, Hembygdsboken 1972

För att spara på utrymme har sekeltalen ej upprepats, t.ex. 1709 26 34 1801 07 11 o.s.v. detta i enlighet med kyrkobokföringen. Stavningen har följt nämnda bokföring, t.ex. Axed = Axet; Elmed = Älmö; Eskhult = Äskhult; enka = änka, m.fl. Förkortningar har använts, såsom d = dotter, döttrar; s = son, söner; gl = gammal; h = hustru; hem.eg. = hemmansägare; åbo = åbo, åbon. (Åborätt är här ständig och ärftlig besittningsrätt till jordbruksfastighet på vissa villkor, men ej äganderätt, vilken så småningom förvärvades genom köp, och då blev åbon hem. äg.)