

## Bökstorps Torp

År 1787 omnämnes ännu ett Bökstorps Torp. Då inskrives nämligen Isac Abrahamsson, f. 60 i Småland. Han hade föregående år vigts vid "pig Ingerd Torsd. på Bökstorps torp der de bo". Hon kan ha varit d. till den i föreg. torp omnämnde Tore Persson och var född 45. Makarna fick en son Sven vilken dog som "Landvern" 1809 eller 10. Hust. Ingerd dog 11.

Isac gifte om sig år 12 med Anna Christina Arfvidsd. f. 1776 och d. till Nämndemannen Arvid Knutsson i L. Glöshult. I äktensk. f. s. Johannes, som blev torpare å stället, s. Anders som blev åbo i Bästhult och en s. som dog årgammal. H. Anna dog 1821. Isac skaffade sig ännu en hustru, dock ej sin egen, och det blev ett o. ä. barn 22. Isac hade drunknat i Bökstorpsåen 21. Barnet dog också genom drunkning vilket skedde 28.

S. Johannes, f. 13, skrives som torpare efter fadern men utfl. till Vinberg 30. Hustrun Anna Christina Gunnarsdtr. f. 1793, troligen i Småland, vilken Isac fått barn med, stannade å torpet och hade två barn förut av vilka en son utfl. och en d. obekant vart.

Åren 1827—32 inskrives m. Pehr Hansson, f. 1765 obekant var, med h. Pernilla, f. 68, d. t. Arfvid Knutsson i L. Glöshult. Pehr dog 1845 och h. fl. till Öfra Galtabo.

Från torpet Wasen u. ö. Måsared kommer 42 gifte dr. Abraham Johansson, f. 14, obekant var, med h. Maria Christina, f. samma år, d. till åb. Bengt Persson i y. Galtabo. Makarna fick tre barn varav ett dog strax efter avflyttningen från torpet, vilket skedde år 49 till öfra Dämhult som dräng, därefter skriven på Socknens slut 53—54, därifrån till Toften u. Frillebo. (Se d. o.)

År 49. Johannes Börjesson, f. 1807 i Abild, gifter sig med hemmansåb. Christian Bengtssons d. Anna Beata f. 13. En son, Carl Severin, föddes. Denne hade drängplatser och gifte sig i Axet samt reste till Am. 83. Vidare föddes tre barn som utfl. Johannes dog 62.

En fam. Lars Gunnarsson f. 27 och h. Beata Svensd. f. 34 infl. år 62 fr. Abild. Tvenne barn föddes varefter fam. återfl. till Abild 64.

1865. Sven Olander Mårtensson, f. 38, son till torparen Mårten Olsson å Vråen u. Bästhult med h. Hanna, f. 39, d. till klockaren Johannes Ekeroth i Skogsgård inskrevs å torpet. Makarna fick en son vilken dog inom år, och fyra döttrar. Tvenne utfl. till Alfshög och en till Asige, en stannade i församl. och skrevs i Nyhem 1916.

Källa Artur Johansson: Drängsereds torp och stugor, Hembygdsboken 1972

För att spara på utrymme har sekeltalen ej upprepats, t.ex. 1709 26 34 1801 07 11 o.s.v. detta i enlighet med kyrkobokföringen. Stavningen har följt nämnda bokföring, t.ex. Axed = Axet; Elmed = Älmö; Eskhult = Äskhult; enka = änka, m.fl. Förkortningar har använts, såsom d = dotter, döttrar; s = son, söner; gl = gammal; h = hustru; hem.eg. = hemmansägare; åbo = åbo, åbon. (Åborätt är här ständigt och ärftlig besittningsrätt till jordbruksfastighet på vissa villkor, men ej äganderätt, vilken så småningom förvärvades genom köp, och då blev åbon hem. äg.)