

Enhörna Hembygdsförening

ÅRGÅNG 2, NUMMER 1

MARS 2000

Enhörna Hembygdsförening inbjuder till

ÅRSMÖTE



Söndagen den 16 april 2000, kl 15.00 i Bygdegården

Program

- ⇒ Sedvanliga årsmötesförhandlingar
- ⇒ Kaffe, lotteri och försäljning av böcker, skrifter och textilier
- ⇒ Föredrag, se nedan

Det svenska dasset - inte bara en skitsak

eller

Dasset - förtrolighetens högborg

Historikern och författaren Kalle Bäck om privata samtal förr och nu

VÄLKOMMEN

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2000-04-02

Bli medlem i hembygdsföreningen!

Hembygdsföreningens målsättning är att bevara och sprida kunskap om Enhörna och Enhörnas historia. Vi är idag ca 600 medlemmar men vill gärna få med ännu fler.

Du som blir ny medlem under året får som present (en per familj) den fina boken:

Kulturhistoriska vandringar i Enhörna

På ca 50 sidor beskrivs Enhörna från urtid fram tills nu, boken är rikligt illustrerad med fotografier och teckningar.

Vårvandring

Lördagen den 6 maj kl 14.00 samlas vi vid Friluftsgården för att under Johnny Länns ledning följa:

"Enhörnabygdens framväxt".
Upplägget är i stort samma som vid senaste höstvandringen.

Ett reportage från den vandringen finner Du på sidan 2.

Enhörna Hembygdsförenings arbetsgrupper

Styrelse:

Brita Glasare, ordförande
Leif Tellestedt, vice ordförande

Britt-Mari Gylefors, sekreterare

Mats Olsson, kassör
Sven-Eric Åkerman

Mona Elveskog
Åke Myrenäs

Kristina Ingårda

Johnny Länn

Åke Lundqvist

Revisorer: Lars Ingårda, ordinarie, Staffan Holmberg, Peder Bennich och Lennart Fridman, suppleanter.

Valberedning: Catharina Groth, Elsbeth Gylefors och Birger Arthursson.

Utställningsgrupp: Birgitta Allmo, Ing-Marie Pralits, Ingrid Anerud och Elsbeth Gylefors.

Bygg- och reparationsfond: Sigvard Lindqvist, Sven-Eric Åkerman, Mats Olsson, Karl-Henrik Svensson och Åke Berglund.

Stiftelsen Husaby-Enhörna: Göran Groth, Inga Ekvall, Leif Allmo, Ingrid Anerud och Anne-Marie Andersson.

LEDIGA TJÄNSTER

Hembygdsföreningen har ett antal lediga tjänster – naturligtvis ideella tjänster som alltid i föreningen. Det räcker inte med att ha personal på styrelseposter, vi behöver även personer som vill arbeta mera praktiskt. Fram till nu har övervåningen i hembygdsföreningens skollokal lånats ut till "Vävgruppen" som har städlat lokalerna, skött trädgården och serverat kaffe på söndagarna. Den verksamheten upphörde vid årsskiftet, varför behovet av ny arbetskraft är brådskande.

Vaktmästare

Vi behöver dig som kan ta hand om våra lokaler och se till att allt fungerar. Du behöver vara händig och lite av en "mångsysslare".

Snickare

Vi har många projekt på gång som väntar på dig som är intresserad av gamla byggnader. Är du händigt lagd och har lite tid över så är det här jobbet för dig!

Lokalvårdare

Här är jobbet för dig som tycker om att se att det är rent omkring dig och som tycker om att städa och putsa fönster.

Trädgårdsmästare

Var finns du som vill göra vår trädgård mera spännande, med flera kulturväxter och kanske en örtagård eller som vill ta hand om det som redan finns?

Cafévård

Under våra öppettider på söndagarna serveras kaffe med något gott till. Kanske är det just du som vill baka det goda? Eller vill du ha ett litet café hos oss?

Inget av dessa arbeten är speciellt betungande, de blir vad Du gör dem till. Vill Du arbeta lite så går det bra och vill Du göra mer så är det ännu bättre. Kanske finns det flera intresserade inom samma område – desto trevligare! Hör av Er till någon av oss i styrelsen!

Vi prickade in den varmaste dagen i september för **höstens vandring**, en söndag med flera andra aktiviteter i Enhörna. Ett knappt tiotal tappra gjorde ändå Birger och mig sällskap på vägen från Fri-luftsgården, över Knösen till Vinberga. Vi tittade på lämningar efter traktens bronsåldringar; deras gravar, skärvstenshögar, boplatser, älvkvarnar med mera. Vid vägs ände beskådade vi också gravar från äldre järnålder. Med tanke på det intresse som visats för min skrift

"*Enhörnabygdens framväxt*", kanske det finns anledning att tro att en repris kan locka flera deltagare vid ett annat tillfälle?

-Johnny Länn



1999 års sommarutställning "*Bland skrönor, hemligheter och lönnfack -ett osannolikt familjeöde*" infriade alla förhoppningar. Att försöka sprida ljus över sanning och sägen om de säregna Sehlmarkarna på Madan och sedan åskådliggöra resultatet var ingen liten uppgift. Undertecknad som haft nöjet att få en inblick i framväxten kan vittna om det arbete som ligger bakom. Resultatet har knappast gjort någon besviken, med tanke på de reaktioner som nått fram till styrelsen. En höjdpunkt för de inblandade torde vara det besök av en förening av Sehlmarksläktingar som "dök upp" för en visning av utställningen och släktgården. Ett stort tack till utställningsgruppen!

Till kringaktiviteterna får också räknas **vandringen till Madan** i början av juni där nuvarande ägare familjen Francke öppnat dörrarna. Även det en lyckad och uppskattad tillställning enligt stigfinnarna Olle och Birger med flera. Ett femtiotal deltagare fick njuta av fint väder och Franckes gästfrihet.

Under utställningstiden har en del nytt material om Madan dykt upp och därför kommer utställningen att kompletteras

På begäran kommer årets sommarutställning att vara en uppföljare till Madan-utställningen. En del nytt material har framkommit som kommer att komplettera utställningen. Sommarutställningen kommer att benämnas **Madan II**.

Ny permanent utställning?

Min skrift "*Enhörnabygdens framväxt*" låg till grund för sommarutställningen 1998. Flera anser nu att vi borde ha en permanent utställning på temat. Jag har åtagit mig att försöka sammanställa en sådan till nästa sommar. Ett stort problem är dock den trängsel som redan råder i vårt museum. Var skall den få plats?

Vi kommer i alla fall att kunna visa upp det **runstensfragment** som hittades vid Husby backe under 1980-talens utgrävningar. Sedan dess har det legat på någon hylla i Stockholm till glädje för få. Genom upphittaren Åke Myrenäs hedervärda försorg har föreningen och bygden återfått denna fina forn-lämning. Välkommen hem!

I samband med detta skulle jag vilja efterlysa synpunkter på min skrift; rättelser, tillägg eller vad det nu skulle kunna vara. Jag är också alltid intresserad av "nya" eller andra "okända" fornfynd, som kan öka våra kunskaper om bebyggelsens utbredning under forntiden. Särskilt intresserad är jag av lösfynd, som stenyxor, malstenar eller andra verktyg av sten. Utbredningen av sådana fynd i Enhörna är dåligt kartlagd, eftersom långt ifrån alla har kommit till Riksantikvarieämbetets eller hembygdsföreningens kännedom. Jag vill särskilt påpeka att det inte finns någon som helst skyldighet att lämna ifrån sig sådana föremål. Själv anser jag att de hör hemma på den gård på vars marker de hittats, men att det är värdefullt att de registreras. Ring mig gärna på telefon 550 492 26.

-Johnny Länn

Tack till våra sponsorer:

Blomdins Måleri

Sture Blomdin

Tel: 550 490 40

Boutique Benver

Bäverstigen 32

Tel: 0708 559613

Gylefors

Café & Catering

Tel/fax: 550 327 10

ICA HÖRNAN

Kjell o Ulla Davidsson

Tel: 550 449 00

Kontuna AB

Tel: 550 447 65

G Lindqvist Produktion

Gunnar Lindqvist

Tel: 550 440 50

Norrlöts Handelsträdgård

Ann-Charlotte o Olle Sevén

Tel: 550 441 51

Tuna Jord

Gösta Jacobsson, Tuna Gård

Tel: 550 440 11

Tälje Elprodukter AB

Elgrossisten

Tel: 554 222 10

NYA MEDLEMSAVGIFTER

Vid senaste årsmötet beslutades att medlemsavgifterna fr o m i år ska höjas till:

- 100 kr för familj samt 75 kr för enskild medlem.

Några skäl till varför vi ser oss tvungna att höja avgiften:

- Vi vill kunna göra mera för medlemmarna, t ex förbättra visning av föremål och fotografier i museet. Det kostar en del att göra detta.
- Vi får inte längre bidrag från kommunen till att hålla hagmarken utanför Överenhörna kyrka i gott skick. Avtalet löpte ut förra året.
- Successiv höjning av den del av medlemsavgiften, som går till Hembygdsförbundet.

Höjningen bör också ses mot bakgrunden att avgifterna varit oförändrade sedan 1994.

MEDLEMSMARIKELN

Även i år trycker vi upp matrikeln i begränsad upplaga för att spara pengar.

Du som vill ha matrikeln – kontakta gärna Mats Olsson på tel 08-550 444 25 så ordnar han detta.

Vi i föreningen vill gärna hedra **Inez Johansson**, som avled för ett år sedan efter en lång tids kamp mot flera sjukdomar. För enhörnaborna torde Inez vara känd främst genom sitt mångåriga arbete på posten. Hon var också aktiv i flera av bygdens föreningar och deltog bland annat i utställningsgruppens arbete så länge hon kunde.

Många kände Inez betydligt bättre än jag, men som en av hennes grannar kan jag i alla fall vittna om den kämpaglöd, vilja och envishet som hjälpte henne att kunna bo kvar hemma i Stora Nora ända till livets slut. Hon var en varm och generös person och jag önskar att det hade blivit ännu fler tillfällen för mig att lära av hennes rika minnen och kunskaper om bygden.

-Johnny Länn

NYA MEDLEMMAR 1999

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till föreningen:

Fam Lars Axelsson
 Fam Magnus Bergman och Åsa Nilsson
 Karin Ekh
 Fam Kerstin o Andreas Furängen
 Fam Anders o Monica Henriksson
 Fam Göran o Kerstin Jacobsson
 Fam Eva o Kent Konradsson
 Fam Inger o Bengt Lindgren, Södertälje
 Fam Magnus Lindqvist
 Gunilla Lodhi, Täby
 Åke Lundqvist
 Dennis Lundvall o Eva Modee
 Anders Malm o Eva Angarth
 Fam Leif Majander
 Eva Sellhorn
 Bo Staflund, Nykvarn
 Fam L-G Sundblad, Umeå
 Fam Birgith o Sven-Olof Svensson
 Fam Eva o Kjell Tulldahl
 Ragnar Thörnblom, Enskede

Rättelse

I förra informationsbladet smög det sig in ett faktafel. I historien om enhörningen och runstenen vid Tuna, råkade under-tecknad dra en skröna för mycket. Vår symbol enhörningen som den är utformad och känd, är inte alls ett lån från idrottsföreningen som jag skrev. Den är i stället en anrik heraldisk figur, och kom hembygdsföreningen till glädje och nytta genom dåvarande ordförande Signhild Aminoff. Tack till Åke Falk för klarläggandet.

-Johnny Länn