

# Enhörna Hembygdsförening

Årgång 7, nummer 2

maj 2005

## NATIONALDAGSFIRANDE

Måndagen den 6 juni kl. 18.00 är det samling vid Överenhörna kyrka för årets firande av nationaldagen.

Fanborgen går till hembygdsmuseet där det blir tal samt sång av ungdomar från Enhörna. Medtag gärna kaffekorg och njut av en härlig försommarkväll tillsammans med andra enhörnabor. Museet kommer att hålla öppet hela kvällen och årets sommarutställning invigs.



## V Ä L K O M M E N

### Ekeby - en del av Enhörna

Årets sommarutställning handlar om Ekeby, dess historia och framväxt. Bilder och berättelser som beskriver:

- forntida utveckling
- Ekeby gårds "storhetstid"
- planering och uppförande av villasamhället
- framtida planer

Sommarutställningen öppnar i samband med hembygdsföreningens nationaldagsfirande och kommer sedan att visas fram tom september, varje söndag kl 13-16.



### Vandring i Ekeby - Lördagen den 28 maj klockan 13.00 (Samling vid Ekeby gård, ladugården)

Som en del i Ekeby-utställningen anordnas en guidad vandring i Ekeby-området. Starten sker vid Ekeby gård där en information ges om den verksamhet som pågår på gården. Därefter tittar vi på själva gården och sedan blir det en promenad genom skogen till "Midsommarängen" där medhavd förtäring intas. Efter rasten fortsätter vi mot bebyggelsen och en del intressanta platser kommer att beskrivas. Vandringen avslutas vid Ekeby gård c:a 16.00.

För mer info kontakta Olle Karlsson (550 44037) eller Birger Arthursson (550 44402).

## LITEN BERÄTTELSE KRING EKEBYCHAUFFÖREN HUGO SJÖBLOM.

Hugo Sjöblom var chaufför och traktorförare på Ekeby gård i Ytter-Enhörna.

Personbilen, den amerikanska, eleganta NASH, från 1928 vårdade han omsorgsfullt. Där fanns också en T-Ford lastbil från 1925 som bland annat användes vid mjölkkörningen. Tidigare fick var gård transportera sin mjölk. Så hade Ekeby en lastbil av märket International från 1930. Båda nämnda lastbilar var amerikanska. Ekeby grustag hörde då till gården och Sjöblom har också kört grusbil där.



*Hugo putsande NASH från 1928*

Hugo Sjöblom var född den 22 oktober 1903. Han levde tillsammans med sin gamla mor som skötte hemmet för honom. När hon inte längre fanns till hands sökte Sjöblom en hushållerska. Änkan Saima Johansson, född Nordblom, och hennes son Martin kom då till Ekeby. Saima och Hugo blev sedan ett par och de vigdes till julen 1949.



*Hugo i T-Forden från 1925*

Chauffören Sjöblom har beskrivits som lugn, stabil, försynt och tystlåten. Ibland tog han fram och spelade på sitt tvåradiga dragspel. Kanske det var så fostersonen Martin inspirerades att spela dragspel.

Först bodde Hugo Sjöblom och hans mor i en gammal statarstuga nära ladugården och därefter en tid i Ekebys ena vita stenflygel. På 1940-talet byggdes fem moderna villor för arbetarna. De fem husen gjordes alla lika och med källare. På nedre våningen fanns ett ganska stort kök, ett så kallade "finrum", ett sovrum, badrum samt veranda. Övre våningen bestod av ett rum samt vind. Familjen Sjöblom bodde i den första villan och rättaren Karlsson i den sista. Då var rättaren den enda av arbetarna som hade en telefon. De anställda som kunde fick senare lösa in sin bostad. Så gjorde aldrig Sjöbloms.



*Hugo rattande International från 1930*

Sjöblom arbetade på Ekeby under många år och under ägaren Berndt Månssons tid. Månsson omtalas av alla som en bra och omtyckt karl. Man minns bland annat att han upplät en plan till fotboll för idrottsföreningen.

Saimas son Martin arbetade som dräng på Jurstaholm först sommaren 1940 och återkom sedan för fem år fram till rekryten 1946. Alla semestrar och andra ledigheter tillbringade han hos modern och styvfadern där han hade sitt gamla pojkrum på övre våningen i arbetarvillan. Han har berättat att ryggsäcken vid julen var packad med god mat från slakten som Lisa på Jurstaholm skickat med hem till familjen Sjöblom.



*Hugo Sjöblom kör en av traktorerna på Ekeby. Mannen på självbindaren okänd.*

Hugo Sjöblom avled i slutet av 1970-talet och före sin hustru. Hustrun Saima var född 1905 och avled 1985.

Det var lite om hur livet gestaltades för en familj på Ekeby ganska tidigt 1900-tal.

Barbro E Sjöström



*Hugo Sjöbloms mor*



*Hugo och hans mor vid Ekeby*



*Ytter-Enhörna Hugo Sjöblom, född 1903, i mitten*

## Utökad och mer överskådlig fotoutställning

Museets fotoutställning har genom åren varit den kanske mest uppskattade delen av den permanenta utställningen. Med tiden har korten blivit slitna och bleka samt bifogade texter svårlästa. Det bestämde sig Birgitta Johansson och Anne-Marie Andersson att göra något åt och därför har småskolan "rensats" och fotomontagen på väggarna har ersatts med nya väggfasta blädder-ramar. Samtliga fotografier har också omkopierats och fått lättlästa texter. Nya foton kommer löpande att sättas upp och texter kompletteras.

Det blir nu också möjligt att beställa kopior av enstaka kort, såväl i pappersform som elektroniskt.

Välkommen att se den nya fotoutställningen som öppnar i samband med nationaldagsfirandet 6 juni.



*"Fotomodellerna"  
Anne-Marie och Birgitta*

## Rapport från årsmötet 24 april

Trots ett strålande vårväder hade ett 40-tal medlemmar sökt sig till Bygdegården och föreningens årsmöte. Under Gunnar Lindqvists ordförandeskap genomfördes mötet och efter redovisning av verksamhet och ekonomi beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Jan Munck valdes in som ny styrelseledamot och ersätter där Kristina Ingårda. Tyvärr hade inte valberedningen lyckats få tag i någon kandidat till kassörsposten, men lovade att fortsätta sökandet.

Efter mötet redogjorde Cay Löwquist, från utställningsgruppen, för den kommande sommarutställningen med temat Ekeby och dess historia. Med hjälp av fotografier och berättelser från förr gav Cay en bild av det forna Ekeby och dess utveckling fram till nu. Avslutningsvis visades en gammal 16 mm film från Ytterenhörna där bland annat framgick att gamla Ekeby förr bestod av potatisåkrar. Intressanta avsnitt från arbetet i Underås sandtag visades också liksom tegelhantering i bruket vid Sandviken.

Söndagen den 28 augusti, kl. 13—16 vid museet, genomförs

## Hembygdsföreningens traditionella höstmarknad

Som vanligt blir det försäljning av grönsaker, hembakat bröd, konstverk, nyrökt fisk, hemslöjd, körsbärsträd m.m. Grillad korv, kaffeservering och fiskdamm för barnen hör också till.

Hemvändardagen är ett uttryck som alltmer används för vår marknad, gamla enhörnabor söker sig hem igen för att på marknaden träffa gamla och nya bekanta.

Mer information kommer under augusti, boka dagen redan nu!!

## Nya vykort

Vår mycket uppskattade vykortserie med enhörnamotiv, målade av lokala konstnärer, har nu utökats med två kort. Det är vår egen Rolf Erlandsson som har använt Ytterenhörna kyrka som motiv till ett av korten. Det andra vykortet visar en stämningsfull bild av Bautastenen i Överenhörna.

Det innebär att serien i dagsläget består av sex kort. Inger Jonssons två målningar av museet/skolan, Bertil Lagergrens två motiv från Äleby och nu senast Ytterenhörna kyrka samt Bautastenen av Rolf Erlandsson. Vykorten finns att köpa på museet där också originalmålningarna är uppsatta.

## Tack för att ni betalat in medlemsavgiften!!

Vi i styrelsen är jättegglada och imponerade av det gensvar vi fått på vår önskan om att få in medlemsavgiften snabbt. Redan under de två första veckorna efter vi delat ut föregående hembygdsblad har över 200 avgifter influtit!

Du som ännu inte betalt, var snäll och gör det så snart som möjligt. /Styrelsen



## Enhörna Hembygdsförenings styrelse:

Leif Tellestedt, ordförande	tel: 550 447 05	Olle Karlsson	tel: 550 440 37
Johnny Länn, vice ordf	tel: 550 492 26	Jan Munck	tel: 550 420 14
Britt-Mari Gylefors, sekr	tel: 550 421 30	Bo Staflund	tel: 552 461 35
Anne-Marie Andersson	tel: 550 420 16	Sven-Eric Åkerman	tel: 550 491 84
Mona Elveskog	tel: 550 420 28		

Box 39, 15023 Enhörna, Medlemsavgiften är 75/100:-/år (enskild/familj)  
Postgiro 23 89 45-0, Bankgiro 822-6565