

Hembygdsbladet

Årgång 10, nummer 1
April 2008

Enhörna Hembygdsförenings
informationskrift

Enhörna Hembygdsförening inbjuder till

ÅRSMÖTE

Söndagen den 27 april 2007, kl 15.00 i Bygdegården

Program

- ⇒ Sedvanliga årsmötesförhandlingar
- ⇒ Kaffe, lotteri och försäljning av vykort, skrifter och smycken
- ⇒ Föredrag

Den gamla dansbanan...

Kicki Alfredsson kåserar kring hur det gick till på Enhörnas dansbanor förr och berättar om egna upplevelser från festplatsen.

V Ä L K O M M E N

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2008-04-20

Torpen i Enhörna

Hur många har det funnits? Vilka är kvar idag? Var ligger de? Vilka har bott och verkat i dem?

För att besvara frågorna har styrelsen beslutat om en fortsättning/fördjupning av det projekt som Birger Arthursson, tillsammans med många andra enhörnabor startade på 70-talet.

Undertecknad är utsedd till projektledare. Vi kommer att tillsammans jobba med såväl praktiska uppgifter som uppmärkning av torpgrunder, lite slyrjöning men även forskningsinriktade aktiviteter.

Är du intresserad och vill vara med? Välkommen att kontakta mig på 08-550 44037 alt 070-8441576.
/Olle Karlsson i Ahl



187. Stackberga torp på Ahl (rivet). Karl och Anna Årberg med dottern Signe och brodern J. Årberg.

Medlemsavgiften, snälla kom ihåg att betala årsavgiften så snart som möjligt. Vi är helt beroende av att alla betalar in sin avgift. Extra-bidrag välkomnas givetvis och nya medlemmar är varmt välkomna. Betala till vårt PG/BG som finns på sista sidan och glöm inte att ange avsändare. Med vänlig hälsning från kassören!

PREDIKOMANUS SOM SNUSEMBALLAGE

Prästen Johan Leonard Lindblad, f 1852, son till torparen och snickaren Carl Nilsson och Margareta Nilsdotter.

Han var komminister i Enhörna 1880 till 1906. Lindblad var ungherre när han tillsattes men sammanviges tillträdesåret med den rika änkan Hilma Jacobi f. Rådberg 1844.

Komminister Lindblad blev sedan kyrkoherde i Lilla Mellösa och Flen då han flyttade från Enhörna 1906. Den forna Enhörnakyrkoherden Claes I:son Lundin var då pastorsadjunkt hos Lindblad i Mellösa.

Mångsidige prästen Lindblad var läkekunnig med en gammal önskan att också bli läkare. Han läste dessutom barnmorskelära. Lindblad hade bin som hobby och var en framstående biodlare. Han var snickarkunnig, bokbindare och kunde även laga klockor.

Vid Petterssons affär i Södertälje kunde hästarna bindas på gården. Där handlade komminister Lindblad sitt snus. Han snusade. Prästen fick sitt snus i en strut. Vid hemkomsten såg Lindblad en gång att det var skriven text på strutpappret. Upptäckte då till sin stora förfäran att det var ett blad ur en predikan. Af-färsinnehavarens svärfar hade varit kyrkoherde i Björkvik. Handlaren som tydligen var en tidig föregångare av återvinning tyckte det var slöseri kasta arken och brukade dem nu att göra strutar vid snusförsäljningen. Lindblad vände genast åter in till staden för att köpa alla kvarvarande predikobladen. Han tyckte kanske inte att förkunnelsen skulle delges i form av snusemballage.

Barbro E Sjöström

(Berättat av Kyrkoherden
Claes I:son Lundin med
lite faktakomplettering.)



07-002.Kyrkoherde Klas I:son Lundin med konfirmander år 1956. Bakre raden fr. v.: Birgitta Höglund, Olle Karlsson, Årby, Björn Rapp, Ahl, Klas I:son Lundin, Lars Holm, Glastäppan, okänd. Sittande fr.v. Ulla-Britt Ståhl, Tuna, Britt-Louise Andersson, Lida, Inger Axelsson, Ekeby, okänd.

Thure Wallner

Thure Wallner, av många ansedd som Bruno Lilliefors jämlike vad gällde naturmåleri, bodde på Svanvik på Duvlötberget, som han byggde själv.

Utöver sina "riktiga" konstverk gjord han också en del Skolplanscher med djurmotiv som ni kanske kommer ihåg att ordningsman fick springa och hämta i kartrummet. Han var generös mot Enhörna och skänkte flera tavlor till Överenhörna kyrkliga sällskap som senare lottade ut dem på de då så populära sommarfesterna i Bygdegården. Bl.a.



Thure Wallner
1888 - 1965

därför finns hans verk rikt representerat i många Enhörnahem. Men hans verk har sålts på vernissager och på auktioner på Bukowskis.

Det berättas att han sköt en rävmå för att studera den noggrant inför en målning. Han samlade också fågelägg som förvarades i ett speciellt skåp som tillverkats av "snickar-Olle" Andersson.

/Peder



Thure Wallner vid Svanvik

Vandring i kulturbygd från kyrka till kyrka



Söndagen den 4 maj arrangerar Hembygdsföreningen i samarbete med Enhörna församling den årliga vandringen mellan våra två kyrkor. Kyrkan har alltid spelat en viktig roll i Enhörna och är en central del av vårt kulturarv. Därför känns det naturligt att tillvarata en gammal tradition som kyrk-



vandring, att förena hembygdens historia med kyrkohistorien. Målsättningen med vandringen är att förstärka bilden av denna gemensamma historia.

Ytterenhörna kyrka, den äldsta bevarade byggnaden i Enhörna (mitten av 1100-talet), är den naturliga startpunkten på vår vandring. Under vår färd kommer vi att få information om sevärdheter som ligger utefter vår väg och som kan inspirera till senare återbesök. Målet för vår vandring är Överenhörna kyrka från slutet av 1100-talet.

Program

Tid: Söndagen den 4 maj 2008, kl 11.30 - 16.00. Ingen förhandsanmälan krävs och ingen avgift. Alla är välkomna att delta!

Samling: Ytterenhörna kyrka. Kyrkan hålls öppen från kl 11.00 och då kan man ströva omkring i kyrkan och beundra interiören.

Start: Vi inleder med en samling i kyrkan. Därefter en genomgång av hur vandringen ska gå till och en kort information om platsen där vi står.

Led: Årets vandring har lite ny sträckning och är knappt 1 mil, som inklusive raster klaras på mindre än 4 timmar. Vill man inte gå hela sträckan kan man hoppa på/av var som helst.

Raster: En längre rast vid Varneby är inplanerad, då finns tid att inta medhavd matsäck och vår präst Robert Huldt håller en kortare betraktelse.

Mål: Överenhörna kyrka där Robert avslutar kyrkvandringen som inleds i Ytterenhörna kyrka, en skön avslutning på en givande vandring. Mässan startar kl 16.00 och slutar i tid för buss 787's avgång.

Följebil: En bil kommer att vara tillgänglig "utifallatt". Den kan också användas av dem som inte vill gå hela sträckan.

Ombyte: I Bygdegården finns möjlighet till ombyte och toalettbesök. Ombyte kan skickas med följebilen.

Återresa: Buss 787 avgår kl 16.50 från Överenhörna kyrka.

Frågor: Olle Karlsson, 550 44037
Leif Tellestedt, 550 44705/leif.tellestedt@telia.com

PS: **Glöm inte att ta med egen kaffekorg och dryck**



Robert, vid rasten i
Varneby, 2006

Välkommen

Enhörna Hembygdsförening och Enhörna Församling

Verksamhetsåret 2007 är avslutat och planeringen för 2008 är i full gång. Styrelsen träffas regelbundet och även om inte allt går så snabbt som vi önskar så går arbetet framåt hela tiden.

Hembygdsbladet är nu inne på sitt 10:e utgivningsår. Egna texter tillsammans med bidrag från olika medlemmar gör att vi fyller varje nummer med information om det forna Enhörna. Vår ambition är också att få med så mycket bildmaterial som möjligt. Alla bilder som publiceras är hämtade från vår fotoutställning där man också finner mer information om korten och möjlighet att beställa kopior av dem. En av föreningens viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om bygden, därför får **alla** hushåll i Enhörna sitt eget exemplar. Vi hoppas att ni uppskattar bladet och stödjer vårt arbete genom att bli medlem.

Museet, som finns i skolan nära Överenhörna kyrka, visar utöver en autentisk skolmiljö också bilder och saker från svunna tider. Öppettider är söndagar juni-september kl 13.00 - 16.00

Kyrkvandringen på våren har blivit en riktig "hembygdstradition" som lockar allt fler deltagare. I år är det söndagen den 4:e maj som gäller.

Konstutställning med lokala enhörnakonstnärer har länge legat på styrelsens önskelista. I år blir den av, några konstnärer kommer under sommaren att visa upp sina verk i småskolan.

Fotoutställningen i slöjdsalen växer hela tiden,

fler och fler fotografier med texter visar hur Enhörna vuxit fram. Ny belysning har installerats i slöjdsalen som gör att alla fotografier syns mycket bra.

Årsmötet söndag 27 april lockar med ett kåseri om dansbanor i Enhörna

Nationaldagen 6 juni, fanborg, sång och tal, firar vi vid museet, då även årets sommarutställning öppnar.

Höstmarknaden hålls som vanligt sista söndagen i augusti, mer information kommer senare.

Sommarutställningen 2008 är en fördjupning/breddning av förra årets välbesökta utställning om mötesplatser i Enhörna

Detta är ett urval av de aktiviteter som är planerade, vill du veta mera vad vi gör så bli medlem och kom till årsmötet.

Medlemsläget i föreningen är fortsatt gott, vi är fler och fler som stödjer arbetet med att bevara Enhörnas hembygdshistoria. Idag är närmare vart 3:e hushåll medlem i föreningen men vi behöver fler som stödjer oss, inte minst för att kunna fortsätta utgivningen av hembygdsbladet.

Bli medlem i Hembygdsföreningen!

Vi önskar er alla en trevlig fortsättning på 2008 och hälsar er välkomna till museet i sommar.

Enhörna april 2008

Vävgrupp

Vi har nu fått intresserade till en vävgrupp! Hembygdsföreningen önskade (se tidigare blad) få hjälp av några personer för att sy upp västar så att vi lättare skulle kunna kännas igen vid olika evenemang.

Vid den första träffen kom Inger Ekman och Anna-Greta Ekh, som kommer att hjälpa oss i arbetet, med förslaget att vi ska följa upp mönstret i husmorsdräkten. De har även lovat att väva tyget! När sedan detta är klart kommer västar att sys av tyget.

I en framtid kanske vi har en vävgrupp som kan fortsätta arbetet med att även väva tyg till flera husmorsdräkter.

Styrelsen är mycket glad över att på detta sätt komma i kontakt med boende som vill bidra på något sätt. Vi har redan fått in ytterligare en person som kan hjälpa till med att sy ... kanske det finns flera

Hör av dig till

Mona Elveskog eller Anne-Marie Andersson

PS Vi skulle behöva få låna en vävstol, har du nå-



Enhörna Hembygdsförenings styrelse:

Leif Tellestedt, ordförande	tel: 550 447 05	Birgitta Wulkan	tel: 550 491 28
Olle Karlsson, vice ordf	tel: 550 440 37	Jan Munck	tel: 550 420 14
Britt-Mari Gylefors, sekr	tel: 550 421 30	Bo Staflund	tel: 552 461 35
Anne-Marie Andersson	tel: 550 420 16	Sven-Eric Åkerman	tel: 550 491 84
Mona Elveskog	tel: 550 420 28	Peder Edström	tel: 550 441 03

Box 39, 15023 Enhörna, Medlemsavgiften är 75/100:-/år (enskild/familj)

Postgiro 23 89 45-0, Bankgiro 822-6565

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar juni-sep, 13.00 - 16.00

Besök föreningens hemsida: www.enhorna.nu