

Hembygdsbladet

Årgång 12, nummer 2
April 2010

Enhörna Hembygdsförenings
informationskrift

Enhörna Hembygdsförening inbjuder till

ÅRSMÖTE

Söndagen den 25 april 2010, kl 15.00 i Bygdegården

Program

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar
- Kaffe, lotteri och försäljning av *Enhörnafilmer I* (DVD), vykort, skrifter och smycken
- Föredrag

Historien om

Enhörna Bygdegård

Berättelsen om tillkomsten av bygdegården är samtidigt en berättelse om obändig kvinnokraft på 1930-talet. Britt-Mari Gylefors och Olle Karlsson berättar om bakgrunden till bygdegårdens tillkomst och hur gården använts sedan starten 1937. Filmen om bygdegårdens invigning och syföreningens 25-års jubileum visas tillsammans med fotografier från olika aktiviteter och tider.



V Ä L K O M M E N

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 18 april

Nationaldagsfirande. Reservera redan nu söndagen den 6 juni kl. 18.00 för firandet av nationaldagen. Fanborgen går till hembygdsmuseet där det blir tal samt sång och musik av Enhörna-kören. Mer information kommer i nästa nummer av Hembygdsbladet

Verksamhetsåret 2009 är avslutat och planeringen för 2010 är i full gång.

Hembygdsbladet är nu inne på sitt 12:e utgivningsår. Gensvaret på vårt blad är fantastiskt, vi får spontana kommentarer och tips på vad vi kan skriva om.

Museet, vidareutvecklas under Olle Karlssons ledning. Fler hantverksbodar är under uppbyggnad och planering för en kvinnoavdelning pågår.

Rudolf Peterson utställningen, med närmare 60 verk lockade massvis med enhörnabor som kunde läsa om de olika tavlornas bakgrund. Utställningen i småskolans omklädesrum blir kvar ytterligare något år och kommer att utökas med fler verk.

Husaby-projektet visade i en sommarutställning hur utgrävningarna genomförts och lite om arkeologi. I år kommer resultaten från utgrävningen att presenteras och delar av Husaby-backen att öppnas.

Kyrkvandringen på våren har blivit en riktig "hembygdstradition" som lockar allt fler deltagare. I år är det söndagen den 2:a maj som gäller.

Konstutställningen med enhörnakonstnärer förra året blev mycket uppskattad och lockade många besökanden.

Årsmötet söndag 25 april har som höjdpunkt ett föredrag om Bygdegårdens historia. Britt-Mari Gylefors och Olle Karlsson berättar och visar bilder och film från bygdegården.

Enhörnafilmer I hade premiär i mars 2010. Filmen finns nu att beställa som DVD.

Nationaldagen 6 juni, fanborg, sång och tal, firar vi vid museet.

Höstmarknaden hålls som vanligt sista söndagen i augusti, mer information kommer senare.

Detta är ett urval av de aktiviteter som är planerade, vill du veta mera vad vi gör så bli medlem, besök vår hemsida och kom till årsmötet.

Medlemsläget i föreningen är fortsatt gott, över 500 hushåll stöder idag vår verksamhet.

Vi önskar er alla en trevlig fortsättning på 2010 och hälsar er välkomna till museet i sommar.

Enhörna april 2010

Styrelsen i Enhörna Hembygdsförening

AUKTIONER ETT GAMMALT FOLKNÖJE

I början av mars började socknarnas auktioner. Auktionerna lades före den 14;de som av hävd var gammal flyttningsdag. Nu kunde också pigor och drängar få ledigt. I samband med auktionen brukade det vara dans på auktionsgården eller dess närhet.

Slottssmeden vid Ekensberg, C O Bomler, var auktionsförrättare kring 1870-talet. Som brukligt annonserade han i ortstidningen. Bomler avslutade vanligen annonsen med: *"Säkre inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästk. September: mindre säkra och okända äro skyldiga att betala wid anfordran eller också ställa av mig antaglig borgen."*

Fjärdingsman Ivan Karlsson, f. 1895, höll auktioner i 30 år. Före Karlsson var Zetterblom i Varneby och sedan Fredriksson från Södertälje ortens auktionsutropare.

Auktion förr var något man tog vara på. Ett tillfälle att mötas, ett avbrott i vardagen. En folkfest.

Barbro E Sjöström

Sagesmän: Erik Johansson från Jurstaholm och forne fjärdingsmannen Ivan Karlsson samt arkivmatr.



Auktion vid Årby loge, troligen på 1950-talet.

Vandring i kulturbygd

kyrkvandring

Söndagen den 2 maj arrangerar Hembygdsföreningen i samarbete med Enhörna församling den årliga kyrkvandringen. Kyrkan har alltid spelat en viktig roll i Enhörna och är en central del av vårt kulturarv. Därför känns det naturligt att tillvarata en gammal tradition som kyrkvandring, att förena hembygdens historia med kyrkohistorien. Målsättningen med vandringen är att förstärka bilden av denna gemensamma historia.

Årets vandring har ett nytt upplägg. Start och mål är Överenhörna kyrka. Vi kommer att vandra i gammal kulturbygd och få information om intressanta platser utmed vägen. Sträckan är knappt 8 km och vi räknar med att den tar ungefär 3 timmar inklusive raster.

Program

Tid: Söndagen den 2 maj 2010, kl 11.30 - 16.00. Ingen förhandsanmälan krävs och ingen avgift. Alla är välkomna att delta!

Samling: Överenhörna kyrka. Kyrkan hålls öppen från kl 11.00 och då kan man ströva omkring i kyrkan och beundra interiören under ledning av en guide.

Start: Vi inleder med en samling i kyrkan. Därefter en genomgång av hur vandringen ska gå till och en kort information om platsen där vi står.

Led: Årets vandring går via Hembygdsmuseet, Kälve, Duvlöt, Stenvallen, Missionshuset, Nöttesta by, Emy-hemmet, Bautastenen, Smörkällan och Norr. Vi kommer att göra en del kortare stopp för att informera om sevärdheter vi passerar. Vi räknar med att vara tillbaka vid Överenhörna kyrka senast 15.30. Vill man inte gå hela sträckan kan man hoppa på/av var som helst.

Raster: Fyra lite längre raster är inplanerade, Kälve, Stenvallen, Missionshuset och Nöttesta by. Första rasten blir vid Kälve där vi beundrar utsikten och lyssnar till nuvarande ägaren, Fred Wennerholm, som berättar om gården och dess historia. Vid Stenvallen, hemmaarenan för Nöttesta BK, tar Bosse Lindström emot och då finns tid att inta medhavd matsäck. Robert Huldt kommer också att hålla en kortare betraktelse. Vid det gamla missionshuset i Nöttesta stannar vi för lyssna till Anette och Sven Sievers som berättar lite om husets historia. Nöttesta by har förändrats mycket genom tiderna och Anne-Marie kommer att redogöra för byns utveckling.

Mål: Överenhörna kyrka där Robert avslutar kyrkvandringen, en skön avslutning på en givande vandring. Mässan startar kl 16.00.

Följebil: En bil kommer att vara tillgänglig ”utifallt”. Den kan också användas av dem som inte vill gå hela sträckan.

Ombyte: I Hembygdsmuseet finns möjlighet till ombyte och toalettbesök. Ombyte kan skickas med följe bilen.

Frågor: Olle Karlsson, 550 44037/ olov.karlsson@live.se
Anne-Marie Andersson, 550 42016/ anne-marie.majhem@telia.com

PS: Glöm inte att ta med egen kaffekorg och dryck



Vandringen 2009

Välkommen

Enhörna Hembygdsförening och Enhörna Församling

Premiären på *Enhörnafilmer I*, blev minst sagt en succé. Redan en timme före insläpp kom besökande i taxi från Stockholm och de följdes av många fler. I egen bil, buss, taxi, till fots och med färdtjänst strömmade folk till. Så mycket folk har nog aldrig varit i Bygdegården samtidigt. Sittplatserna tog snabbt slut och publiken fick stå efter väggarna. Med hjälp av många frivilliga händer lyckades vi att snabbt servera förtäringen i pausen. Filmen fick spontana applåder mellan de olika avsnitten och matpaketen var delikata!

Efter biokvällen har föreningen fått in drygt 60 beställningar på DVD'n. ***Enhörnafilmer I*** är en film på en dryg timma som berättar om Enhörna för drygt 50 år sedan. Filmen har kompletterats med berättarröster och bakgrundsmusik. Filmen (DVD) kan du beställa via någon i styrelsen eller genom att sätta in beloppet på vårt postgiro. Priset är 200:- för medlemmar och 350:- för övriga.



Issågning vid Sandviken, en scen ur filmen

År 2007 avled enhörnakonstnären **Rolf Erlandsson**.

Rolf har genom åren stött föreningen med tavlor att användas som lotterivinster och har upplåtit två av sina verk till hembygdsföreningen att göra vykort av.

Nu har Rolfs barn valt ut ett antal akvareller med motiv från Enhörna som ingår i en postum utställning på Galleri C, Västra kanalgatan 11 i Södertälje. Utställningen pågår mellan 17 och 29 april och galleriet är öppet tisdag - söndag mellan 12 och 16.



Trolltallen

Om ni ser några människor hänga i trolltallen vid Enhörnaleden, ta det lugnt. Det är bara några arborister som på länsstyrelsens uppdrag ska stadga upp tallen så den inte ramlar isär. Trädvårdarna har lovat föreningen foton tagna från tallens topp som vi kan publicera i något kommande hembygdsblad.

Efterlysning

Vet du något om Överenhörna Missionshus i Nöttesta? Har du egna minnen från söndagsskolan? Har du hört något berättas om verksamheten förr? Vet du något om Pys-Elma? Har du bilder av huset eller från något möte? Du kanske till och med har en gammal kyrkbänk, sångbok eller något annat föremål från huset att visa? Sven och Anette, som bor i Missionshuset, vill gärna veta mer. Ring 08-550 422 33 eller 0709 706 000.



Missionshuset vid Överenhörna, omkring 1900

Enhörna Hembygdsförenings styrelse:

Leif Tellestedt, ordförande	tel: 550 447 05	Mona Elveskog	tel: 550 420 28
Olle Karlsson, vice ordf	tel: 550 440 37	Jan Munck	tel: 550 420 14
Britt-Mari Gylefors, sekr	tel: 550 421 30	Bo Staflund	tel: 552 461 35
Birgitta Wulkan, kassör	tel: 550 491 28	Gertrud Nilsson	tel: 550 421 25
Anne-Marie Andersson	tel: 550 420 16	Peder Edström	tel: 550 441 03

Box 39, 15023 Enhörna, Medlemsavgiften är 100/150:-/år (enskild/familj)
Plusgiro 23 89 45-0,

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar juni-sep, 13.00 - 16.00. Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt. Museets tel: 550 420 87

Besök föreningens hemsida: www.enhorna.nu

