

Hembygdsbladet

Årgång 14, nummer 3
Augusti 2012

Enhörna Hembygdsförenings
informationsskrift



HÖSTMARKNAD



Söndagen den 26 augusti, kl. 13-16

HEMBYGDSMUSEET

Hembygdsföreningens årliga höstmarknad vid museet genomförs som vanligt sista söndagen i augusti. Hemvändardagen har den kommit att kallas då gamla och nya Enhörnabor samlas för att träffas och höra vad som hänt sedan sist. Som seden bjuder har vi försäljning av lokala alster.

- * grönsaker och honung från trakten * saft och sylt *
- * hemslöjd från bygden * fiskdamm för barnen * kaffeservering *
- * grillad korv * hembakat bröd * tombola * fårklappning *
- * utställning av veteranfordon * konstverk *
- * underhållning*



V Ä L K O M M E N

PS Vi tar mycket gärna emot saker till lotterivinster, hör av dig till Olle. Anne-Marie tar gärna emot alla sorters hembakt bröd.

Vill du delta på marknaden? Hör av dig till Olle (eller någon i styrelsen) så får du en plats tilldelad, senast 23/8 vill vi ha besked. (0708 441576 / 08 55044037 / olov.karlsson@live.se)

Visning av gamla lantbruksföremål från Enhörna Söndagen den 30 september kl. 13 - 16

Sven-Eric visar lantbruksredskap som skänkts till Hembygdsföreningen genom åren. På grund av att många av föremålen är ganska skrymmande kan vi inte ha dem i museet utan förvarar dem i **Äleby-ladan**. Sven-Eric berättar om de olika redskapen och deras historia. Följ också ärtornas dans genom ärttriören.



Enhörna Hembygdsmuseum

Öppet Söndagar 13 - 16

I samband med nationaldagsfirandet öppnades museet för säsongen. Så många besökare som i år har vi aldrig haft. Vissa söndagar har det kommit uppåt 100 personer och parkering har varit ”knökfull”.



Fotosalen med c:a 1.000 dokumenterade fotografier

Det som vi i styrelsen framför allt gläds åt är alla nya grupper av besökare som hittat ut till vårt museum. Att många enhörnabor besöker oss det vet vi, men att så många från Södertälje, Nykvarn, Mariefred, Strängnäs, Stockholm m fl platser också hittat ut till oss är



Lekstugan lockar många barn

fantastiskt. Nytt för i år är också satsningen på att locka barnfamiljer. Traktorn, lekstugan, gungorna och fåren har fått många barnfamiljer att göra söndagsutflykter

Har du inte besökt museet i år så passa på att göra det. Det är sista säsongen för utställningen *Moppesemester på 50-talet*.

Samtalscirklar om Enhörnas historia

Förra hösten erbjöds enhörnabor att träffas ett antal gånger för att prata enhörnahistoria. Vi fick en mycket god respons och har nu beslutat att göra detsamma under kommande höst. Är du intresserad av att lära dig mer om Sandviken, Överenhörna gamla prästgård-Åleby eller Ekeby Gård, så hör av dig per mail eller telefon till Anne-Marie Andersson. Vi kommer att träffas 3 kvällar i oktober-november i ca 2,5 h med inbjudna ”gästexperter”.

Anne-Marie



Förra årets samtalscirkel



Moppesemester på 50-talet

till oss. Extra glädjande är också att allt fler handikappade har upptäckt att man kan komma och se utställningarna.

Den blandning av utställningar vi har med såväl Enhörnahistoria som lite mer allmän nostalgi i form av *Moppesemester på 50-talet* verkar tilltala många.



Traktorn har blivit en attraktion

Utställningen *Moppesemester på 50-talet* är nu inne på sin sluttamp. Efter september kommer den att plockas ner för att sedan ersättas av *Kvinnomiljöer i det gamla Enhörna* som kommer att bli nästa års stora satsning. /Styrelsen

Nationaldagsfirandet 2012

Trots ett kallt och blåsigt väder kom över 100 personer till Hembygdsmuseet för att fira nationaldagen. Besökarna svepte in sig i sina kläder och huttrade i kylan. Då, i samma ögonblick som publiken hälsades välkommen bröt solen igenom och en underbar värme spred sig. Enhörnakören sjöng och ledde allsången där vi bl.a. sjöng Enhörnasången. När det så var dags för årets tal hade molnen blåst bort och publiken började lätta på kläderna. Enhörnas övärld är namnet på den nya utställningen



Anne-Marie Andersson, årets talare

som finns i Storskolan och det var också temat i det tal Anne-Marie Andersson höll. Hur det var att växa upp på en ö och om de svårigheter, men också glädjeämnen, som fanns. Med en blandning av allvar och humor trollbands publiken och applåderna efter talet var mycket varma.



Samlingen avslutades traditionsenligt med nationalsången. Därefter öppnades museet för säsongen och folk besökte utställningarna. De barn som var med hittade snabbt till vår lekpark med den skinande traktorn, lekstugan och gungorna. Korv, kaffe och trevlig samvaro avslutade kvällen som hann bli ganska sen innan de sista besökarna lämnade museet och flaggan kunde halas.

/Leif

Kyrkvandringen 2012

Söndagen den 27 maj var en varm dag, en mycket varm dag. Närmare 50 personer samlades i Ytterenhörna kyrka där vår präst Robert Huldt inledde med en kort predikan. Första stoppet var vid Sandviksvägen nedanför gamla dansbanan. Här fick vi "levande" information om hur snickarbröderna Olle och Lasse Andersson hade byggt upp snickeriet och hur omfattande



Peder Bennich

verksamheten varit. Innan vi lämnade stoppet fick vi också en del personliga minnen från den gamla dansbanan. Man blir imponerad när man hör hur många av de äldre männen som dansat med Ingrid Bergman. Det verkar som om danserna bara blir fler och längre för varje gång man nämner dansbanan. Nästa stopp var vid Johannesdal där Peder Bennich tog emot på planen framför huset. Peder drog



Gunnar Lindqvist

historien om huset och vilka personer som bott där samt lite kuriosa från tidigare fester med kända personer. Färden gick sedan genom skogen, via varvet till Sandvikens brygga där vi hade en längre paus.

Till kaffet berättade Bryggföreningens ordförande, Gunnar Lindqvist, om bryggan, och den närmaste omgivningen.

Slutmålet för vår vandring var Norrlöts Handelsträdgård där Ann-Charlotte Sevén tog emot oss i skuggan framför Norrlöts servering. På ett mycket underhållande sätt berättade sedan Ann-Charlotte om verksamheten i Norrlöt både nu och förr.



Ann-Charlotte Sevén

En härlig vandring var till ända, vissa tyckte nog att den var lite för jobbig i den starka värmen, men alla kom välbehållna i mål!

/Leif

Falkgården öppnar upp för Enhörnabor



Falkgården i Ytterenhörna har en speciell klang för många gamla enhörnabor. Där bodde och verkade Enhörnas mest kände konstnär Åke Falk (Falkåke) med sin fru Ulla. På Falkgården träffades artister och konstnärer från hela Sverige. Radioprogram sändes från gården och det anordnades bussresor till Åkes ateljé där man kunde njuta av miljön på gården och köpa konstverk. På grund av konstnärparets vacklande hälsa har Falkgården varit stängd för allmänheten i många år. Åke och hans fru Ulla bor numera på ett äldreboende och sonen Christer förvaltar gården.

Hembygdsföreningen har under lång tid haft en önskan om att kunna visa upp Falkgården för medlemmar och andra enhörnabor. Vi har nu fått möjligheten att tillsammans med Christer arrangera några ”öppet hus” där besökande ges möjlighet att se gården och ateljén samt kunna köpa konstverk. De tillfällen som Falkgården håller öppet hus är **lördagen den 1 september 12 - 16, söndagen den 2 september 12 - 16 samt lördagen den 15 september 12 - 16.**

Vill du titta närmare på en del av de tavlor och keramik som är till försäljning kan du gå in på www.cfalks.se

Hembygdsföreningens nya hemsida.

Vi har nu öppnat en ny hemsida på hembygdsportalen hos Sveriges Hembygdsförbund. Du når oss genom att gå in på hembygd.se. Där väljer du sedan område Stockholm och sedan Enhörna Hembygdsförening. När du kommit fram till vår välkomst sida, lägg till adressen i favoriter så går det snabbare nästa gång. Vi håller löpande på att bygga upp hemsidan så ha lite förståelse om allt inte är perfekt på en gång.

/Styrelsen



Enhörna Hembygdsföreningens styrelse:

Leif Tellestedt, ordförande	tel: 550 447 05	(leif.tellestedt@telia.com)
Olle Karlsson, vice ordf	tel: 550 440 37	(olov.karlsson@live.se)
Britt-Mari Gylefors, sekr	tel: 550 421 30	(b.gylefors@telia.com)
Birgitta Wulkan, kassör	tel: 550 491 28	(birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com)
Anne-Marie Andersson	tel: 550 420 16	(anne-marie.majhem@telia.com)
Mona Elveskog	tel: 550 420 28	(elveskog@telia.com)
Carin Falk	tel: 550 495 44	(carin_cronsater@spray.se)
Gertrud Nilsson	tel: 550 421 25	(gertrud@skogshyddan.eu)
Anders Östensson	tel: 070 6871581	(andersostensson@hotmail.com)
Bo Staflund	tel: 552 461 35	

Box 39, 15128 Enhörna, Medlemsavgiften är 100/150:-/år (ensild/familj), Plusgiro 23 89 45-0

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar juni-sep, 13.00 - 16.00. Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt. Besök föreningens hemsida i hembygdsportalen www.hembygd.se, vi tillhör område Stockholm.