

Hembygdsbladet

Årgång 15, nummer 3
Maj 2013

Enhörna Hembygdsförenings
informationskrift

NATIONALDAGSFIRANDE

Torsdag den 6 juni kl. 18.00 är det samling vid Enhörna Hembygds-
museum för årets firande av nationaldagen.

Vid Hembygdsmuseet kommer vi att ha en fanborg och det blir tal samt
sång och musik av medlemmar ur Enhörnakören. Medtag gärna kaffe-
korg och njut av en härlig försommarkväll tillsammans med andra
enhörnabor. Vi kommer också att ha korvförsäljning.

Museet och utställningen öppnar för säsongen.

V Ä L K O M M E N



Enhörna - en bygd med starka kvinnor

I Enhörna har det alltid funnits starka kvinnor. De skötte hem, familj och ofta ekonomin. Utöver arbetet i hemmet fick de hjälpa till i lantbruket, sköta djur, delta i skördarbetet och många andra saker. Blev det någon stund över ägnade man sig åt handarbete och skapade/lagade saker till hemmet. Dessa kvinnor syntes inte så mycket utåt, de bara fanns där och det var inte mer med det.

Styrelsen har beslutat att dessa kvinnor och kvinnomiljöer ska visas i vårt museum på samma sätt som vi visar männens värld. Tillsammans med smedjan, snickeriet, timmerkojan, tegelbruket och brandstationen kommer även arbetsplatser där kvinnor dominerat. Till säsongen 2013 inviger vi vårt gammaldags lantkök med finrum, vävkammare, syateljé och pigutrymme.

Uppbyggnaden av denna kvinnomiljö är den största satsningen i föreningens historia!

Vår museiintendent Olle Karlsson:

Under senare år har vi kunnat glädja oss åt allt fler besökande på museet. När vi frågat vad som lockar att besöka museet har vi bl.a. fått svaren:

- **Fotoutställningen**, så många foton med texter att man aldrig vill gå därifrån
- **Trevlig utemiljö**, kaffe i syrenbersån är en höjdare
- **Skolsalen**, väcker minnen och barnen vill leka gammeldags skola
- **Hantverksplatserna** är intressanta och bra presenterade
- **Lekparken** med lekstugan, traktorn och gungorna. "Varje gång vi har barnbarnen tjarar dom om att vi ska åka till museet, roligaste stället i Enhörna!"
- **Sommarutställningarna** är toppen! Kul att det till varje säsong finns något nytt.
- Givande att träffa andra enhörnabor i en alltigenom positiv miljö



Olle Karlsson

Att höra sådant värmer givetvis, vi tycker själva att vi är på rätt väg och kommer att fortsätta utveckla museiverksamheten i den takt vi orkar och har resurser till. Idéer saknas inte.

Till årets säsong inviger vi två helt nya utställningar:

"EIF en hembygdsförening som bedriver elitidrott" visar hur Enhörna IF har utvecklats genom åren. Från starten 1928 fram till nu. De som skapat utställningen är systrarna Nyström (Kicki Alfredsson och Nettan Blomdin), med assistans av deras män Bosse och Sture. Alla EIF-are kommer att känna igen sig och bli stolta när de ser vilken fin förening EIF är och har varit.

Den andra utställningen **"Enhörna - en bygd med starka kvinnor"** är mer än en utställning. Den har som ambition att visa vilken roll Enhörnas kvinnor spelat i utvecklingen av Enhörna. Med hjälp av ett nybyggt "lantkök" visar vi i vilken miljö och med vilka redskap kvinnorna verkade förr. Detta är en del av den satsning styrelsen gör för att spegla **alla** delar av livet i Enhörna som det var förr.

Avslutningsvis vill jag tacka alla frivilliga som ställt upp och jobbat för att utveckla vårt museum till att bli ett naturligt utflyktsmål för alla som har intresse av vår hembygd.

Varmt välkommen till vårt hembygdsmuseum i sommar.

/Olle

Vår fotoutställning - då och nu.

I museets samlingar fanns många gamla foton då undertecknad kom med i styrelsen på 80-talet. De flesta foton hade skänkts av Grevinnan Aminoff.

Vi började då sätta upp dem på nuvarande fotorummets väggar, men insåg snart att väggarna inte räckte till eftersom vi fick fler foton vartefter åren gick. År 2004 gick vi över till det system med fotoskärmar som nu finns i museet.

Förra ordföranden i föreningen Birgitta Johansson och jag har sedan dess träffats varje vinter för att få till utställningen som den ser ut idag med sina ca 1000 foton.

Leif scannar in alla foton. Birgitta skriver på datorn och jag tar reda på så mycket information som det går att få kring varje foto. När Birgitta har skrivit, skär jag rent kring foton och textmassa och klistrar upp på skärmarna.

Det är åtskilliga enhörnabor som fått stå ut med besök av mig för identifikation av föremål, platser och personer. Jag är tacksam för att jag alltid känt mig välkommen och fått veta så mycket om Enhörna och dess folk. Jag är också glad att jag började för så längesen eftersom många av våra gamla sagesmän inte finns kvar i livet.

I det sammanhanget funderar jag på om det finns någon i bygden som är intresserad av att hjälpa oss att vidareutveckla vår så populära fotosamling.

/Anne-Marie



Anne-Marie och Birgitta

”Enhörna IF en hembygdsförening som bedriver elitidrott” en utställning som visar vilken betydelse vår idrottsförening haft för bygden. Idag förknippas vi EIF dels med elitidrott men också med en omfattande ungdomsverksamhet, alltifrån serieterräng för småknattar till olika aktiviteter för ungdomar och äldre.

Kom och känn igen dig i berättelsen om Enhörna Idrottsförening och känn stoltheten över att vi har en sådan fin förening. EIF har spelat en stor roll i hur Enhörna ser ut idag.

/Leif



Lantköket är ett försök att visa hur det kunde se ut i ett hem i början/mitten på 1900-talet. Där finns givetvis ett **kök** med tidstypisk inredning och



Kök, finrum, vävkammare samt syateljé

redskap som många kommer att känna igen. En äkta zinkbänk som tidigare tillhört prästgården Rävlot och en vedspis med vitt kakel skapar en nostalgisk känsla liksom alla köksredskap från förr. I köket finns också pigans sovplats i den utdragbara soffan.

Finrummet med finporlin, möbler och



Vedspisen och zinkbänken

vacker tapet visar en lite ”finare” miljö, här fick inga barn vara annat än i undantagsfall.

Vävkammaren var en viktig plats där tyger för såväl vardag som fest skapades.



Vävkammaren och syateljén

som dels användes för lagning av kläder och textilier men också gav möjlighet att skapa vackra saker till hemmet och kanske försäljning.

/Leif

Syateljén, som inretts av Kicki Lindqvist, är namnet på det rum



Interiör från syateljén

Kvinnoporträtt

Som ett led i föreningens strävan att lyfta fram kvinnor som bidragit till Enhörnas utveckling kommer jag i senare hembygdsblad att teckna ett antal kvinnoporträtt.

Har du förslag på personer som du tycker ska ingå eller om du har information som kan vara av intresse, hör av dig!

/Birgitta Allmo

tel 550 42107, email b.allmo@telia.com



Styrelsen vill framföra vårt jättestora tack till er alla som hjälpt oss under vintern att vidareutveckla våra utställningar

Rolf Höglund	snickrat	Birgitta Johansson	fotoutställning	Lars-Inge Blomdin	putsning
Bengt Höglund	snickrat	Mats Elveskog	vävtugan	Maud Andersson	Taktegel
Janne Lundqvist	snickrat	Göran Hagström	foto	Kicki Lindqvist	syateljén
Björn Karlsson	snickrat	Matts Arthursson	snickrat	Gunnar Lindqvist	syateljén
Claes Sörefjord	målat	Bo Alfredsson	kaklat	Inga Ekvall	tegelbruket
Peter Deile	el	Kicki Alfredsson	EIF-utställning	Birgitta Allmo	dokumentation
Daniel Alenius	el	Nettan Blomdin	EIF-utställning	Åke Andersson	fixare
Susanne Höglund	rabatter	Sture Blomdin	målning		

Rapport från årsmötet 2013

Årets möte lockade omkring 60 personer trots det vackra vårvädret. Mötet startade som sig bör med sedvanliga årsmötesförhandlingar och Lena Björk valdes in som en av ledamöterna i styrelsen.

Välkommen Lena!



Lena Björk

Efter mötet följde den hett emotsedda mannekäng uppvisningen som Kicki Lindqvist arrangerat. På den uppbyggda catwalken visade Kickis mannekäng fantastiska kläder från tidigt 1900-tal. Inte

bara välsydda och vackra kreationer utan lika vackra accessoarer bjöds publiken under kraftiga applåder. Som en sista höjdpunkt kom Gunnar Lindqvist in i salen klädd i frack och hög hatt för att hämta sin sondotter Josefin klädd i sin farmors brudklänning.

/Anne-Marie



Josefin och farfar

Men det är inte första gången det varit mannekäng uppvisning i Bygdegården. Vi har hittat en artikel i Enhörnaposten av år 1960 utgiven av Vallaskolan. Där skrivs ordagrant som följer:

"Damer från Enhörna medverkade i en mannekänguppvisning den 2 okt. i Bygdegården. Arrangör var Enhörnakretsen av Svenska Röda Korset. Alla damer hade eleganta kläder, som utlånats från firman Axel Jonsson i Södertälje och

Märtaskolan i Stockholm. Det var från långbyxor till aftonklänningar. Kaffet serverades till förmån för R.K:s verksamhet. Under kafferasten underhöll Bosse Emthén och Lars Renberg med sång och gitarmusik. Fruarna Anna Larsson och Ingegärd Nyström sjöng några sånger, och en lärare från Mariekällskolan spelade piano."

Tyvär är författaren inte namngiven.
/Anne-Marie

Kyrkvandringen den 5 maj 2013

Vi samlades i Y-E kyrka där Maria Jacobs inledde med att berätta om kyrkans olika delar och om den ombyggnad som är planerad. Efter en kortare andakt startade vandrigen. Under vägen berättade våra guider och andra personer om de platser vi passerade. Via Snickeriet, Valla, friluftsgården, Knösen och Vinberga nådde vi vårt första längre stopp, på Holger Storås bergsknalle där vi intog vårt kaffe. Därefter fortsatte vi mot Aska. Vid Missionskyrkan tog Ann-Chalotte Sevén emot oss och berättade om kyrkans historia. Efter en härlig frikyrkosång gick vi sedan sista biten genom Stjärna, Väsby och Tuna som var vandrigen slutmål. /Leif



Omkring 50 vandrare njuter i det vackra vädret och beundrar utsikten från Holgers berg

Stöd ångbåtstrafiken. Åk med s/s Mariefred

TURLISTA 2013 Stockholm - Enhörna - Mariefred

- 25 maj - 16 juni trafik lördag och söndag.
- 18 juni - 25 aug. trafik tisdag - söndag.
- 31 aug. - 14 sept. trafik lördag och söndag.

Tilläggsplats i Stockholm: Klara Mälarstrand invid Stadshusbron.

10.00	Från	STOCKHOLM	Till	20.00
11.50		Sandviken		17.50
12.25		Enhörna-Ekensberg		17.30
13.30	Till	MARIEFRED	Från	16.30

Priser Stockholm - Mariefred. (Biljetter köpes ombord)

- Tur och retur: 270 kronor
- Enkel resa: 190 kronor
- Barn 6-16 år: Halvt biljettpris

Enhörna Hembygdsförenings styrelse:

Leif Tellestedt, ordförande	tel: 550 447 05	(leif.tellestedt@telia.com)
Olle Karlsson, vice ordf	tel: 550 440 37	(olov.karlsson@live.se)
Britt-Mari Gylefors, sekr	tel: 550 421 30	(b.gylefors@telia.com)
Birgitta Wulkan, kassör	tel: 550 491 28	(birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com)
Anne-Marie Andersson	tel: 550 420 16	(anne-marie.majhem@telia.com)
Mona Elveskog	tel: 550 420 28	(elveskog@telia.com)
Lena Björk	tel: 550 490 63	(lena.x.bjork@telia.com)
Gertrud Nilsson	tel: 550 421 25	(gertrud@skogshyddan.eu)
Anders Östensson	tel: 070 6871581	(andersostensson@hotmail.com)
Bo Staflund	tel: 552 461 35	



Box 39, 151 96 Enhörna, Medlemsavgiften är 100/150:-/år (ensild/familj), Plusgiro 23 89 45-0

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar juni-sep, 13.00 - 16.00. Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt. Besök föreningens hemsida: www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening

