

Hembygdsbladet

Årgång 21, nummer 2
Maj 2019

Enhörna Hembygdsförenings
informationskrift

ENHÖRNA
HEMBYGDSFÖRENING

NATIONALDAGSFIRANDE - 6 JUNI



TORSDAGEN DEN 6 JUNI KL. 16.00 ÄR DET SAMLING VID ENHÖRNA HEMBYGDSMUSEUM FÖR ÅRETS FIRANDE AV NATIONALDAGEN

Vid museet kommer vi att ha en fanborg och det blir tal samt sång och musik av Enhörnakören.

Kaffe, te, kaka, korv och glass finns till försäljning!

Kom och njut av en härlig försommardag tillsammans med andra enhörnabor.

Museet öppnar för säsongen!

Välkommen!

NYHETER VÅRA I MUSÉER!

Vi har en ny spännande temautställning om sjöfarten!

Bl.a. så har förra årets temautställningar om leksaker och kartor kompletterats.

Kyrkoutställningen med nytt spännande innehåll. **Barbro Sjöströmmrummet**, vårt hembygdsforskarrum inrett med Barbros möbler och böcker samt vårt lilla mötesrum i köket på övervåningen inrett med Barbros matsalsmöbel.

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET FÖR ÅR 2018

Det lockade ett 50-tal medlemmar att komma på vårt årsmöte!



Naturligtvis drog våra mötestalare publik. Anne-Marie Andersson berättade om Enhörnas sjöfart blandat med minnen från sin uppväxt på en av våra öar och Olle Karlsson berättade om vårt museum som fyller 50 år i år. Hembygdsföreningen fyllde 80 år förra året och hembygds museet fyller alltså 50 år i år.

I år tog vi omvänd ordning och startade med årsmötet. Som vanligt var Gunnar Lindqvist ordförande, men denna gång var det Silvana Lindgren Majander som var sekreterare.



Hedersnål med lagerkrans

Som sista punkt delade undertecknad ut Länsförbundets förtjänsttecken hedersnål med lagerkrans till Olle Karlsson. Eftersom Olle tyvärr har valt att avsäga sig uppdraget som styrelseledamot och museiintendent så höll Mona även ett längre tacktal för Olle. Han har under åren i styrelsen drivit ett stort förändringsarbete som lagt grunden för den hembygdsförening vi är idag.

Hedersdiplom

Undertecknad läste också upp texten som tilldelade Anne-Marie Andersson Länsförbundets Hedersdiplom för



förtjänstfulla insatser inom föreningen, vilket hon mottog vid Länsförbundets årsstämma under våren. Texten, som omfattade en A4-sida, betonade att Anne-Marie är en mycket aktiv styrelsemedlem och ansvarig för föreningens fotosamling. Anne-Marie är också författare till flera av våra skrifter och har varit en drivande kraft under många år.

Ny hedersmedlem

Dessvärre glömde undertecknad tillkännage att Olle Karlsson blir ny hedersmedlem som tack för sina insatser för föreningen. Detta tillkännages därför via hembygdsbladet istället.

Sedan var det kaffe/te och bröd i mängd, lotterivinster som delades ut och skrifter till försäljning.

Vi är så glada över att så många av er enhörnabor och utsocknes medlemmar finns på plats på våra årsmöten! Det förgyller vårt arbete och får oss att vilja göra mer när vi ser den uppskattning ni ger oss!

Tack alla ni som arbetade vid vår sida på mötet och tack alla ni som kom! Det är inte många föreningar förunnat att ha runt 50 personer med på årsmöten!

/Er ordförande Mona



VI HAR MUSEET ÖPPET VARJE SÖNDAG, MEN MISSA INTE VÅRA SPECIELLA ARRANGEMANG

- Nationaldagsfirandet den 6 juni
- Temadag om sjöfart den 16 juni
- Kafferep den 28 juli, ångfartyget Ejdern angör Ekensbergs brygga. Ejdern avgår 11.00 från Borgmästarudden. Åter i Södertälje 18.00. Alla bokningar går via Södertäljebyrån (Turistbyrån)
- Missa inte heller våra "stadsvandringar", som ingår i Södertäljes Stadsvandringar, den 11 juni vid Överenhörna kyrka och den 13 augusti vid Sandviken
- Glöm inte den sedvanliga Marknaden den 25 augusti (alltid sista söndagen i augusti). Vi kommer även att ha loppmarknad och där sälja delar av Barbro E Sjöströms hem.

**KANAL
ÅRET
2019**



- Fjölårets succé - Mopedrallyt går av stapeln den 15 september och i år spränger vi kanske 100-strecket (förra året var det över 90 deltagare).



- Kom också och titta på Barbro Sjöströms rummet, vårt hembygdsforskarum inrett med Barbros möbler och böcker samt vårt lilla mötesrum i köket på övervåningen inrett med Barbros matsalsmöbel.

Som ni säkert förstår har vi inte legat på latsidan!

Om ni vill vara med och utveckla verksamheten - hör av er! Alla goda idéer tas emot tacksamt och alla hjälpsamma händer likaså!

Och om ni inte redan är medlemmar - bli det! Vi behöver er alla! / Er ordförande Mona

BESÖK VÅR UTÖKADE KYRKOUTSTÄLLNING!



Gå in genom den gamla, vackra kyrkporten från Ytter-Enhörna kyrka! Den togs bort vid dess renovering år 1954.

NY UTSTÄLLNING OM SJÖFARTEN PÅ MÄLARENKRINGENHÖRNALANDET.

Mitt emot kyrkoutställningen finns idag en ny utställning som berättar om sjöfarten i Mälaren kring enhörnalandet genom tiderna. Man kan se marina föremål, läsa om händelser på Mälaren och förstå hur man som ö-bo var beroende av sjöfarten. Söndagen den 16 juni erbjuder vi er att åka med Ejdern ut till museet kl 11.00 från Borgmästarudden till Ekensberg där bilskjuts erbjuds för dem som så önskar. Klockan 14.00 i Hembygds museet berättar vi mer om sjöfarten. Båten återvänder kl 16.00 från Ekensberg. Biljetter löses på Teljebyrån.



ENHÖRNABAKELSEN FINNS!



Utav de alla goda bakelserecepten som kom in har vi i juryn, Gertrud Nilsson, Berit Karlsson och undertecknad valt ut det recept som uppfyllde våra önsknin­gar. Det syns på bakelsen att den har enhörnaanknytning, den ska vara enkel att baka och framför allt att den ska gå att förbereda och kunna frysas ner. Vi planerar att sälja kaffe och bakelsen på Nationaldagen vid museet.

Therese Madsen och de tre barnen är de som vinner ett pris som delas ut den 6/6.

/Kicki

KAFFEREP

Sommarens kafferep i år blir söndagen den 28/7 kl. 13:00-16:00 vid museet. Det utlovas bullar, mjuk kaka, 7 sorters kakor och tårta.

Ångbåten Ejdern åker som förra året från Södertälje till Ekensbergs brygga där vi möter upp med bilar vid behov. Likaså även vid hemfärd. Passa på och besök museet, drick kaffe som serveras av servitriser i vita förkläden och träffa goda vänner.

Vill du åka med Ejdern anmäl dig till Täljebyrån.

Hjärtligt välkomna! /Kicki



1800-TALSVECKAN PÅ TOREKÄLLBERGET

Hembygdsföreningen kommer att delta på 1800-talsveckan 28, 29 och 30 juni. Vi visar konservering som många yngre är intresserade av likaså är det många äldre som minns hur man tog tillvara allt som gården gav. I år visar vi fermentering av grönsaker och kimchi. Torkning av äppelringar är alltid populärt som ett nyttigt godis.

/Kicki



ÅK MED ÅNGFARTYGET EJDERN TILL ENHÖRNA HEMBYGDSMUSEUM MED TEMASJÖFART DEN 16 JUNI (med guidning) OCH DEN 28 JULI TILL VÅRT KLASSISKA KAFFEREP.

BILJETTER säljs via Turistbyrån i Södertälje och (i mån av plats) på båten!



DET HÄNDER I ENHÖRNA MAJ – SEPTEMBER 2019

Vecka	Datum	Aktivitet	Tid	Plats	Arrangör
	Fr 21/6	Mässa på söndagar	17.00	Södertälje pastorat	Överenhöra kyrka
21	25 maj	Nära-livet-kväll	18.00	Missionshuset	Frikyrkan
	25 maj	Loppmarknad	11 - 14	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
22	30 maj	Fotboll div. 3 herrar. EIF - Ängby IF	15.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
23	6 juni	Nationaldagsfirande	16.00	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
	9 juni	Temagudstjänst ”Mognad”	11.00	Norrlöts Handelsträdgård	Frikyrkan
	9 juni	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
24	11 juni	Stadsvandring, Kyrkogårdsvandring	18.00	Överenhörna kyrka	Hembygdsmuseet
	11 juni	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	15 juni	Enhörna Halvmarathon	11.30	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	16 juni	Museet öppet, tema Sjöfart . Ejdern angör Ekensberg	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
25	17 juni	Fotbollsskola mån - tor (tors. 9 - 14)	9 - 15	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	18 juni	Brännboll	18.00	Stenvallen, Överenhörna	
	20 juni	Klä midsommarstång	18.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	20 juni	Fotboll div. 3 herrar. EIF-Syrianska Eskilstuna IF	19.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	21 juni	Midsommarfirande	13 - 16	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	23 juni	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
26	25 juni	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	26 juni	Glass- och väffelcafé	19.00	Missionshuset	Frikyrkan
	28 - 30/6	Hembygdsmuseet med på Torekällbergets 1800-talsvecka		Torekällberget	Hembygdsmuseet
	30 juni	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
27	2 juli	Brännboll	19.30	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	3 juli	Fotboll div. 3 herrar. EIF-IFK Eskilstuna	09.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	6 juli	Mälarmete	09.00	Ekensbergs brygga	Nöttesta BK
	7 juli	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
28	9 juli	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	10 juli	Glass- och väffelcafé	19.00	Missionshuset	Frikyrkan
	14 juli	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
29	16 juli	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	21 juli	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
30	23 juli	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	28 juli	Museet öppet, Kafferep . Ejdern angör Ekensberg	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
31	30 juli	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	4 augusti	Fotboll div. 3 herrar. EIF-Hanvikens SK	15.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	4 augusti	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
32	6 augusti	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	11 augusti	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
33	13 augusti	Stadsvandring Sandviken	18.00	Sandvikens brygga	Hembygdsmuseet
	13 augusti	Brännboll	19.00	Stenvallen, Överenhörna	Nöttesta BK
	14 augusti	Glass- och väffelcafé	19.00	Missionshuset	Frikyrkan
	17 augusti	Fotboll div. 3 herrar. EIF-Värmdö IF	15.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	18 augusti	Temagudstjänst Tro	18.00	Missionshuset	Frikyrkan
34	18 augusti	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
	25 augusti	Museet öppet, Marknad	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
35	31 augusti	Fotboll div. 3 herrar. EIF-Västerhaninge IF	16.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	1 september	Gymnastik	17.30	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
	1 september	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
36	3 september	Filmvisning	19.00	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
	7 september	Enhörna Marknad	10 - 15	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	8 september	Gymnastik	17.30	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
	8 september	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
37	14 september	Fotboll div. 3 herrar. EIF-Eskilstuna City FK	16.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	15 september	Gymnastik	17.30	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
	15 september	Temagudstjänst Synd	13 - 16	Missionshuset	Frikyrkan
	15 september	Museet öppet, Mopedrally	10 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
38	19 september	Öppet hus	18 - 20	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
	21 september	Fotboll div. 3 herrar. EIF-Hargs BK	16.00	Enhörna Friluftsgård	Enhörna Idrottsförening
	22 september	Gymnastik	17.30	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
	22 september	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet
39	29 september	Gymnastik	17.30	Bygdegården	Bygdegårdsföreningen
	29 september	Temagudstjänst Nåd	18.00	Missionshuset	Frikyrkan
	29 september	Museet öppet	13 - 16	Hembygdsmuseet	Hembygdsmuseet

Ni som inte finns med i kalendariet (ej privata vinstdrivande verksamheter) hör av er så att vi kan fylla i ert program till nästa utskick.

Vi reserverar oss för att eventuella förändringar av aktiviteter i kalendern kan ske.

HEMBYGDSVISA

*Uti Enhörnalandet vid Mälarens strand
finnes hagar med underbar fågring.
Och när solen sig sänker bak öarnas rand
syns från Lurberget allt som en hägring.
Himlen blossar i rött, vattnet skvalpar helt trött,
sedan solen sitt guld uti vågorna strött.
Och en svepande kår över viken det går,
där som fisken i vassarna slår.*

*Uppå kullen, där lindarna bilda en krans,
står vår kyrka, vi ärvt från fäder.
Och helt nära en gång uti tiden den fanns
borgen Husby, som gräset nu kläder.
Nu fasanerna går mellan enris och snår,
där som förr kanske folkungar satt sina spår.
Och från vikingars tid med dess ävlan och strid
finnas minnen i björkarnas lid.*

*Uppå ängar, som havet sen länge oss gett,
växer säden och gulnar i ljuset.
Den ger bärgning och bröd efter möda och svett,
och potatis det spirar ur gruset.
Ja, vår hembygd är skön, och den ger oss vår lön,
När vi arbetar träget och beder vår bön.
Må vår hembygd bestå och mot utveckling gå!
Må vi lycka och trevnad där få!*

Skriven av Otto Stafverfeldt som var lärare i Kyrkskolan Över-Enhörna från vt 1952 till vt 1965 och därefter i Valla från åren 1968 till sin pensionering.

Ordförklaringar:
Lid=backe, ävlan= möda,
hägring= synvilla,
folkunge= medlem av
medeltida svensk ätt

/Anne-Marie



...OM TEGELTILLVERKNINGEN UR J. DAVID PETTERSSONS FANTASTISKA LEVNADSBESKRIVNING

”Leran kördes under vintern fram och lades upp framför tegelladan i en stor hög. Tegeltillverkningen kunde inte ta sin början förrän man var fullt säker på att frostnätterna var slut på våren. Tillverkningen för hand utfördes i 5 olika moment:

Först ältades leran i en s.k. lerkran som bestod av en av plank uppbyggd rund trumma i vilken en grov järnaxel var placerad i mitten. Axeln var försedd med breda, knivliknande men snedvridna vingar, nästan som propellerblad. Kranen drevs med en hästvandring på samma sätt som man förr körde tröskverk med häst- eller oxvandring. I kranen ältades leran tillsammans med vatten och sand och släpptes sedan ut genom en lucka. Om den då hade fått den rätta konsistensen för sitt ändamål, östes den upp på ett s.k. lunsstagarebord. Var den inte färdig, då den släpptes ur kranen, var det att ösa den tillbaka igen. Lunsstagningen var alltså det andra momentet och det bestod däri, att en man tog hand om den kranältade leran, då den kom upp på detta arbetsbord. Han avskilde då en ungefär lika tillmätt mängd lera och formade den till en något avlång fyrkantig klump. Detta kallades luns.

Tredje momentet bestod däri, att lunsen gick till en bänk, som kallades valkbänk. På denna var två ribbor anbringade med bestämda avstånd från varandra och mellan dessa lades lunsen. Därefter kavlade en man ut lunsen med en stor kavel till en flat massa, som sedan med en måttsticka försedd med en spikformig tagg i ena änden skars av- om jag minns rätt- i fem lika stora bitar. Från valkbänken forslades valken på en skottkärra och kördes ut i tegelladan till bladstryknings- och formborden, som var flyttbara och fördes framåt i gångarna mellan torkningsfacken i ladan. Vid dessa bord utfördes de två sista av de fem tillverkningsmomenten. Här stod två man med en låda fylld med sand vid den ena sidan om sig och en ho med vatten på den andra. På bladstrykarebänken låg en järnram fastgjord. Mannen vid denna bänk tog valken, strödde lite sand underst i järnramen för att massan inte skulle fastna, blötte så ett kavelträ i vattenhon och strök ut valken till ett lagom tjockt blad i bestämd storlek för en tegelpanna. Bladstrykaren lyfte därefter järnramen på sitt bord. Mannen vid formbordet tog då med en för ändamålet särskilt anpassad spade det utstrykta bladet och lade det i tegelpannans formen, sedan han även sandat i formen. Därefter blötte han båda sina händer i vatten och strök ner massan i formens botten. När tegelpannan var tillformad hade man en efter tegelpannan formad förflyttningsspade och i denna lades den färdiga tegelpannan. När man hade vänt helt om på tegelformen och fått pannan på förflyttningsspaden, sattes den i torkningshyllorna. I dessa lufttorkades teglet, tills det var färdigt att sättas in i brännugnen.

Murteglet tillverkades under den tidsperiod, då allt arbete utfördes för hand, endast i den utsträckning att man hade tillräckligt att bygga under takteglet med i brännugnarna. Man måste nämligen ha murtegel underst i ugnarna för att dels få eld och rökgångar igenom ugnarna, dels för att ställa takteglet på.

Vid Sandviken fanns det två tegelugnar och dessa eldades med ved. På var och en fanns det ett tiotal eldpipor, såsom det hette och det gick åt massor av ved i ugnarna. Omkring två veckor tog det att få varje ugn bränd. Därefter tog det flera dygn för en ugn att svalna, innan man kunde gå in i den och börja taga ut dess innehåll.

Den först färdigbrända skulle vara uttagen och åter fylld tills den andra skulle släckas. Då var det oftast mycket bråttom. Så gick arbetet undan för undan hela sommaren.

Trots låga vedpriser på den tiden var dock bränslefrågan för tegelbränningen ett stort problem, därför att det gick åt sådana mängder av ved. För en femårsperiod löste far detta problem på ett fördelaktigt sätt. Detta är också ett bevis för hur lågt skogen stod i pris på den tiden. Far köpte någon gång i mitten på 1890-talet skogen på Gåsholmen och Gåsholmsskär i Södra Björköfjärden i Mälaren med 5 års avverkningstid. Hela denna avverkningsrätt kostade 450 kronor. Men därtill kom ju huggningen och hemkörningen. Detta senare arbete gick säkert till mer

än köpesumman. Det betalades 2 kronor i huggning för en storfamn kastved, då fars huggare måste ligga borta i skogen hela veckorna och leva på matsäck, måste de ha mesta möjliga betalning. Vad hemkörningen av veden kostade minns jag inte. Jag minns bara att far på den tiden i regel hade två hästar själv och så hjälpte bönderna till med körningen.

Skogsbeståndet på de båda öarna var mycket grov och hög skog. På Gåsholmsskåret och på södra Gåsholmen var det övervägande grov lövskog som bestod av ask och alm och en och annan lind. Jag minns de stora stockarna och hur karlarna baxade dem för att få dem upp på källkarna. Detta fina lövvirke blev ju helt naturligt inte brännved utan det såldes till Vagnfabriken i Södertälje. Vad barrskogen beträffar var det ju ganska stor skillnad på den och vad som hugges upp till kastved nu 60 år senare. På Gåsholmen fanns mest gran. Timmer eller något annat virke var inte alls fråga om utan det blev brännved av allt, även de stora jättegranarna som var så grova att en karl inte kunde taga runt om dem vid brösthöjd. Man måste fälla dessa jättegranar med stocksåg och även kubbarna som fick klyvas inte bara i fjärdedelar utan även i åttondelar. Sådan ved fyllde i vedtraven betydligt bättre än nutidens brännvedsbestånd. Men det är ju också stor skillnad i pris på 2 kronor och dagens 32.”

VI HAR FLERA SKRIFTER TILL FÖRSÄLJNING!

En av dessa heter Hulda Westins brevsamling. En berättelse i herrgårdsmiljö om enhörna-flickan Huldans uppväxt i 1800-talets Enhörna. Bergliot Kvarnare, sondotterdotter till Hulda har initierat skriften och tillhandahållit oss i föreningen dessa brev.



Skriften bygger på 59 små brev som flickan Hulda (f. 1843) fick av sin mamma Sofia Carolina, sina bröder och andra bekanta. Hulda växte upp på Löfsta, gick i skola i Södertälje, flyttade till Stockholm på 1860-talet, gifte sig

och bildade familj. Breven är skrivna när Hulda är 7 år och fram till hennes trettioandra födelsedag.

Största delen av skriften består av dessa 59 brev.

Det ger en intressant bild av förhållandet speciellt mellan mor och dotter på den här tiden. Hur man lever vardagsvis i Huldans familj i Stockholm. Genom moderns brev får man också veta hur Hulda har det på Löfsta eftersom modern tackar och bemöter innehållet i Huldans brev. Brevet handlar mycket om hur hon som högre stånds flicka ska uppföra sig. Här följer ett utdrag ur ett av breven: *Är du nu flitig och läraktig och kommer ihåg Mammans förmaningar och råd, går mycket nätt och tyst i dörrarna och är för övrigt mycket artig och skicklig, lydig och hörsam...att du uppför dig så beskedligt, att du får komma hem till jul.*

I många av breven skriver modern, om hon inte uppför sig oklanderligt så bestraffas hon på ett eller annat sätt.

/Anne-Marie



Hulda Westin



SÖDERTÄLJEVANDRING

Den 11 juni är det dags för årets första Södertäljevandring (tidigare kallades den stadsvandring) i Enhörna.

Vi samlas vid parkeringen vid Överenhörna kyrka klockan 18. Vandrigen sker sedan på kyrkogården där vi får höra berättelser om människor som levt och verkat i Enhörna. Vi ser också på olika typer av gravstenar och hur modet växlat även för dessa under de senaste hundra åren. Vandrigen arrangeras av Enhörna hembygdsförening i samarbete med Södertäljebyrå och kostar 60 kronor (30 kronor med LT-kupong). Efter vandrigen hålls kaffeserveringen vid hembygds museet öppen.

Välkomna! /Britt-Marie

ENHÖRNA HEMBYGDSFÖRENINGENS STYRELSE

Mona Elveskog, ordf.	070/214 55 01 (elveskog@telia.com)
Britt-Mari Gylefors, v. ordf.	070/535 84 56 (b.gylefors@telia.com)
Anders Östensson, kassör	070/687 15 81 (andersostensson@hotmail.com)
Anne-Marie Andersson	070/672 42 46 (anne-marie.majhem@telia.com)
Kicki Lindqvist	070/990 40 83 (kickilindqvist1947@gmail.com)
Bengt Johansson	072/877 24 34 (iobjohansson@ekeby-ktv.net)
Juha Nyberg	070/325 99 03 (juha.nyberg@linearis.se)
Silvana Lindgren	076/724 41 58 (silvana.lindgren@gmail.com)

Stöd oss också genom att köpa våra skrifter, filmer och vy-/presentkort att ge bort som julgåvor eller presenter. De kan köpas på museet, på Norrlöts Handelsträdgård eller på Destination Södertälje (turistbyrå).

TURLISTA ÅNGFARTYGET MARIEFRED 2019

- 1 juni - 28 juni trafik lördagar och söndagar samt midsommarafton.
- 29 juni - 18 augusti trafik tisdagar-söndagar.
- 24 augusti - 8 september trafik lördagar och söndagar. Ingen trafik den 26 augusti.

10.00	Från STOCKHOLM	Till 20.00
11.50	↓ Sandviken	↑ 17.50
12.25	↓ Enhörna-Ekensberg	↑ 17.30
13.30	Till MARIEFRED	Från 16.30

E · N · H · Ö · R · N · A



HEMBYGDSFÖRENING

Box 39, 151 28 Enhörna

Medlemsavgiften är 150/200:-/år (enskild/familj).

Plusgiro 23 89 45-0 | Swish 1230961482

Hembygds museet hålls öppet söndagar under juni - september 13.00 - 16.00.

Tag kontakt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt.

Besök föreningens hemsida:

www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening

