



ANNA MAGNUSSON

"Mångsysslaren som alltid har varit redo"



Anna Magnusson bildade scoutkåren 1952.

1951 översåg en samling lokala politiker i dåvarande Fleninge kommun en 23 år ung Anna Magnusson hålla provlektioner för låg- och mellanstadiet. Tydligt gjorde hon ett starkt intryck, för hon fick jobbet som lärare för låg- och mellanstadiet i Fleninge-Ödåkra skolor.

Och hon var i bygdens skolor för att stanna – länge.

Anna Magnusson föddes i Billesholm på Valborgsmässoafton 1928. Innan flytten till Ödåkra arbetade hon som lärare i Bjuv där hon även var scoutledare, något hon kom att ta med sig genom livet.

Till en början bodde hon med sin familj i lärarbostaden i Fleninge Norra skola, men flyttlasset gick sedan i början av 1960-talet till Ödåkra med man och två söner. Norrlyckeskolan invigdes 1966 och Anna Magnusson var med från starten. Där arbetade hon tills det var dags att ta en ny skola i drift – Svensgårdsskolan. Dit flyttade Anna Magnusson 1974 och var skolan trogen fram till sin pensionering 1991. Då hade hon varit verksam i skolorna i hela 40 år.

Men det var inte bara inom skolans värld Anna Magnusson blev ett känt namn. Anna Magnusson kom från en scoutfamilj och när hon kom till Fleninge fick hon en förfrågan från några flickor som ville starta en scoutkår. 1952 bildade Anna en scoutkår tillhörande IOGT-NTO:s scoutrörelse. Annas make startade därefter en pojkscoutkår. I brist på egen lokal samlades scouterna till en början i Anna Magnussons kök.

Varje sommar ordnade Anna så att scouterna fick åka på läger. Det var läger i närområdet, men även rejält långt hemifrån som i Abisko.

1970 lämnade Anna Magnusson över stafettpippen och slutade som scoutledare. Många vuxna kan i dag berätta minnen de har från scouting och andra mycket omtyckta engagemang i kåren. En kår som fortfarande lever kvar.

