



LILLY BERG

"Läraren som satte kvinnorna i rörelse"

Lilly Berg var folkskollärare och arbetade på Ödåkra skola med klasserna 3 och 4 från och med mitten av 1920-talet fram till sin död 1954.

På den tiden var det vanligt att lärarna bodde i en lägenhet i anslutning till skolan. Lilly Berg var inget undantag.

Många, många var de som hade fröken Lilly Berg i skolan under uppväxten.

Dessutom ledde Lilly Berg "Klubben", den första kvinnliga gymnastiken i Ödåkra som hon var med och startade den 27 november 1927.

"Klubbens" medlemmar gymnastiserade en gång i veckan i Ödåkra skolas gymnastiksal. Alltid under Lillys ledning.

De hade en årlig klubbfest och julfest. Dessutom åkte de på utfärder. Olika besöksmål varje år.

Läser man klubbvisan från 1936 tyder det mesta på att det var redskapsgymnastik som för det mesta stod på schemat. Men på senare tid övergick det allt mer till så kallad "Husmodersgymnastik."

"Klubben" var populär och trots de dagliga sysslorna försökte kvinnorna sluta upp varje vecka.



"Klubben" på utfärd.
Troligen till Kullaberg.

Klubben på utfärd.
Ibland ska man också ha gymnastiserat, men kamratskap var alltid i främsta rummet.



När Lilly skrev inbjudningar så var det alltid med glimten i ögat.



Lilly Berg var lärare på Ödåkra skola från 1920-talet fram till sin död 1954.



Med gymnastikgänget "Klubben" ordnades det utfärder i Lilly Bergs regi. Här är det Lilly själv som sitter på kuskbocken.



Ännu en av många utfärder i gröngräset med "Klubben".

Det startades ytterligare en gymnastikgrupp i bygden i slutet av 1940-talet, kallad "Sveaflickorna".

Den 12 mars 1948 skrev Lilly Berg också under ansökan för registrering hos riksridrottsförbundet av föreningen "Fleninge-Ödåkra skolidrottsförening" med ändamålet att "främja sund skolidrott".

1955 fick Lilly Berg sluta på grund av sjukdom, men gymnastiken levde kvar genom att en av Sveaflickorna tog över.

Ledningen för gymnastiken gick via Siri Lindgren som 1962 lämnade över till Anna Magnusson. Anna ledde sedan gymnastiken till 1993!

"Klubben" (sång till nioårsfest 1936)

Vi startade klubben 1927
Det är väl storartat den lever ännu.

Ibland är vi många, dess emellan få
Men Lilly hon sviker oss inte ändå.

Vi har ju för henne en väldans respekt,
Men vänder hon ryggen vi pratar helt käckt.

Så kassan den stämmer och allt som sig bör,
Det har vi ju Svea att tacka för.

Edla tager priset det är ju så klart,
Hon är ju fin som en luftakrobat.

I längdhopp vår Sonja ju klarar sig bäst,
Och Ella i Björka väl kommer däreft.

Med armgång på bommen vi Marta ser gå.
Hon gör det charmant när hon golvet kan nå.

Elisabet hoppa harskutt så väl behöver
Och Stina sig tränar att bommen slå över.

Balansgång på bänken helst Siri vill gå,
Det blir ej så högt från golvet då.

Signe hon hoppar så lätt som en fjäder,
Anna Magnussons leende alltid oss gläder.

Marta på växeln hon kommer ibland
Alfhild gör konster som ingen ann.

Ebba Berggren hon borde nog mer ligga i,
Då blev hon snart lika intresserad som vi.

Gymnastiken den fyller i dag 9 år
Och därför kaffe med dopp vi får

Vi tacka nu Lilly som leda oss vill,
Ett leve för henne och Klubben därtill.