

1: DJURKÄRR eller Hjulkärr

I boken om torpen i Landa kallas torpet Djurkärr, medan det i kyrkböckerna heter Hjulkärr.

Här bodde Andreas Johansson f 1847 och hustrun Amalia Lundberg f 1857, tillsammans med 5 barn. Amalia flyttade som änka 1906 till Varberg. Okänt om torpet revs därefter.

2: STUGA VID BUHULTE KÄLLA

Torpet tillhörde Påtorp och låg vid en vattenkälla, som än idag används som vattentäkt.

Här bodde under senare delen av 1800-talet en man som hette Anders Johansson och som for till Amerika och arbetade som murare i Illinois. Om honom sa man att när han så småningom kom hem hade han alltid med Illinois i sitt tal. Anders arbetade som murare här hemma också. Torpet är borta sedan länge.

3: BUHÅLLSLYCKAN / TENGNÉRS

Detta ställe tillhörde Skåltorp. Under mitten av 1800-talet bodde här en smed, August Björkbom. Rester av grunden till smedjan ska finnas kvar.

Så småningom flyttade Anders Johansson f 1839, in. Han kom hem från Amerika. Anders var i sitt andra äktenskap gift med Anna Lina Andersdotter, f 1866, på torpet Trångalyckan, Stallebacka. Anders utförde mindre murerarbeten. Anders och "Lina" hade två fosterdöttrar, Den ena flickan, Astrid, gifte sig till Gränshult i Förlanda.

Lina friköpte torpet och bodde här till sin död 1956. Torpet har även kallats Tengnérs då det i många år ägts av familjen Tengnér. Nu har torpet ny ägare.

4: NYSTRÖMS

Kallas även "skomakarns". Tillhörde Skåltorp.

Skomakaren Karl Peter Nyström f 1842 kom från Hanhals till Landa, tillsammans med hustrun Olina och 4 barn, Emelie, Mauritz, Hilma och Albertina. De bosatte sig först på Tofta mellan Lunnen och Baggagården, men byggde sedan på Buhultet, odlade upp jorden och planterade en stor fruktträdgård. Sonen Mauritz blev banvakt vid Lassabacka i Varberg och en dotter Hilma var ett tag kokerska hos prins Karl. 1922 fick de en fosterdotter Berta Bernandersson, vars mamma hade dött i barnsäng. Nuvarande ägare är familjen i Fringshult.

5: KLÄPPA

Tillhörde Skåltorp. På Kläppa bodde Oskar Johansson och Anna Johanna med barnen Gustav, Anton, Karl, Martin och Joel. Oskar försörjde familjen genom att gräva diken. Sonen Martin blev den siste vaktmästaren i Landa skola.

Kläppa är fortfarande året runt bostad.

6: ERIKES ANDERSA

Kallas även "Albins". Tillhörde Skåltorp.

Omkring 1880 flyttade Anders Eriksson med familj från Vassdal till Buhultet. Hustrun Anna Brita Olsdotter och 7 barn. Tre av barnen reste till Amerika. En son stannade hemma hos fadern och hjälpte till att slakta får och nötboskap som sedan såldes i Göteborg. De födde även upp hästar som gick i bete på mossen som låg intill. De sista som bodde här var dottern Emilia gift med Albin.

Detta ställe var det största på Buhultet, 5-6 tunnland. Torpet var inte friköpt och kom senare att tillhöra Påtorp. En källare finns kvar på platsen.

7: CLAESSIONS

Tillhörde Skåltorp. På 1890-talet flyttade Johannes Claeson till Buhultet. Han var född 1859 i Torestorp och arbetade som pråmdivare i Göteborg (han tätade pråmar). Johannes var gift med Johanna-Lina från Svalekärr i Frillesås. På torpet föddes mellan 1882-1904 sju barn: Amanda, Gerda, Harald, Hulda, Hanna, Jenny och John.

Harald bosatte sig i Göteborg men behöll torpet och vistades där, från tidig vår till sena hösten, fram till sin död 1977. Haralds barn behöll torpet, men det har sen några år nya ägare och är sommarbostad.

8: LUFTEN

Tillhörde Sintorp nr 3. 1894 flyttar Anna-Kristina Andreasdotter till Luften tillsammans med två av sina nästan vuxna barn. Anna-Kristina var född 1834 på Rågelunds gästgiveri men växte upp i Veddige.

Anna-Kristina kom till Luften från Trångelycka (Påtorp nr 2) nära Stallebacka. Där hade hon fött 10 barn. En dotter var Anna-Lina som bosatte sig vid Buhållslyckan. Under åren 1880-1883 miste hon tre barn och sin make Johannes Nilsson.

Fem av barnen utvandrade till Amerika varav sonen Johannes var en.

Johannes hade 1905 gift sig med Anna-Lena Börjesdotter från Svalekärr (syster till Johanna Lena gift med Claeson).

Johannes och Anna-Lena flyttade ett tag till Örmanäs, där sönerna Hilding och Axel föddes. Johannes utvandrade 1910 och återvände aldrig till Sverige. Anna-Lena flyttade då tillbaka till Luften och till sin svärmor.

Anna-Kristina flyttade efter ett antal år till dottern Hanna på Buared och Anna-Lena fick friköpa torpet, som då ägdes av Lannestock, för 200 kronor.

Axel var i Amerika 1928-1932 och när han kom hem byggde han och brodern Annehem i Borekulla och Anna-Lena flyttade med dit 1936. Luften revs därefter. Anna-Lena dog 1954

9: V. MOSSATORPET.

Tillhörde Sintorp. Husen revs redan 1907.