

Kastalen i Fröjel

Strax norr om kyrkan finns ruinen av en kastal från tidig medeltid. Den är troligen från 1100-talets mitt, ungefär samtida med kyrkan. I oroliga tider flydde människorna i Fröjel till kastalen för att få skydd mot fienden.

Kastalerna runt om på Gotland uppfördes som försvarstorn (jämför med engelskans *castle*). Kanske har de i lungnare tider också använts som förrådshus. De uppfördes ofta nära någon hamn eller intill en kyrka, men det byggdes också kastaler längre in på ön och då placerades de oftast vid en större gård.

Så här byggdes kastaler

Kastalernas grundform kunde vara kvadratisk eller cirkelformad, och den enda ingången satt alltid flera meter över markytan. För dem som tog sin tillflykt till kastalen var det då lättare att försvara sig mot illasinnade angripare.

Ingen vet hur hög kastalen i Fröjel varit, men på insidan ser man tydliga spår av flera våningar.



Försvarsborg. En bra bit över marken på kastalens södra sida syns dörren som var den enda vägen in i försvarstornet.

FOTO Magdalena Olsson

Det finns bara nio kastaler kvar på Gotland. Från början var det betydligt fler. Många har fungerat som stenbrott vid senare tiders byggen, men kastalerna i Fröjel, Gammalgarn, Sundre och Kruttornet i Visby är fortfarande tämligen välbevarade och värda ett besök. I de tre sistnämnda kan man även i våra dagar komma högt upp.

Utblick över hamnen

Utsikten från höjden vid Frøjels kastal ut över havet, Karlsöarna och strandängarna, som för tusen år sedan var en vikingatida hamn och livfull handelsplats, hör till de vackraste vyerna på Gotland. Här stannar många till för att njuta av sin utflyktskorg.

FRÖJEL HEMBYGDSFÖRENING

Adress: Fröjel, Skolgården, SE 623 55 Klintehamn Hemsida: www.frojel.net
Besöksplatsen öppnar vid midsommar och håller öppet i sex veckor.

