



HEMBYGDsledEN

En natur- och kulturvandring längs kusten mellan kyrkorna i Fröjel och Klinte. Går utmärkt att komplettera med "Pilgrimsleden" där man vandrar i skogen, längs Hoxelmyr och Frøjels höga klintar.

Hembygdsleden med en sträcka på ca 8 km går i huvudsak längs den vackra kusten mellan Fröjel och Klintehamn, genom vackra ängen, skogar och genom odlingslandskapet. Man passerar många historiska platser och minnesmärken.

Fröjel kyrka är speciell dels för sin form och dels för att den ligger högt på klinten, med utsikt över havet och det område som tidigare var en vikingatida hamn.

Kastal. Strax norr om kyrkan finns ruinen av en kastal från tidig medeltid. Den är troligen från 1100-talets mitt, ungefär samtida med kyrkan. I oroliga tider flydde människorna i Fröjel till kastalen för att få skydd mot fienden.

Vikingahamnen. Fälten nedanför Fröjel kyrka har visat sig dölja många hemligheter. Eller vad sägs om en vikingatida hamn och handelsplats och flera äldre gravfält. I det vikingatida samhället vid hamnen i Fröjel bodde och verkade – åtminstone sommartid – uppskattningsvis mellan 300 och 400 personer.

Fröjel skola. 1914 togs en ny skola intill kyrkan i bruk, och där pågick undervisning till nedläggningen 1963. Skolan ägs av Fröjel hembygdsförening och används som samlingslokal. Det finns också möjlighet att hyra en lägenhet i "Skolgården".

Gannarveviken är främst känd som en av Gotlands bättre fågellokaler. Många arter häckar här medan andra besöker viken vår och höst. För den som är växtintresserad är även strandängarna värda ett besök.

Mulde – Jauvik. Ett fiskeläge för gårdarna Stenstugu, Mulde, Däpps och Gannarve i norra Fröjel.

Marshagar ett vackert strandänge rikt på hassel. I området finns lämningar av fornåkrar.

Värsändegården donerades 1949 till Klinte hembygdsförening. Huvudbyggnaden uppfördes på 1700-talet. På tomten finns flera hus som mangårdsbyggnad med två flyglar, snickarbod, utedass och en brandbod.

Klinte kyrka är byggd på 1200-talet, men med mycket gotik från 1300-talet. Sydportalen i gotik och ett rakt kor och höga fönster med glasmålningar från 1300-talet.

Hembygdsleden är ett samverkansprojekt mellan hembygdsföreningarna i Klinte och Fröjel som startade sommaren 2017. Mer information finns på föreningarnas hemsidor.

Ett stort tack till "Stiftelsen Ragnar och Lydia Nilsson, Solbjärke" samt till "Foodmark AB" för stöd till projektet.

