

På Orupsberget

1914 byggdes på toppen av det berget ett tuberkulos-sanatorium för Malmöhus län och Malmö stad. Högsta antalet vårdplatser var 308. En väldig rad av sjuklingar stod i kön och väntade på att bli en av patienterna där uppe.

Till Ringsjöbygden kom jag 1917, och från början har jag i många olika ärenden varit gäst där uppe: som musiker, sångare, föreläsare, studieledare m. m. sådant. 1927 var jag med om att starta tidningen Orupssippan och har sedan varit medarbetare i alla 44 årgångarna.

Hur ter sig tillvaron för inhysingarna på detta sjukhus? Högst olika för de skilda kategorierna, svarar förre vaktmästaren Albin Järnbring. 1931 fick han den tjänsten och 1968 avgick han med pension. Intressant är att lyssna till den mannen och hans minnen från Orup. Mest enförmig för sängliggarna var vistelsen innan Radio och TV sörjde för omväxlingen. När patienten fick lämna sängen, blev de föreskrivna promenaderna i Orupsskogen till den största vederkvickelsen för dem.

Sedan är ju en sådan sjukhusinrättning en värld för sig. Järnbring har mycket roande ting att berätta om solidariteten och tvedräkten mellan skilda kategorier. Närmast läkaren stod avdelningssköterskan högst på den sociala trappan, tvätterskan och städerskan längst nere. Järnbring har med stor framgång arbetat för den fackliga organisationen där ute.

— Inga obehagliga upplevelser under de många åren där uppe? undrar jag, innan vi skiljes åt.

— Jo, hemska sådana, svarar han och berättar om obduktionerna, som han utförde. Han blev med tiden alltmer härdad och berättar gärna om sin läromästare, professor Einar Sjövall, som han så djupt beundrade.

1959 förvandlades Orupssanatoriet till Orupssjukhuset med 243 vårdplatser. Vidare inrättades 1969 en rehabiliteringsklinik med 66 vårdplatser, en av de största i riket. Numera kan även ortens folk söka bot för sina krämpor och återvinna hälsan på detta moderna sjukhus. Efter en



operation på lasarettet i Lund förra året vilade jag ut på Orupssjukhuset några dagar. Jag minns läkare och vårdpersonal med stor tacksamhet. Men av berget själv med de höga tallarna fick jag de hälsobringande barrdofterna alldeles gratis.

Nils Ludvig

BILISTER!

Höors Bil- & Gummifirma

REKOMMENDERAS

Tel. 0413/203 39 och 0413/203 44

GUNNAR ANDERSSON