

Varför sköts våra älgar?

■ Har tillbringat natten med att trösta en gråtande fyraåring som inte vill förstå att våra älgar i Getinge just blivit dödade. Vi har haft stor glädje av dessa älgar genom åren och tillsammans sett fram mot varje höst då de brukar återvända. Kan minnas varje oktoberdag de senaste åren, då vi sett dem för första gången och grabben utbrustit i ett stort leende. Han hade namn på dem.

Nu får jag istället försöka få honom att förstå att alla inte är lika positivt inställda till djur och natur som han. Inte ens all förskolepersonal är det, som han ska känna respekt inför.

Vi har vid flertalet tillfällen sagt åt folk att inte störa älgarna. Föräldrar har låtit sina barn gå fram på arm-längds avstånd för att titta på älgarna medan de själva ivrigt stått i bakgrunden och fotograferat. Då har älgkon helt förståeligt visat att hon inte gillar uppmärksamheten. Det är heller inte så konstigt att hon markerade mot den jägare som nu sköt både henne och hennes sista kalv, när människor för bara några dagar sedan dödade den första framför ögonen på henne. Trots allt tyckte hon nog om människorna här in i det sista innan hon blev dödad, annars hade hon inte återvänt.

Förälder

12 11 19 HP

APROPÅ älgarna i Getinge.

■ Det känns så bra att polis och myndigheter tog sitt förnuft till fånga och avlivade älgarna. Nu kom ingen till skada, och tur var väl det.

Tack till den yngre generationen i Getinge som tog tag i detta. Nu kan vi åter gå ut i samhället utan att vara rädda.

En glad motionär