



Skadedjur. Kaniner kan vara en plåga i trädgården. Ska man därför försöka utrota dem? undrar Anna-Lena. Bild: EMMA GUSTAFSSON/ARKIV

12/12/1 HP

Vi måste leva med naturen

APROPÅ älgarna i Getinge.

■ Läste med stor uppgivenhet om älgarna i Getinge. I alla tider har människan dödat och till och med utrotat djur som man inte tyckt passa in i samhället. Man tycker att människan i dag skulle ha förstått att vi måste dela på denna jord vi lever på. Men icke! Det är vargdebatt i norr, Sveriges jordbruksarrendatorers förbund vill utrota vildsvinen, det är ständig irritation över kaniner, harar och rådjur som äter i våra trädgårdar.

För oss människor är det tydligt hur samhället är uppbyggt med gator, staket, vägskyltar som talar om

hur vi ska bete oss. Det är ju löjligt att begära av naturen att den ska följa våra regler och normer. Ska älgarna förstå att man faktiskt inte går in på annans tomt eller kaninerna att det är ofint att äta av en annans odlade grönsaker? Ska vi begära att rådjuren tittar ordentligt innan de går ut över gatan så att vi inte kör på dem och skadar lacken på våra bilar?

Människorna i Getinge var tydligen rädda för älgarna. Jag säger inget annat än att man ska ha respekt för älgar, för det är vilda djur och de kan i sin rädsla för människan givetvis försvara sig. Men jag personligen är mer rädd för allvarligare saker

i samhället. Ungdomarna i kvarteret bredvid som kör 100 km/tim genom samhället, gubben/tanten som kanske bor några hus bort som kör onykter förbi mina barn flera gånger i veckan, kriminella som rånar eller gör inbrott, våldtäktsmannen som härjade på Vallås – listan kan göras lång.

När ska människan lära sig att leva med naturen och inte mot den? Efter vad jag förstod av "Glad motionärs" insändare så var det den yngre generationen som tog tag i detta med älgarna, och då inser man att det är långt dit.
Sorgligt!

Anna-Lena

KOMMENTAR till Förälder 19/11

■ Tråkigt att någon har mist respekten för sin förskolepersonal, på grund av några älgar. Som jag ser det har de tagit ansvar för alla som bor och vistas i Getinge, genom att reagera på älgarna.
Det är inte naturligt att

vilda djur befinner sig mitt i ett samhälle. Förr eller senare kommer det att visa sig, varför vänta tills något allvarligt händer?
Jag undrar om du skulle ha samma känslor för älgarna, om ditt barn ensamt behöver passera dem till och från skolan?
Vi vuxna har ett ansvar att förklara för våra barn,

att allt i livet inte är svart eller vitt. Genom att ni har gett älgarna namn och gjort dem till gulliga, snälla husdjur har ni, som jag ser det, tappat respekten för vilda djur.
Hur kan man tro att en fyraåring förstår hur farlig en älg kan vara?
Sett ur en annan synvinkel