

Häradskärs Visa.

författad av en skollärare vid sekelskiftet 1900 samt nu
upptecknad av Elis Söderkvist färdOrvts hembygdsförening.
Visan finns insjungen på band av Elis Söderkvist. 5/5 1969

1. Från ängar och gårdar och skolsalar tränga
Jag längtar och trängtar när dagar blir långa
vist är väl präktigt och bra där jag är
Men havsluft det fläktar omkring Häradskår
2. Där vågorna skifta i hundrade färger
med underlig trollmakt mitt hjärta det snärjer
och tjuvar och lockar du härliga hav
Du är bland det skönsta som Herren oss gav
3. Och högt över skäret i blånande rymder
sig fyrtornet reser och sänder i stunder
av mörker och stormar sitt strålände ljus
att leda in seglarn från vågornas brus
4. Men vägen är villsam och klippor så många
Det finns i djupen sunden är tränga
Hur skall han sig reda i slik labyrint
Att lita lyckan det kunde slå slint
5. Han lots signalerar nu fort utför trappan
ses vakten sig skynda hann knappt taga kappan
Han slår nu alarm och sig skyndar åstad
att giva den hjälp varom seglarn bad
6. Men stormar det häftigt och vågor gå vreda
Då blir det väl svårt att med småbåt sig reda
Ja då manna kuttern och ger sig åstad
Den dansar på vågen så lustig och glad
Den snart hinner målet och Lotsen nu hoppar
ombord uppå skutan som rullar och doppar
I fräsande vågor sin lustiga barn
ej Lotsarna frukta för vågornas larm
8. Vår Lots uppå bryggan sig genast begiver
och ordnar om kursen det första nu bliver
Allt ansvar på honom från nu blivit lagt
och noggrant utför man allt vad han sagt