



Kanalen

Informationsblad för Hudiksvalls Stads
Hembygdsförening

Nr 1, januari 2018

**OBS! Kallelse till hembygds-
föreningens årsmöte 26 mars!**

Innehåll:

Vårens berättarkvällar	s 2
Inför årsmötet:	
- Kallelse, dagordning och årssammanställning	s 3
- Verksamhetsberättelse för år 2017	s 4 - 5
Hudiksvalls Posten för hundra år sedan	s 6 - 8
Rapport från Gammaldags jul	s 9
Rapport från berättarkväll i november	s 10 - 11
Diverse och om oss	s 12



*Eino Hanski på
Hudiksvalls biblio-
tek.*



Hudiksvalls Posten för 100 år sedan.



Från berättarkvällen i november.

Vårens berättarkvällar

Måndag 5 februari, kl 19.00 på St Jakobsgården

Lena Berg Nilsson: En historia från 1600-talet.

Tidig svensk gruvhantering med fokus på Hälsingland.

Ola Nilsson: Om avrättandets konst.

En arkeologisk betraktelse utifrån Hälsinglands kända avrättningsplatser.

Måndag 5 mars, kl 19.00 på St Jakobsgården

Åke Hammarstedt: Flykten till det nya landet.

En berättelse om författaren Eino Hanski.

Erik Pettersson: Kulturkvinnor i Hudiksvall.

Bla. Anna Lindegren och Anna Midling. På sin tid välkända hudiksvallsprofiler.



En liten skulptur som står i Hudiksvalls bibliotek, gåva av Eino Hanski.

En soldat lägger sin kappa över en frusen flykting, och det var Eino Hanskis önskan att den skulle göras i naturlig storlek. Privat foto.



Anna Knudsen Midling.

Privat foto.



Anna Lindegren i Rom.

Privat foto.

Inträde 50 kr, medlemmar gratis.

Kaffe och bröd säljes i pausen, 30 kronor för både medlemmar och övriga.

Varmt välkomna!

Kerstin Englund

Årsmöte måndag 26 mars kl 19.00

Vi kallar våra medlemmar till årsmöte måndagen den 26 mars kl 19.00, som vanligt på St Jakobsgården, välkomna!

Dagordning:

- § 1. Årsmötets öppnande.
- § 2. Val av årsmötesfunktionärer,
 - a. Ordförande för mötet
 - b. Sekreterare för mötet
 - c. Protokolljusterare och vid behov rösträknare.
- § 3. Fastställande av röstlängd.
- § 4. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
- § 5. Fastställande av föredragningslista.
- § 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för föreningens ekonomi.
- § 7. Revisorernas berättelse.
- § 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
- § 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 10. Fastställande av ev arvoden, traktamenten och andra ersättningar.
- § 11. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
- § 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.
- § 13. Val av ordförande för verksamhetsåret.
- § 14. Val av styrelseledamöter på två år och ersättare på ett år.
- § 15. Val av 2 revisorer och 2 ersättare.
- § 16. Val av ombud till Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbunds årsmöte.
- § 17. Val av 2 personer till valberedningen, varav 1 år sammankallande.
- § 18. Styrelsens verksamhetsplan och budget.
- § 19. Motioner från medlemmarna.
- § 20. Förslag från styrelsen.
- § 21. Övriga frågor.
- § 22. Mötets avslutande.

Styrelsen

Årssammanställning

Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Räkenskapsår 1 jan – 31 dec 2017

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter	50 400,00
Intäkter Berättarkvällar	21 947,00
Intäkter Utflykter	23 920,00
Intäkter Gammaldags Jul	21 848,00
Övriga ersättn /intäkter	0,00
Summa intäkter	118 115,00

Kostnader

Lokalhyra	6 400,00
Datakommunikation	3 020,00
Kontorsmtrl, trycksaker	3 244,00
Kostnader årsmöte	1 490,00
Styrelsemöten	3 286,00
Annonsering, reklam mm	1 334,00
Kostnader Kanalen	11 211,00
Kostnader Berättarkvällar	10 960,00
Kostnader Gammaldags Jul	13 747,00
Kostnader Utflykter	24 111,00
Tidskrifter, facklitteratur	2 625,00
Avgifter i andra föreningar	16 000,00
Diverse övriga kostnader	9 001,00
Bankkostnader	910,00
Summa kostnader	107 339,00

Räkenskapsårets vinst **10 776,00**

Balansräkning

Aktiva

Kassa 31 dec	10 433,50
Bank	38 214,52
Penningmarknadsfond	122 338,31
Summa Aktiva	170 986,33

Passiva

Fritt eget kapital vid årets ingång	160 210,33
Årets resultat	10 776,00
Summa eget kapital	170 986,33

Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Årsmötet ägde rum i St Jakobsgården den 20 mars med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vårens berättarkvällar

Den 6 februari berättade Lennart Ersson om Hudiksvalls järnvägshistoria, som började med invigningen av den smalspåriga banan till Forsa 1860. Den tillika smalspåriga banan från Bergsjö via Harmånger till Hudiksvall invigdes 1896. Inte förrän 1927 var Ostkustbanan färdigbyggd till Härnösand, och då lades Bergsjöbanans sträckning Harmånger – Hudiksvall ned.

Efter kaffet talade Åke Hammarstedt om den vackra kyrkoherdefruen Catherine Lönner i Hudiksvall i början av 1800-talet. Kyrkoherden själv blev utnämnd till hovpredikant i Gustavia på den svenska kolonin St Bartholomei, där han fann sin hustru som var dotter i en köpmannafamilj med brittiskt ursprung. Lönner utnämndes senare till kyrkoherde i Hudiksvall och anlände inte bara med sin familj, utan även med två svarta slavar – en gåva från sin svärfar. Inte minst de senare väckte berättigt uppseende i vår lilla stad.

Den 6 mars berättade Erik Pettersson om Greta Rodenstam, välkänd – i varje fall för oss äldre – kulturpersonlighet som avled år 1987. Hon arbetade som telegramexpeditör till sin pensio-

nering 1948. Först då kunde hon förverkliga sina konstnärliga intressen. Hon gjorde sig snart känd som bl. a. författare, konstnär, lyriker, visdiktare, keramiker och textildesigner. Hennes föräldrar var också kända kulturpersoner i Hudiksvall; Frans Rodenstam tog initiativ till Helsinglands fornminnessällskap (nuvarande Hälsinglands Museum) och Stina R. som grundade en hushållsskola för flickor som fick lära sig allt som en duktig husmor skulle kunna, d.v.s. inte bara matlagning utan även vävning och alla sorters handarbete.

Senare samma kväll handlade det om fängelset och dess historia. Inte mindre än tre personliga berättelser, nämligen från Lars Almborg, fjärde generationen fångvaktare, Sture Swing och den nuvarande ägaren, Roland Kjellander. Den sistnämnde talade om sitt förvärv av fängelset och utvecklingen mot dagens ”Friskhus”.

Vårutflykten

Den 27 maj gick en till brädden full buss med glada medlemmar till Trönös bägge kyrkor där förmiddagskaffe serverades vid den gamla kyrkan. Guider mötte förtjänstfullt vid båda besö-



Trönö gamla kyrka.

ken och gav en dramatisk skildring av branden i den nya kyrkan och dess återuppbyggnad. Lunch i Söderhamn, därefter visning av museet, det gamla gevärsfaktoriets. Dagens sista inslag var besöket vid Oscarsborg med eftermiddagskaffe. Åter på Kotorget med nöjda resenärer vid halvfemtiden som vanligt.

Höstutflykten

Gick detta år till Edsbyns museum. Torbjörn Lang, engagerad medlem i deras hembygdsförening, visade Lim-Johans naivistiska tavlor, en gammal skolsal och hur en lanthandel kunde se ut. Hembygdsgården, som heter Mårtessgården, med sina fantastiska väggmålningar visades oss av Elisabet Eriksson. Lunch på Edsbyns Hotell, varefter kursen ställdes mot Ovanåkers kyrka. Komminister Lars Andersson berättade om kyrkans historia och dess intressanta inventarier

Höstens berättarkvällar

Den 2 oktober berättade Laila Holm om stadens store arkitekt Frey Berglund (1876 – 1958) som ritat flera av stadens karaktärshus, bl. a. Automathuset, HP-huset, Parkhyddan, Brandstodsbolaget m. fl. Ett mycket intressant levnadsöde för en obegripligt produktiv arkitekt.

En gammal bekant för våra stamgäster, Bernt Johansson, känd samlare av vykort från Hudiksvall, berättade valda minnen från sin uppväxt till bilder från sin samling.

Den 7 november, ovanligt nog en tisdag, berättade en annan gammal bekant, Lennart Ersson om Fernes Badhus och Köpmanbergsbadet till

T b. Trönö nya kyrka.

Nedan. Östra station i Hudik när det begav sig.



Från besöket på Edsbyns museum.

bilder från 1940-tal och senare. Uppseendeväckande skildring av hur smutsigt fjärdens vatten var innan reningsverket byggdes, så sent som 1963.

Ivar Ringqvist talade efter kaffet om sin uppväxt och skolgång i Hudiksvall under 1940-talet och de första åren av 50-talet. En underhållande

Fortsättning på sista sidan.



Hudiksvalls Posten 1918

För 100 år sedan

8 januari. Strandarnas basår

lockade ett stort antal nöjeslystna både lördag och söndag och i går kväll. Stämningen var varje kväll den bästa. Musik, dans samt serpentin- och konfettikastning, konditorier och ett japanskt drivhus med en förtjusande geisha som föreständerska och en hel del andra glädjemen förmodade att ge den trumpnaste en glad syn på livet. Och pengarna flöt in i strömmar.

10 januari. Prishöjningen

å tobaksvaror gäller ej cigaretter med munstycke, ej heller hos handlandes ineliggande lager. Fördyringen varierar mellan 10 och 25 procent. Pip-tobak kostar lika mycket som förr, men så finns det knappast en rökbar sådan att uppbringa.

17 januari. På Bergsjöbanan

hade vederbörande en svår dag igår. På grund av det rikliga snöfallet och den starka blåsten hade flerstädes stora drivor hopat sig i vilka tåget kört fast gång på gång. Hjälplok utsändes från Hudiksvall, men ändå gick det endast sakta fram. Uppgående morgontåget och nedgående aftontåget ha måst indragas.

22 januari. Potatisbrist

råder på flera håll i Hudiksvall särskilt bland mindre bemedlade som ej haft råd att köpa in större partier eller saknat källare för förvaring av potatisen. Då potatisen i år är betydligt viktigare än annars som födoämne, då den delvis får ersätta mjöl och bröd känns bristen så mycket mera. Man får emellertid hoppas att bristen blott är av



övergående natur. Livsmedelsnämnden väntar 50 000 kg potatis, men när denna kan komma hit är för närvarande omöjligt att avgöra på grund av de oberäkneliga transportförhållandena. Kanske är partiet emellertid här endera dagen. Vidare har nämnden löfte om att få köpa potatis från en del av de kringliggande socknar. För privatpersoner är det emellertid mycket svårt att komma över några partier, vad nu anledningen kan vara. Enligt potatisdeklarationerna är det rätt gott om potatis i ett flertal socknar, men det är väl troligt att lantbrukarna spara med försäljning till frampå vårsidan då maximipriset blir högre.

29 januari. Tobaksbrist

råder för närvarande i stadens affärer. Det är alldeles omöjligt att få någon rökbar piptobak. Endast av de mest impopulära av monolets sorter finns det litet kvar. Men piprökarna får trösta sig med att det inte dröjer så värst länge förrän de åter får ta den kära snuggan i bruk. Den 1 februari får tobakshandlarna nya lager igen. Men om de får alla märken är osäkert.

Färska RÄKOR,
GÖS och KOLJA
nu inkommit i
Alfr. Berglunds Fiskaffär,
Tel. 443.

2 februari. Potatisbristen

är fortfarande lika svår i staden. Livsmedelsnämnden har haft ett ombud och rest i en del socknar i Norra Hälsingland för att köpa upp potatis, men han har misslyckats, emedan bönderna icke vilja sälja sin potatis till det nuvarande maximipriset. Den i Skåne inköpta potatisen låter fortfarande vänta på sig. Nämnden telegraferade igår till F.H.K:s potatisavdelning och framhöll på nytt att total brist råder här, varför avdelningen måste vidta kraftiga åtgärder för anskaffande av varmvagnar för transporten. Om det nu hjälper!

7 februari. Om "Röda änkan"

dramatiserad efter Rivertons detektivbok med samma namn är endast att uttrycka ett beklagande – beklagande över varje publik, som genom braskande löften drages till en dylik föreställning – beklagande över de krafter som skola spela teaterbovar efter slikt recept och än ett beklagande över att teaterledare har så föga respekt och ansvarskänsla för landsortens samhällen att de vågar bjuda på dylika anrättningar under namnet dramatik.

16 februari. Ont om rågmjöl

Brödbyrån meddelar att från och med den 25 dennes ska enligt order från spannmålsbyrån 50 procent av den brukade mängden rågmjöl ersättas med kornmjöl.

26 februari. På brödkorten

erhålles från och med i går 40 procent vetemjöl, 30 procent rågmjöl och 30 procent kornmjöl. Det är numera nödvändigt att inköpa lika mycket kornmjöl som rågmjöl. Priset på kornmjöl är detsamma som på vetemjöl.

7 mars. Telegraf och telefon

Antalet från Hudiksvall under februari månad avsända telegram är 1 370, varav 122 utländska och 29 il. Antalet under samma tid ankomna telegram är 1 323, varav 120 utländska. Antalet privatsamtal emot periodavgift var under februari 21 781, varav 1 702 ilsamtal. Antalet uppsatta telefonapparater har under månaden ökats med 22.

12 mars. Ny telefonkatalog

... är endast att uttrycka ett beklagande – beklagande över varje publik, som genom braskande löften drages till en dylik föreställning – beklagande över de krafter som skola spela teaterbovar efter slikt recept och än ett beklagande över att teaterledare har så föga respekt och ansvarskänsla för landsortens samhällen att de vågar bjuda på dylika anrättningar under namnet dramatik.

Träbottenkängor
sydda Manspjexor
bruna och svarta
Halmskor
hos
Hugo Nordin, Hudiksvall.

Fortsättning på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.

för Hudiksvall med omnejd utgiven av telegrafkommissarien O Edstrand har utkommit. Den utmärker sig för praktisk uppställning, är lättöverskådlig samt i typografiskt hänseende tilltalande. Telefonabonenternas antal utgör enligt katalogens register 682. Katalogen betingar ett pris av 50 öre.

16 mars. Krigskonjunkturskatten

Vid första uppbåden av krigskonjunkturskatten inbetalades i Hudiksvall, allt, som då skulle erläggas eller 123 949:50 kronor.

16 mars. Potatis

säljes idag i Hudiksvall för första gången sedan potatiskorten utdelats. På kupong A erhålles 1 kilo. Emellertid är tillgången mycket knapp, varför de som har potatis för de närmaste dagarna uppmanas av livsmedelsnämnden att icke nu köpa potatis. Köpare av potatis måste emellertid samtidigt köpa minst lika stora partier kålrötter som potatis.

19 mars. Stadens postkontor

lider synbarligen av brist på utrymme – icke minst för allmänheten. Trängseln i det lilla prång som tillhör publiken är vid de tider allmänheten strömma till olidlig. Dessa förhållanden skulle i någon mån och under väntan på tidsenliga postlokaler kunna avhjälpas om två expeditioner inrättades vid disken istället för en. Hudiksvalls Köpmannaförening, vars medlemmar alltför väl är förtrogna med den nuvarande expeditionens otillräcklighet beslöt i lördags att till postmästaren rikta en anhållan om anordnandet av tvenne expeditioner.

21 mars. Biokort

är det nyaste i kortväg. Inom kort kommer Rex-biografen att utfärda sådana åt barnen i femtonårsåldern. Kortet ska undertecknas av barnens föräldrar, vilka därigenom påtaga sig allt ansvar för barnens besök å bio.

Röda Kvarn har nu i likhet med Rexteatern bättre sört för det musikaliska inslaget i underhållningen och bjuder sålunda på kombinerad piano- och folkmusik.

22 mars. Av okynne

roade sig en person i förrgår kväll med att avbränna fyrverkeripjäser och ryska smällare å Lillfjärden. Personen får på måndag inför rådhusrätten stå till svars för sitt okynniga tilltag.

Noteringar Christer Nilsson

Alla annonser är inskannade från Hudiksvalls Posten 1918.

Gammaldags jul på Møljen 2017



Kö till gulfiskdammen. Så var det nästan hela dagen.

Äntligen, efter flera år med regn, blåst och annat fick vi kalasväder på första advent: sol och en liten minusgrad, nästan ingen vind och massor av roliga försäljare. En toppendag!

Tradition är tradition, ingen första advent i Hudik utan hembygdsföreningens ”Gammaldags jul” på Møljen! I år var det många nya och gamla försäljare (trots ny konkurrens från kulturhuset), mycket hantverk, mycket mat och dryck.

Också många besökare förstås, och det som kanske drog mest hos oss i hembygdsföreningens stånd var Gulfiskdammen med rekordstort

antal godispåsar att fiska upp. Tack vare det fick kyrkans diakoner extra mycket pengar att dela ut till behövande familjer i staden.

Nytt för året var vår försäljning av varmkorv med bröd – vi sålde slut utan prut. Annat som brukar ha god åtgång är lingonriskransar och hemstöpta ljus; inte heller här blev det mycket kvar.

Magdalena Forsberg

Hembygdsföreningens bord och ”personal” på plats på Møljen



Berättarkväll november 2017:

Fernes badhus och Köpmanbergsbadet

Lennart Ersson berättade om Hudiksvalls första badanstalter: Fernes badhus, som låg på pålar vid Kattvikskajen från 1889 till 1941, och Köpmanbergsbadet, som började anläggas 1940 och som stängdes 1951 efter en tragisk drunkningsolycka.

Fernes badhus startades som både kall- och varmbadhus som aktieföretag med hela 10.000 kronor i kapital. Anläggningen var inspirerad av de romerska termerna, och här fanns också en badhuspark där man kunde umgås, äta och dricka. Kostnad: 10 öre för de stora och 5 för de små. Själva badet var ett hål i golvet, och för det mesta var det kallt i vattnet, t ex var det 1941 endast 8 grader mitt i sommaren.

Varmbadhuset var den stora idén och gick bra ekonomiskt, 50 öre i inträde och säsong året om. Här var det badkar, finsk bastu, ångskåp och elektriskt ljusbad, och man fick betala extra för allt. Ingen hade vatten indraget hemma, och mest folk var det på julaftnarna, då det var öppet länge.

När vattentoaletter infördes i hemmen spolades allt avloppsvatten ut i Lill- och Storfjärdarna och bland annat genom kanalen till Fernes badhus. Stadsläkaren Bertil Erwald blev bekymrad för folkhälsan, och detta tillsammans med vedbristen 1941 gjorde att badanläggningen stängdes.

Kring 1940 började man bygga badet nedanför Köpmanberget. Från början var vattenkvaliteten bra, men allt eftersom letade sig lorten ut även hit. Vid anläggningen pågick aktiviteter både sommartid med bad och vintertid med skridskor och tävlingar.



Fernes badhus vid Kattvikskajen. Foto Sockenbilder.

Den 6 september 1951 var en klass från Läroverket, 35 elever i tolvårsåldern och två lärare, här för att simma 75 meter. En pojke sjönk i det kalla och lortiga vattnet på 6 meters djup. Båda gymnastiklärarna hoppade i med kläderna på, men de fann inte pojken. Det fanns en larmtelefon, men den var avstängd, eftersom det var så sent på säsongen. Pojken hittades inte.

Planerna på ett nytt badhus tog fart, det byggdes i mitten av 1950-talet och blev mycket fint. Och 1962 byggdes vattenreningsverket.



*Köpmanbergsbadet.
Privat foto.*

Berättarkväll november 2017:

Utsikt från Långgatan 12, minnen 1943-52

Långgatan 12 i kvarteret Bageriet strax före rivningen i början av 1970-talet. Det stora huset bakom är f d Wallners lager, och till höger ses gamla biblioteket där numera bland annat 316 kubik är inbyst. Foto Sockenbilder.



1943 flyttade Ivar Ringqvist med sin familj till Hudiksvall och Långgatan 12. Familjen var stor, Ivar hade fem syskon.

Fadern (Ivar Ringqvist d.ä.) var tandläkare och hade sin praktik i huset under tio år. I våningen under Ringqvists bodde familjen Assur, farföräldrar till numera riksbekante Jens Assur, fotograf och filmare.

Ivar Ringqvist berättade om några hus på Långgatan och kvarteren omkring. På Nygatan (nu delvis inklämd mellan Bageriet och Kulturhuset) låg Fagerströms karamellfabrik fram till 1955. I det hus från 1909 där Fagerströms numera huserar låg tidigare Hedbloms fabrikskus.

Ivar var mycket idrottsintresserad, och hade nära till Kotorget, där det åktes skridsko och spelades bandy. Här kunde han raskt lära känna sina blivande klasskamrater. Hans gymnastiklärare var Stig Gunnarby, som han hade mycket gott att säga om. Bland annat anordnades under 40- och

50-talen s k triangeltävlingar mellan olika skolor i hela Sverige. Här i krokarna var det Hudiksvall, Sundsvall och Härnösand som kämpade mot varandra i en massa olika idrottsgrenar. Tävlingarna avslutades med skoldans.

Ett minne som etsat sig fast var när studentklassen i mars 1950 besökte flygflottiljen i Söderhamn. I samband med besöket träffade de på några flickor som hade rast på flickskolan. Någon av grabbarna hade med sig cigarrer som de rökte och blåste in röken i flickornas klassrum. Efterspel: fyra ynglingar kallades in till rektor för bestraffning. Det blev omröstning i kollegiet på läroverket om de skulle få nedsatt uppförandebetyg, inte så värst bra att ståta med på studentbetyget. Men pojkarna gick fria, lärarkollegiet var barmhärtigt.

Magdalena Forsberg



T v. Fyra glada idrottsgrabbar. Ivar Ringqvist är nr 2 från vänster.

Tandläkare Ivar Ringqvist d.ä. i sin mottagning på Långgatan 12.

Privata foton.



Kassören låter hälsa

*Med detta nummer följer inbetalningskort för medlemsavgiften 2018.
Du/ni som inte får något inbetalningskort har redan betalat för i år.*

Verksamhetsberättelse 2017

Fortsättning från sida 5.

och personlig skildring, inte minst när det gällde åren i Läroverket.

Gammaldags jul

Den 3 december, den 1 advent som vanligt, julmarknad på Møljen, för ovanlighetens skull i gott väder. Glada besökare i en jämn ström under dagen gladdes även försäljarna av sedvanliga julprodukter. Föreningens stånd rapporterade god efterfrågan på våra egentillverkade stearinljus, lingonkransar, lotter och julkort m.m. Fiskdammen gav ett resultat om c:a 3.500:- som överlämn-

nades till kyrkans diakoniarbete med barnfamiljer.

För övrigt

Föreningen deltar i projekt sockenbilder, där fotografier från ett gammalt Hudiksvall läggs ut på Internet. Mer än 3.000 bilder med kommentarer kan ses på www.sockenbilder.se

Vår ekonomi är god, som framgår av vår årsredovisning, och styrelsen ser fram mot ett trivsamt 2018.

Gunnar Sundblad

Hudiksvalls Stads Hembygdsförening

Styrelse:

Per-Widar Persson, ordförande
Gunnar Sundblad, sekreterare
Björn Axelsson, kassör
Rut Boëthius
Kerstin Englund
Magdalena Forsberg
Stig Lundén

Suppleanter:

Johnnie Karlsson och Christer Nilsson

Redaktionskommitté för Kanalen:

Gunnar Sundblad (ansv utgivare) och Magdalena Forsberg (red)

Valberedning:

Lars Blomberg (sammankallande) och Sven Bohlin

Adress:

Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Box 1022
824 11 Hudiksvall

Hemsida och e-postadress:

www.hembygd.se/hudiksvall
info@hudiksvallsstadshembygdsforening.se

Medlemsavgift:

Bankgiro 5005-6951, medlemsavgift 100 kr/år,
familj 150 kr/år.