

Hittad lyckoslant gav ¹⁹³⁸ 42 25,880 kr. på tips.

*Fattig arbetarefamilj i Påryd hugnades med
kovans mångfald.*

En tipsvinst som kom liksom på beställning.

Verkligheten är underbarare än dikten, påstås det och det är inte utan än man erinrar sig den sanningen i samband med den sagolika tipshistoria, som berättas från Påryd. Redan det att knäpa ihop en "givande" tipslapp betraktas icke utan anledning som en ganska imponerande prestation, men vad skall man då säga om en person som hittar en 25-öring på gatan och för denna lyckoslant tillförsäkrar sig en tipsvinst på 26.000 kronor. När härtill kommer, att den turbegåvade tipparen befinner sig i blygsamma ekonomiska omständigheter, kan man vara överens om att detta är den verkliga solskenshistorien från tipsfronten.

Den lyckliga, som dels hade tur att hitta lyckoslanten och därtill "förmågan" att knäpa ihop elva rätt, är fru Stina Svanström i Påryd. Östra Smålands medarbetare lyckades under gårdagen komma i förbindelse med henne och få uppgiften om tipsvinsten bekräftad. Naturligtvis gratulera vi hjärtligt och fru Svanström döjer inte, att tipsvinsten kommit liksom på beställning.

— Både min man och jag ha arbetat på Kalmar Bobinfabrik i Påryd, berättar fru Svanström, men nu får jag ägna mig helt åt vårt hem och våra barn.

— Men är det riktigt att fru Svanström hittade den 25-öring, som var upphovet till den vinnande raden?

— Ja, det är alldeles riktigt. Jag hade varit och gjort mina in-

köp i den affär som innehas av Tipstjänsts ombud i Påryd (Lorentz Karlssons eftr.) och var på hemväg, då jag fick se slanten ligga och glimma i gruset på vägen.

Hur jag fick ingivelsen att använda den till ytterligare en tipsrad — jag hade nämligen redan tippat en rad — det kan jag inte förklara, men det hade möjligen något samband med den gamla uppfattningen om att hittade pengar äro lyckoslantar. Ja, så gick jag in i affären och ritade ned den vinnande raden. Märkvärdigare var det nu inte.

— Nej, men det måste vara märkvärdigt nog. Har fru Svanström tidigare deltagit i tippning?

— Ja, men bara några gånger. Någon kännedom om lagen eller uppfattning om fotboll över huvud taget har jag däremot inte. Jag har ritat ned de olika teken som det fallit sig.

— Och vad ämnar nu fru Svanström använda den stora tipsvinsten till för ändamål?

— Ja, det har jag faktiskt inte funderat på så mycket, men det blir naturligtvis till hemmet. Min make behåller naturligtvis sin anställning, men själv skall jag nu ägna mig åt vårt hem och våra två barn.

— Och fru Svanström har inget emot att vi ta oss friheten att berättas solskenshistorien i Östra Småland?

— Nej, tvärtom. Det är nämligen min tidning, så det skall bli

roligt att se det relaterat i tryck, betonar fru Svanström till slut.