

Öfver som jag är inne på Kapitel
lek om Kvornen i Alefors, skall
jag äfven uppteckna något om de två
sinn på västra sidan.

Den nedre af dessa två ägdes
i min barndom af Adolf Andersson
men den kallades i dagligt tal:
"Jönnes Kvorn" och detta var nog ett
gammligt namn på stället. Han var
äfven stor herr. äg. och hans föräldrar
hade nog ägt Kvarnfället och jord-
bruket sedan kanske många ledor
tillbaka. Kvornen var i alla fall
liken med endast ett par stenaar.
I slutet af 1880-talet byggde han
dock om Kvornen och insatte två
eller tre par stenaar.

Andersson var en mycket för-
ständig men jävrig man, mager-
lagd med mörkt hår och hetskägg.

Han ofred för ett 20-tal i tillbaka.
Egendomen äges ännu of hans efter-
kommande, men Kvarnen är nu
omvändad till Snickersfabrik.

Den öfve Kvarnen på vestra sidan
kallades i min barndom: Landströms,
efter ägaren som hade detta namn,
Det var en liten Kvarn med ett par
sammaldsstenar. Malningskapaciteten
var ringa. När Landström hade
slagit en kanna såd i Kvarnkupan,
kunde han gå till Kungsbäcke till
fots och tillbaka igen innan Kupan
blef tom, men mjölet som maldes
i denna Kvarn blef mycket bra.

Kvarnen ansågs, trots detta i allrigt
inkomsthänsende så god som $\frac{1}{4}$
hemmen. Malstullen var i den tiden
2 kappor på samma.

Efter Landström blef en bröder
till Adolf Andersson till jönsar

med namnet Alfred Andersson
ägare af kvarnen, och han byggde om
och förbättrade densamma. Efter
Danskens död köpte Alf. Andersson
öfver denna kvarn. Han ägde han
sålides hela wattenwätkan af wår däm-
met. Först hade Danskens och
Landskröms ägh hälften war af
watten. Danskens helfva watten =
wätk war dock flera gånger kraftigare
än Landskröms, ty hans fell war flera
gånger högre. Landskröm hade näml.
jörnses karnadom wrom sin watten =
samma, och hans fell war således
mycket lägre.

Alfred Andersson afgick i medel-
aldern 1898. Han war wätk stor till
wätker, höjklar, mj. muskaker och
mörkt hö. Han ägde ej sin bodes
Adolfs klara och skarpa hufwad.

Han blef Adolf Anderssons son

Albrecht Andersson ägare af Danskens
Kvorn.

Liksom sin far bodde, of led Albrecht
Andersson i medelåldern för ett antal
år sedan, och hans änka och han äger
för närvarande Danskens Kvorn, och för
öfrigt äfven de båda andra fallen
på vestra sidan.

Ett litet landskalle som kallas
"Krogalia", beläget närmast söder
om järnen, ägdes på 1880-talet af
en som kallades: "Distrikallen" -
han var ifrån Distrikallen - . Han
byggde upp en liten Kvorn nere
vid en midt för sine ägor. Han
hade stämt upp vatten i en så
att han hade fått ett litet fall,
men Kvornverksan gick dåligt,
och efter något år blef den ned-
rifven.

Vattenkvarnar med god vatten-
tillgång vore i de följande lideana
mycket mera värdfulla anlägg-
ningar än i våra dagar. Nu kan
elektrisk kraft ledas ut som helst,
och äfven in i en vattenkvarn om
vattentillgången är tillräcklig.

Vid tillfälligt af starkt vatten som-
mar och häst jord i kisten blif det
känneteck vattenkraft för Alafors
kvarnar. Då kunde man gå Köra
till Mölndals Kvarnar för att
gå matet.